

DE GILDETROM

Driemaandelijks tijdschrift over de Noord-Brabantse schuttersgilden

53e jaargang 2006 afl. 1



*Oud-hoofdredacteur van De Gildetrom,
Drs. W.H.Th. Knippenberg, overleden*



BELIEN



Uw gildekleding en toebehoren, perfect op maat gemaakt in eigen atelier.

Wij zijn gespecialiseerd in sjerpen, hoeden (in vele modellen, kwaliteiten en kleur) en gildekousen tot ver over de knie (alleen bij ons verkrijgbaar). Ook kunnen logo's (patroonsheiligen) ingeborduurd worden!

Alle door ons geklede gilden worden ook door ons onderhouden!

Kerkstraat 20, 3930 Hamont, België
Telefoon: 00 32 - 11 - 44 52 58

LAARZEN LAARZEN LAARZEN
PLUIMEN PLUIMEN PLUIMEN
BATONS BATONS BATONS
POMPONS POMPS
UNIFORMSCHOENEN
LEERWERK LEERWERK
TWIRLSCHOENEN
INSTEPSCHOENEN
OVERSCHOENEN OVE
HANDSCHOENEN HA
BATON-TASSEN B



VAN BEERS B.V.
S C H O E N F A B R I E K

Mgr. Völkerstraat 33, 5171 JM Kaatsheuvel NL
Tel.: (0416) 27 22 54, b.g.g. 27 65 48 - 27 70 72
Internationaal Tel.: 0031 (416) 27 22 54

SHAKO'S SHAKO'S SHAKO'S



**EDELSMEDERIJ
NOL COOPMANS V.O.F.
GESLAGEN SCHOONHEID**

ATELIER VOOR HET LATEN ONTWERPEN EN
VERVAARDIGEN VAN AL UW EXCLUSIEF
HANDVERVAARDIGD GILDEZILVER



GRAVEREN - DRIJVEN - CISELEREN - GIETEN

5632 PG Eindhoven, Kruburg 1a,
Tel.: (040) 241 85 86, Fax: (040) 241 20 78

LEVENSBLOEM	GIET- IJZEREN RAMEN	SMEEDWERKEN	EXCLUSIEVE INRIJPOORTEN
VOORDEUR- PANEEL			

Wij zijn tevens leverancier van:

- Antieke trapspijlen
- Gietijzeren muurankers
- losse onderdelen voor poorten en hekken (hekpunten, granaatappels, ringen, krullen, ect.)

DOCUMENTATIE OP AANVRAAG

GERJES GIETIJZEREN RAMEN B.V.
Berkdijk 13A, 5271 SR St.-Michelsgestel, Tel. (073) 551 34 71
Fax (073) 551 69 68. Open: Ma. t/m Vrij.: 9.00-17.00 uur. Za. op afspraak.
Voor inrijpoorten uitsluitend op afspraak.

GILDEZILVER

ATELIER NOUD PETERS

Breestraat 47, St. Anthonis Tel. (0485) 38 33 66



Blinkt uit in vakmanschap

DE GILDETROM

Driemaandelijks tijdschrift
over de Noord-Brabantse schuttersgilden
uitgave van de Stichting De Gildetrom
ISSN 1380-233X. Jaargang 53 (2006), afl. 1

Hoofredactie

Peter (P.H.J.G) van Kuijen
Morgenroodstraat 10
5641 HD Eindhoven
tel. 040-2815031
pvkuijengildetrom@hotmail.com
p.van.kuijen@onsnet eindhoven.nl

Correspondenten

Eur. Gem. Hist. Schutt.
Mathieu (M.E.M.) v.d. Voort
Valklaan 6
5613 EC Eindhoven
tel. 040-2438521

Maasland
Bert (B) van Hulst
Sint Antoniusstraat 81
5144 AC Waalwijk
tel. 0416-335463
menfeya@compaqnet.nl

Noordbr. Federatie
Ton (A.H.A.M) de Brouwer
Ruiterweg 6
5674 XB Nuenen
tel. 040-2842212

Kempenland
Piet (P.J.M.) van de Wiel
Boekweitsstraat 34
5632 KJ Eindhoven
tel. 040-2410978
ripilimielki@hetnet.nl

Kwartier van Oirschot
Henk (H.C.P.) van Hout
De Gaanderij 31
5688 TR Oirschot
tel. 0499-571258
henk.van.hout@hetnet.nl

Land van Cuijk
Hannie Hamers-Heessen
Walstraat 47
5371 AL Ravenstein
tel. 0486-411552
fam.hamers@planet.nl

Peelland
Frans (Fr) Aldenzee
Nieuwe Uitleg 10
5761 ED Bakel
tel. 0492-341948
almo-unique@planet.nl

Baronie en Markiezaat
Jac (J.) Dekkers
Frisostraat 11
4891 XW Rijsbergen
tel. 076-5962445
info@sintbavo.nl

**Administratie en
abonnementen**
Lau (L.G.J.) Huijbers
Dr. de la Courtstraat 71
5421 JG Gemert
tel. 0492-361855
f2hlgjhuuij08@hetnet.nl

Betalingen
Rabobank Gemert
rek.no.: 13.45.08.874
Stichting De Gildetrom
Girorekening van deze
bank: 839132

Voorwaarden

Abonnementsprijzen 2006:
Particulier abonnement € 9,50 (indien een machtiging tot automatische overschrijving is verleend € 6,50).
Collectief abonnement via gilde € 6,50.
Indien geen machtiging tot automatische overschrijving is verleend, wordt voor de incasso van het totaalbedrag per gilde van € 3,- in rekening gebracht.
Buitenlands abonnement: € 12,50.
Het abonnement geldt voor een kalenderjaar en wordt geacht te zijn voortgezet, indien niet vóór 1 november opzegging heeft plaats gehad. Nieuwe abonnementen kunnen onmiddellijk ingaan.
De redactie houdt zich het recht voor, teksten naar beste weten en in ieders belang te redigeren.

Advertentietarieven worden op aanvraag medegedeeld.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting De Gildetrom.

Vormgeving & lay-out: Paul Kemper DTP Services.
Druk: Drukkerij Vos, Gemert.

TER INLEIDING

In de afgelopen periode zijn ons twee mensen ontvallen die een bijzondere band hadden met het gildewezen. En die zijn, laat ik ze gewoon maar bij naam noemen, Willy Knippenberg (95) en Frits Philips (100). Willy Knippenberg was jarenlang hoofdredacteur van De Gildetrom. Van Frits Philips is bekend dat hij het gildewezen een warm hart toedroeg.

Eind augustus vindt voor de vijftiende maal het Europees Schutters Treffen plaats, dit jaar in Nederland in de gemeente Bernheze. Op de landkaart is het niet te vinden, ten minste nog niet! Dit vanwege het feit dat deze gemeente, sinds een paar jaar, uit vijf verschillende kernen bestaat: Heesch, Loosbroek, Nistelrode, Vorstenbosch (ja, die met het 'beroemde' drieluik van Sint Antonius) en Heeswijk-Dinther. Een kleurrijke bijdrage hierover in dit nummer.

Wat jullie als lezer heel lang hebben moeten missen (?), is de rubriek 'Oud Nieuws'; berichten uit de Meijerijsche Courant uit de periode 1890-1915. De samensteller hiervan was de toenmalige hoofdredacteur Johan Oomen. De laatste aflevering stond elf jaar geleden (1995) in het nummer van de 42ste jaargang aflevering 3, bladzijde 60. Het is de moeite waard om de draad weer eens op te nemen, want er is nog veel te lezen over die periode. Ook nu weer is Johan Oomen de samensteller.

Trouwens, Johan heeft zich bereid verklaard om als 'externe schrijver' meer bijdragen te leveren. Dat kan de kwaliteit van ons blad alleen maar ten goede komen.

Het komt wel eens voor, misschien wel te veel, dat er bij het kringnieuws berichten voorkomen die niet meer actueel zijn. Dit komt hoofdzakelijk doordat de kringcorrespondent die niet heeft ontvangen óf die te laat zijn aangeleverd. Maar de inzenders stellen het toch op prijs als deze alsnog geplaatst worden. Vandaar! Daarom mensen, let op de sluitingsdatum van inzending!

Graag vraag ik, verder in dit nummer, jullie aandacht voor een mededeling van de redactie inzake het schrijven van artikelen voor het kringnieuws. Ik heb wederom moeten schrappen om het allemaal prettig leesbaar en interessant te houden voor jullie, lezers in het algemeen.

Nog even en dan trekken weer veel gilden door de straten van Brabant en daarbuiten. Het levert weer veel kleurige en fleurige momenten op die misschien op het netvlies van de toeschouwers gebrand blijven staan. Een goed gildeseizoen toegewenst en veel succes!

Peter van Kuijen

HET KOST MAAR VIJF EURO

Het kost maar een vijf euro om een advertentie van vier regels in 'De Gildetrom' te plaatsen. De enige voorwaarde is, dat u abonnee bent. U kunt de tekst, maximaal vier Gildetrom-regels, sturen aan: Administratie De Gildetrom, Dr. de la Courtstraat 71, 5421 JG Gemert. Voeg het geld in contanten er bij. Het onderwerp van de advertentie hoeft niet persé op het gilde betrekking te hebben. Mogelijke onderwerpen o.a.: de aandacht vestigen op een activiteit, informatie vragen over een bepaald onderwerp, groeten of dankbetuigingen, of iets te koop aanbieden.

Sluitingsdatum inzenden kopij redacteurs afl. 2006/1
7 januari 2006 (verschijnt 2e helft maart 2006)



JEUGDTROM

PAGINA VOOR DE GILDEJEUGD

Hallo lezers van de Gildetrom,

Wij zijn Karen Tegenbosch (13), Aniek Tegenbosch (11) en Janine Schellekens (10). Wij vormen samen een deel van de jeugdgroep vendelen van het Gilde Sint-Sebastiaan uit Borkel. Zoals je aan onze namen kunt zien zijn wij alle drie meiden, dat is kei leuk en gezellig. Wij zijn gaan vendelen omdat we het leuk vinden; soms is het moeilijk als je nieuwe slagen moet leren. Maar na een paar keer oefenen ken je ze wel. Wij oefenen één keer in de week een uur. In de winter in de gymzaal en in de zomer buiten. Johan Bax en Henk Tegenbosch geven ons dan les. De rest van de week oefenen we vaak thuis. Je oefent natuurlijk niet voor niks en daarom doen wij vier keer per jaar mee aan wedstrijden voor het vendelen. Dat zijn: jeugdgilddedag, kringgilddedag, federatietoernooi (daar

hebben we een eerste prijs meegenomen!!!) en het indoor toernooi (dit is er pas sinds één jaar alleen voor jeugdvendellers). Ook individueel halen we heel wat prijzen. Dit jaar is de jeugdgilddedag in Borkel (bij ons dus). Daar zijn we al hard voor aan het oefenen. Op toernooien leer je veel andere mensen kennen zo hebben wij bijvoorbeeld goede contacten met Leende en Leende-Strijp (zitten ook een paar gezellige meiden en jongens bij). Wij zijn van plan om nog lang door te gaan met onze hobby vendelen. Voorbeelden hebben wij niet echt. Het is gewoon leuk om het te doen, het gaat niet om te winnen, meedoen is belangrijker! Zo dit was ons stukje; wij hopen dat jullie er interesse door hebt gekregen en een keer komt kijken. Tot dan Doeg,
Groetjes Karen, Aniek en Janine





Reportage

NULANDS GILDE TERUG IN DE TIJD

Een gildedag is voor de meeste gildebroeders een van de normale activiteiten in een gildejaar. Daar ben je aan gewend, je weet tenslotte hoe het een en ander verloopt, welke wedstrijden er worden georganiseerd et cetera. Kortom, een gildedag is bekend terrein. Anders wordt het wanneer je als gilde wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een boetomwegang tijdens Middeleeuwse Feesten in een stadje waar men over Schuttersgilden nog nooit of althans sporadisch iets van gehoord heeft. Hieronder een verslag van het gilde Sint Antonius Abt uit Nuland dat een dergelijk evenement meemaakte.

Door Gerry van der Schoot

Middeleeuwse Feesten

In september 2004 werd ons gilde gebeld met de vraag of we acte de présence wilden geven tijdens de Middeleeuwse Feesten in Monnickendam. Na enkele telefoontjes heen en weer werd de opzet duidelijk. Het bleek dat in 2005 het stadje Monnickendam het feit vierde dat ze 650 jaar stadsrechten had. Natuurlijk was er het idee geopperd om, als een van de feestelijke onderdelen, een Middeleeuws weekend of iets dergelijks te organiseren. Echter, terugkijkend in de historie, bleek dat 650

jaar geleden, en niet alleen in Monnickendam, maar in heel het land, de pest er heerste. Deze ziekte, die in die tijd niet te genezen was, werd beschouwd als een straf van God.

Hier volgt een inleidende passage uit een van de eerste uitwerkingen van de organisatie:

1355: In Holland treft de pest heel veel steden, waaronder het nog prille Monnickendam. Een aantal inwoners is al gestorven. De zieken van Monnickendam zijn ter verpleging overgebracht naar het pesthuis op het pesteland. De ziekte beheerst

het dagelijkse leven in deze plaats. De ziekte heeft iets geheimzinnigs, verspreidt zich snel en is nagenoeg niet te bestrijden. De chirurgijnen zitten met de handen in het haar en weten niet wat te doen. Te langen leste hebben ze zelfs de hulp ingeroepen van de door hen zo vermaledijde piskijkers, keisnijders en kwakzalvers om gezamenlijk - voor zover dat met doktoren gaat - de zieken beter te maken, maar vooral om de ziekte te bezweren en de verspreiding te stoppen. Het onheil treft vele families en degene die getroffen wordt is vrijwel ten dode opgeschreven. De inwoners van Monnickendam zijn erg bang en radeloos. Waar hebben we dit aan te danken? De ziekte wordt gezien als een straffe Gods. Daarom - zoals gebruikelijk in die tijd - organiseert de Monnickendamse gemeenschap een boete-omwegang; een openbare geloofsbelijdenis en boetedoening, waarin alle geledingen van de bevolking moeten zijn vertegenwoordigd. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van Monnickendam deelnemen. In de omwegang zullen de heiligen Rochus en Antonius Abt worden vereerd. Net als Antonius Abt geldt met name Rochus als patroon



tegen besmettelijke ziekten van mens en vee in het algemeen en tegen de pest in het bijzonder. De verering van de maagd Maria mag natuurlijk ook niet ontbreken. Zoals hierboven beschreven staat, werd er dus een zogeheten boete-omweggang georganiseerd. Omdat Sint-Antonius Abt, en Sint-Rochus, ook wel bekend staan als 'pestheiligen' werd ons gilde gevraagd om aan deze boete-omweggang deel te nemen.

Achtergrond

De uitbraak van de pest veranderde het dagelijkse, maatschappelijke leven drastisch. Bij besmetting was de levensduur hooguit enkele dagen, dus er werd vrijwel niet meer gewerkt en de akkers en het vee raakten verwaarloosd. De godvrezenden wierpen zich in het gebed, de angstigen in het zelfbeklag, de onverschilligen in het bier of in de armen van de stalmeiden. Maar bepalend was toch een finuikend schuldbesef dat dit Gods straf was voor de te grote losbandigheid waarmee men erop los had geleefd. Een boete-omweggang is één van die vormen waarin een gemeenschap, in dit geval die van Monnickendam, uiting gaf aan die godsvrees en de bezwering van het onheil.

De omweggang

'Omweggang' is afgeleid van het werkwoord 'omgaan', in de zin van rondgaan. In deze betekenis worden de processies bedoeld die al vanaf de vroege middeleeuwen stoetsgewijs rondom kerken of bedevaartsoorden gingen. Talrijke steden van ons land, vooral in Brabant en Limburg, maar zeker nog meer de Vlaamse provincies van België, hebben vanouds omweggangen gekend. En nog steeds worden de voorjaars- en zomermaanden gesierd door diverse omweggangen en processies. Deze optochten worden gehouden in een geest van diepe godsvrucht en met de enthousiaste medewerking en nauwe samenwerking van vele religieuze en maatschappelijke organisaties. Tijdens de omweggang door Monnickendam was het kernthema de boetedoening voor het onheil dat Monnickendam had getroffen: de pest. Daarnaast werden Sint-Rochus en Sint-Antonius Abt vereerd; zij vormden de beschermheiligen tegen besmettelijke ziektes, zoals de pest. Hun verering moest mens en dier vrijwaren voor deze gevreesde ziekte.

De dag zelf

Na het een en ander allemaal op de rit gezet te hebben, vertrokken we dan ook op zondag 17 juli 2005 in de vroege ochtend met twee bussen richting Monnickendam. Maar liefst



ruim 50 gildebroeders waren aanwezig en bijna even zoveel familieleden die meereisden om dit toch aparte festijn mee te maken. Het was tenslotte weer eens iets anders dan een 'gewone' gildedag! Dat het een aparte dag zou worden stond al ver van te voren vast, maar dat die opgedane indrukken zo immens zouden zijn, had niemand verwacht. De te organiseren boete-omweggang bleek een culturele optocht met een religieuze boodschap te zijn en was dus echt een serieuze aangelegenheid. De boetedoening werd verbeeld door godsdienstige dweepers of 'Flagellanten'. Zij wilden door zelfkastijding de duivel, representant voor de pest, uitdrijven. Zij trokken in de tocht mee over straat, terwijl ze zichzelf met zweepen op hun rug sloegen of het houten kruis droegen, zoals ook Jezus Christus zijn kruis droeg. De verering van de heiligen werd in de omweggang verbeeld door het meedragen van hun verschijning in de vorm van een beeld op een plateau.



teau. Elk plateau had een aantal dragers (monniken).

Voordrachtskunstenaars deden een openbare belijdenis namens de bevolking, koren zongen liederen onder begeleiding van muziek en muziekverenigingen speelden stemmige muziek. De stoet werd door diverse ruiters begeleid en om besmetting door 'verziekte lucht' tegen te gaan, werden er tonnen pek en teer op straat verbrand.

Door de organisatie was ontzettend goed voorwerk verricht. Via alle verspreide folders en overige convocaties werden de bezoekers ingelicht over het doel van het geheel. Zo werd iedereen verzocht om serieus de stilte tijdens de omweggang in acht te nemen om zodoende het religieuze, serene karakter van de omweggang in stand te houden. Niet alleen de organisatie had alles goed op de rit. Ook de plaatselijke bevolking was meegesleurd in het enthousiasme van deze organisatie. De hele, overigens authentieke binnenstad, was geheel versierd en gedeeltelijk zelfs omgebouwd naar middeleeuwse begrippen. Mede namens de medewerking van de gemeente was de gehele binnenstad zelfs autovrij! Complimenten dus voor de organisatie voor de serieuze aanpak van het geheel. Ook voor het gilde en met name de tamboers bleek het een hele serieuze aangelegenheid. Door de religieuze opzet van deze omweggang moest het tempo gedurende de omweggang zeer laag zijn. Met andere woorden: er moest de dodenmars geslagen worden! Geen nood, dit was vooraf goed kortgesloten en zeker met de vier jongste tamboers was dit nog eens extra goed doorgenomen. Alleen... twee uur achter elkaar de dodenmars slaan waarbij in het bijbehorende tempo gelopen werd, bleek toch een behoorlijk



zware beproeving. En hier waren geen opstoppingen tijdens de omme-gang, alles liep netjes door. Maar ja, het was niet voor niets een boete-omme-gang! Tijdens de lange tocht zag je de toeschouwers bewonderend kijken met ietwat bedrukte gezichten. Er was immers gevraagd om enige stilte in acht te nemen en niet te applaudisseren. Maar je hoefde geen deskundige te zijn om de gezichten van de toeschouwers te kunnen interpreteren. Stuk voor stuk spraken ze boekdelen. „Wat is dit nou? Dit heb ik nog nooit gezien! Volgens de folder is het een schuttersgilde, helemaal uit Brabant. Dit is wel heel mooi, zo iets zie je hier niet.” Dergelijke opmerkingen hoorde je langs de tocht veelvuldig. In de circa twee uur dat de tocht duurde zag je bij wijze van spreken bijna evenveel foto- en filmcamera's als toeschouwers. Onze standaardruiter zei na afloop dat hij en zijn paard in deze twee uur meer was gefotografeerd dan tijdens alle gildeactiviteiten in zijn nu vierjarige 'loopbaan' als standaardruiter van ons gilde.

Presentaties

Aan het einde van de boete-omme-gang vond de zogeheten pestuitvaart plaats. Hier werd nagespeeld hoe in vroeger tijden omgegaan werd met dorpelingen die aan de gevreesde ziekte waren overleden. Een ten dode opgeschreven dorpeling werd dan naar het pesthuisje gebracht alwaar hij de laatste uren van zijn leven doorbracht. Het betreffende gebouwtje, het Pesthuisje, is in Monnickendam steeds behouden kunnen blijven voor verval en ondergang. Nadat het gedurende de voorbije eeuwen voor vele andere doeleinden gebruikt is geweest, werd het nu voor de festiviteiten weer even in al haar glorie hersteld waarvoor het in eerste instantie gebouwd was. Terug naar



de pestuitvaart. Vanuit het pesthuisje werd de inmiddels 'overleden' dorpeling op een bed van stro in een bootje gelegd waarna het bootje met het 'dode' lichaam via de grachten naar het open water werd gebracht alwaar het geheel werd 'verbrand'. Al met al werd het geheel dus heel realistisch nagespeeld wat door de aanwezigen bijzonder werd gewaardeerd. Voor ons gilde was deze bijzondere slotceremonie helaas aan onze neus voorbij gegaan in verband met de geplande presentaties die op drie diverse plekken in Monnickendam door ons verzorgd zouden gaan worden. Aangekomen in de eerste stadsbuurt stond er voor de gildebroeders een kleine lunch gereed met bijbehorende koffie en consumpties. Na een kleine twee uur dodenmars in de polsen en benen was dat een welkome afwisseling. Nadat iedereen zijn natje en droogje had gehad werd het tijd om onze eerste presentatie te geven om te laten zien wat zo'n schuttersgilde uit Brabant nou allemaal doet. Onder grote belangstelling lieten onze vendeliers zien hoe men in vroeger tijden streed tegen het kwaad, door het vendel op een kundige wijze te hanteren. Onze bazuinblazers staken de bazuinen en maakten de omstanders op luide wijze attent op onze aanwezigheid. Tot slot lieten de tamboers op hun welbekende manier horen dat ze ook iets meer kunnen dan de dodenmars slaan. Dat hierna een welgemeend applaus de gildebroeders ten deel viel moge duidelijk zijn. Zo verging het hen nog twee keer in de binnenstad van Monnickendam, waarbij met vliegend vendel, stekende bazuin en slaande trom de trajecten tussen de presentatieplaatsen afgelegd werden. Steeds weer bleven omstanders stil staan om het geheel te aanschouwen waarbij nu wel de nodige complimenten en welgemeend applaus ons ten deel viel. De derde presentatieplaats was tevens het eindpunt van onze lange 'trek-

tocht' door Monnickendam.

Complimenten

Complimenten zijn er voor de organisatoren van deze buurt waar we allerhartelijkst ontvangen werden met de nodige hapjes met vers gerookte paling, makreel en andere lekkere typische hapjes uit het vissersstadje. Na de nodige drankjes genuttigd te hebben werden we ver-rast door Nard Jansen (van oorsprong een Veghelnaar), één van de organisatoren, die ons in de feesttent kwam opzoeken. Na een korte toespraak dankte hij hoofdman Theo Hanegraaf en deken-schrijver Gerry van der Schoot voor de goede contacten en de perfect verlopen presentatie van het gilde tijdens de boete-omme-gang en de latere presentaties in de diverse buurten. Hij besloot zijn relaas door het aanbieden van een prachtig herinneringsschild van Monnickendam 650 jaar Stadsrechten. Een geweldige mooi herinneringsschild van een geweldig mooie dag! Hierna werd nog even genoten van het Monnickendamse bier voordat de 'voetreis' naar de bus werd aanvaard. Toen uiteindelijk de beide bussen gevuld waren (wat een vaker voorkomend 'probleem' is als het gilde van huis is), kon de terugreis naar Nuland beginnen. In de beide bussen werd er druk nagepraat over de opgedane indrukken. Eenmaal thuis werd in het gildehuis café Kerkzicht nog een pilsje gepakt op de goede afloop en werden de aanwezigen op de hoogte gebracht van de diverse verrichtingen van de gildebroeders. Al met al een prachtige dag die het nodige vergde van de gildebroeders en zeker van de jeugd die zich kranig hebben verweerd. De opgedane indrukken waren zoals eerder vermeld immens en zullen bij veel gildebroeders nog lang op het netvlies blijven staan. Een foto-impressie van deze dag is te zien op onze website: www.gilde-st-antoni-us-abt.nl



Interview

Nieuwe federatievoorzitter is optimistisch over de toekomst

JOS VERBEETEN VALT MET ZIJN NEUS IN DE BOTER

In de serie 'De burgemeester van ...' komen aan het woord, de burgemeesters met veel of opmerkelijke gilden in hun gemeente. Ditmaal een interview met burgemeester en federatievoorzitter Jos Verbeeten.

Tipje voor Jos Verbeeten: Zoek in het telefoonboek onder Sint Anthonis de K eens op. Je moet ten slotte ergens beginnen, als je een goed plan in je hoofd hebt. We komen er nog op terug.

Door Hans van den Heuvel

Het carillon bij het gemeentehuis van Sint Anthonis kondigt luidruchtig aan dat het bijna negen uur is.

Een mooi geluid, nostalgisch, en toch van deze tijd. Het is gemakkelijk genoeg om daarin een verbinding te

zien met het gildewezen anno 2006. Hang naar vroeger, maar ook wel degelijk bloeiend heden. Vraag het maar aan Jos Verbeeten. De aimabele burgemeester van Sint Anthonis zit op deze vroege maandagmorgen al een half uur op zijn praatstoel. „Het zijn de meest vruchtbare uren van de dag”, zegt hij ervan. „Iedereen hier in het gemeentehuis die d'n burger nodig heeft, kan dan bij me binnenlopen.”

Deze morgen heeft De Gildetrom hem nodig. Sinds oktober is hij immers de voorzitter van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Jos Verbeeten heeft er van harte 'ja' op gezegd, toen de vraag bij hem op tafel kwam. Niet dat hij nu uit zo'n gilderijke traditie stamt. Zijn geboorteplaats Wijchen kent één gilde, in het kerkdorp Niftrik. In zijn vorige standplaats, Ootmarsum, was





geen gilde aanwezig. Ook al lag in dit meest oostelijke stukje Nederland, toch een hele katholieke enclave, met de nodige schutterijen (denk aan Haaksbergen met zijn Europese schutterskoning!). En in zijn huidige gemeente moet hij buiten zijn woonplaats gaan om gildeactiviteiten bij te wonen. Dat is dan ook meteen bij een gilde dat er waarachtig wezen mag: het Sint-Matthiasgilde in Oploo.

„Ik heb het in het federatiebestuur getroffen. Buitengewoon betrokken en toegewijde medebestuurders. Mijn eerste indruk was al prima, en die is inmiddels alleen maar versterkt. Goede mensen uit alle districten, dat weerspiegelt de verscheidenheid binnen het gildewezen”, zegt Verbeeten enthousiast.

Over de plaats van de vrouw in het gilde is hij duidelijk. In zijn algemeenheid dan, want elk gilde is natuurlijk autonoom in de manier waarop het deze soms delicate materie benadert: „Het is deels terug te voeren op de patriarchale instelling van de kerk van vroeger. De vrouw is binnen de kerk altijd ondergewaardeerd. Ik denk dat we daar in alle wijsheid een andere invulling aan moeten geven. De vrouw kan in gildeverband een heel goede rol vervullen. Als je als gilde sterk wilt blijven, moet je niet de helft van de maatschappij buitensluiten. De positie van de vrouw kan beter, moet beter. Ik heb daar een heel goed gevoel bij. Maar dat kun je niet opdringen, niet door de strot duwen.”

Verbeeten denkt niet, zijn nieuwe functie als federatievoorzitter tien jaar te zullen vervullen. Toeval? Zijn voorganger Ton van der Weijden bekleedde de post negen jaar. „Nee nee. Maar ik denk dat het goed is niet al te lang in een bestuur te zitten. Je vergroot ermee, je krijgt de neiging om meer naar binnen te kijken

dan naar buiten. Niemand is onmisbaar. Een jonger iemand met een andere kijk op de zaken, dat kan heel verfrissend werken. Je hoort wel eens in een bestuur de verzuchting 'We kunnen niemand vinden'. Dat betekent meestal dat ze te laat zijn gaan zoeken. Als een afscheid abrupt komt, om wat voor reden dan ook, is het goed als je er al eens over nagedacht hebt. Ze kunnen het maar beter jammer vinden dat je weggaat dan dat ze zeggen: 'Hèhè, die is weg.' Het estafettestokje op tijd doorgeven, dat is goed.”

De rijke traditie, nog steeds voldoende jeugdleden; de nieuwe gildenvoorman is niet bezorgd over het bestaansrecht en de toekomst van de gilden. Ondanks de voortschrijdende ontkerkelijking: „Die betreft toch vooral het kerkbezoek. De kerk is een kerk van mensen, dat moet je niet alleen aan het instituut kerk overlaten. De mensen hebben een hang naar wat er achter hen ligt; en dat blijft zo. Het gilde neemt daarin een unieke plaats in.”

Jos Verbeeten vindt dat hij wel met zijn neus in de boter valt: „Het Euro-



pese schutterstreffen in Bernheze. Een geweldige klus, maar het zit er ook dik in, dat het een gigantisch feest wordt. Het kost tijd, ja. Ach, tijd. Als ze je vragen voor zo'n functie, valt het altijd wel mee. Maar als je er eenmaal in zit, kun je het niet half doen. Zo moeten we ook aan de slag voor de geweschutters. In Den Haag hebben ze er geen weet van wat ze aanrichten binnen het gildewezen met de nieuwe richtlijnen voor het schieten. Het is verbazingwekkend dat er niet eens met de gilden gesproken is. Je raakt toch aan het wezen van het gilde, als je aan die oude tradities gaat tornen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we het kunnen regelen.”

O ja, dat telefoonboek. In de hal van het gemeentehuis van Sint Anthonis staat een grote vitrine. Daarin hangt een medaillon uit een oud vaandel van Sint-Antonius Abt. Mèt varken, inderdaad. Ook een vest met oude koningsschilden verhaalt dat hier eens het gilde van de heilige met die naam actief was. Toen Jos Verbeeten goede voornemens maakte voor 2006, was een daarvan de wens om het Sint-Antonius Abt-gilde te doen herleven. Bij de namen op de koningsschilden is onder meer die van S.J. Langenhorst, hoofdonderwijzer. Hij was koning in 1866. In 1902 wist bierbrouwer A.W. van de Koolwijk de hoogste eer te verwerven. Een 'Langenhorst' staat niet meer in de telefoonids. Maar wel een familie Van Koolwijk. Weliswaar zonder 'de', maar wie weet is het familie van de oudkoning. Dan heb je als burgemeester annex federatievoorzitter toch een binnenkomer. Koning, en dan nog brouwer, dat laat zich allicht combineren binnen een opbloeiend gilde. En levert de K niet het gewenste resultaat op: Jan Derks was 'Coning in 1772', zoals een schild meldt. Er staan negentien families Derks in de telefoonlijst. Dat wordt vast iets als groepsvendelen... ■

DE SPECIALE BAND TUSSEN DE GULD EN HUN HEILIGEN

Tijdens de Hoofdliedendag van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden op 9 oktober 2004 in het provinciehuis, hield Paul Spapens een lezing over de gildenheiligen. Een enigszins aangepaste versie van dit verhaal staat hieronder. (deel 3)

Paul Spapens

Crispinus en Crispinianus

Crispinus en Crispinianus, je ziet ze aan het werk op een mooi glas-in-lood in de kerk van Moergestel, schoenmakersdorp Moergestel. Crispinus en Crispinianus, daar breek je je tong over. Vandaar dat het volk beide namen samenbundelde tot Sint Crispijn, twee broers die in het Franse Soissons de kost verdienden als schoenmakers. Het enige gilde vinden we in Langstraatdorp Besoyen. In hoofdplaats Waalwijk van deze schoenmakersregio hing in 1960 nog een uithangbord met de volgende reclameslogan: 'In Sinte Crispijn. Ge moet hier zijn. Ik verklaar het onverhopen: goede schoenen met dikke zolen.'

Dionysius

Dionysius, maakt deel uit van de categorie heiligen die in de kunst te koop lopen met het gemartelde lichaamsdeel. Op de plaats van het huidige Montmartre in Parijs werd hij onthoofd. De martelaar raapte zelf zijn hoofd op en liep daar mee naar de plaats waar hij begraven wilde worden. Het is toch niet meer dan logisch dat hij promoveerde tot patroon van Parijs, en van Tilburg. In Tilburg zeggen ze trots: 'Sinte Denijs, patroon van Tilburg en Parijs.'

Hubertus

Hubertus, de man van de Hubertusbroodjes, ook wel bekend als Huubkes.

Een zeer oud, maar nog springlevend gebruik tegen hondsdoelheid, waarover dominee Hanewinkel in 1799 in zijn reisboek door de Meierij sneerde: 'Volgens de gedachten van de Roomse Majorijenaars is er geen beter middel om niet van dolle honden gebeten te worden, dan gewijd brood bij zich te dragen.' Hubertus promoveerde tot patroon van de jacht en van de jagers door een legende. Op een Goede Vrijdag achtervolgde hij als jager een hert door de Ardennen. Hij kon het maar niet neerleggen. Opeens draaide het dier zich om. In het gewei verscheen een lichtend

kruis. Voortaan wijdde Hubertus zich aan het verspreiden van het christendom.

Jef Notermans dichtte:

*Nu jaagt hij door Gods gloriewoud;
Nu mikt hij met een boog van goud
Op mensen, naar aloude wijs,
En haalt zijn buit in 't Paradijs.*

Jacobus de Meerdere

Het naar Jacobus genoemd gilde van het dorp Zeeland mag zich rijk weten met deze patroon van Europa. Het Vaticaan heeft dat overigens nooit bekrachtigd, maar hier zijn we getuige van een tamelijk recente vorm van de kracht van volksdevotie. Jacobus de Meerdere werd als patroon van Europa ontdekt omdat zoveel mensen van verschillende pluimage en van zoveel nationaliteiten langs oude pelgrimswegen naar Santiago de Compostela trekken. Daar zou deze apostel zijn begraven.

Jan Kopaaf

Johannes de Doper, de man die Jezus doopte werd onthoofd omdat hij een onwettig huwelijk bekritiseerde. Jan Kopaaf, noemen ze hem daarom in Goirle, onnavolgbaar sterk in het dialect. Zijn hoofd werd op een schaal gezet. Zijn schedel ben ik overigens op verschillende plaatsen tegengekomen, onder meer in Amiens, het grootste bedevaartsoord van Johannes in het Westen. En in de grote moskee in Damascus, hoofdstad van Syrië. Een abt uit de achtste eeuw bad heel devoot: 'Dit is het zesde hoofd van Johannes de Doper dat ik mag vereren.'

Sint-Joris

Sint-Joris, machtige ridder op een wit paard die met een manhaftige beweging met zijn sterke arm een lans diep in de muil van het kwaad steekt. Het bloed gulpt uit de draak. Sint-Joris die de draak overwon. Sint-Joris is compleet bij elkaar verzonnen, maar dat deert niet. Het gevecht met de draak, die het kwaad en de zonde personificeert en symbool staat voor de overwinning op de oude



machten, is een zeer oud religieus motief. Geen wonder dat Sint-Joris als een stichtend voorbeeld werd beschouwd.

Jozef

De Jozef over wie we het hier hebben staat op 1 mei op de heiligenkalender. Dat is 'Jozef Arbeider'. Het hoogfeest van Jozef is op 19 maart, maar het kan niet anders of bij het ontstaan van het Jozefgilde van Vessem (Dorplein bij Budel kent ook een Jozefgilde, maar dat is aangesloten bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie) heeft men zich laten inspireren door 'Jozef Arbeider'. Zijn feestdag op 1 mei werd in onder meer België gevierd als de Dag van de Arbeid. Was het op die vrije dag goed weer, dan schamperden de Vlaamse katholieken jaloers: 'Ons Heer is met de socialisten.'

Lambertus

Lambertus, wegens de overeenkomst in de naam patroon van de gehandicapten, de lammen. En ik altijd maar denken dat zij werden bedoeld die te lam waren om te werken. Lambertus, in de zevende eeuw geboren in Maastricht, is de apostel van de Kempen en van Brabant. Hij was bisschop van Maastricht, later van Luik.

Leonardus

Leonardus, kent slechts een gilde in Brabant. In Donk, van Beek en Donk. Aantoonbaar in de vijftiende eeuw kende Donk een Leendertkapel, in 1754 op last van de Raad van State gesloten. Zijn patrocinium van de huidige parochiekerk en van het plaatselijk gilde vormen een laatste herinnering aan de bewogen geschiedenis van Leonardus in Donk.

Lucia

Lucia, is de heilige met haar ogen op een schaalte. Daarvoor geeft de heilige legende vorming twee verklaringen: haar ogen werden uitgerukt als vorm van marteling, ze drukte zelf haar ogen uit omdat ze die niet af kon houden van een man die op haar verliefd was. Terwijl Lucia maagd wilde blijven. In de middeleeuwen kwam haar verering tot grote bloei omdat haar feestdag 13 december voor de kalenderhervorming van paus Gregorius VIII in 1582 samenviel met de winterzonnewardende en met alle gebruiken die daarmee samenhangen. Vooral in Zweden is Luciadag nog steeds een wijd-

verbreid feest van licht.

Margaretha

Margaretha, Margriet, die voortleeft in een weerspreuk van Johan Verschuren: 'Sinte Margriet is een pisgriet', omdat het op haar feestdag 20 juli dikwijls regent. Margaretha die door de draak werd opgegeten. Haar heiligheid lag zo zwaar op de maag dat het kwaad haar weer uitbraakte. Deze worsteling met het boze is pas bekend sinds de late middeleeuwen. Toen werd haar naam ook verbonden aan de 'Dulle Griet', een helleveeg in de Duitstalige literatuur uit de vijftiende eeuw. Evenmin bevorderlijk voor haar reputatie als vrome maagd waren de koosnamen voor kanonnen, zoals de 'Boze Griet' van Den Bosch.

Onze Lieve Vrouw

In de alfabetische volgorde die wordt aangehouden, volgt nu Maria. Het verhaal van de Moeder van God en patrones van Brabant is genoegzaam bekend. Het is als vanzelfsprekend dat vele gilden zijn genoemd naar Onze Lieve Vrouw, de patroon van gilden in Aarle-Rixtel, Biest-Houtakker, Eersel, Elshout, Holthees, Lierop, Oirschot, Vlijmen, Westen Middelbeers en Zeelst. Ze is gedeeld patroon van het gilde van Erp (met Catharina), Linden (met Antonius) en Winterle (met Willibrordus).

Martinus

Martinus, Sint-Maarten, de barmhartige soldaat, die zijn mantel in tweeën sneed en een helft gaf aan een bedelaar. Martinus Nijhoff, de dichter naar wie een van de twee belangrijkste bruggen naar Brabant is genoemd, spotte met zijn naamheilige:

Dikwijls, Martinus, heilige naamge-
noot,

Als ik uw snijdend beeld zie, denk ik
schamper:

Ook gij waart klein, want aan uw
naaste in nood

Gaafst gij een helft, geen ganschen
mantel.

Gij steegt niet af als goed Samari-
taan,

Gij bleef te paard boven den man
verheven,

Toen gij uw zwaard greept, hebt gij
willen slaan

Naar 't creatuur dat zat te beven.

■

(Wordt vervolgd)





'MENEER' FRITS PHILIPS: EEN GILDEVRIEND



In de vijftiger en zestiger jaren was er een nauwe band tussen het Philips-concern en de gilden in en om Eindhoven. Dat resulteerde in talloze demonstraties bij allerlei gelegenheden. Dat heeft de gilden veel goed gedaan. Ze kwamen vaker voor een breed en aandachtig publiek te staan. De firma benadrukte er de Brabantse wortels mee. Men verraste de gasten op een aantrekkelijk, kleurig vendelspel, dat respect afdwong. Mathieu van der Voort (destijds kringsecretaris) herinnert zich nog een aantal voorvallen, want je zult maar door meneer Philips worden uitgenodigd. Velen zullen zich exact de omstandigheden herinneren, waarin zij Frits Philips ontmoetten en hoe hij daarop reageerde. Van der Voort: „Ik moest eens naar een bespreking met Frits Philips. Mijn auto weigerde. Er zat niets anders op dan 't studentenautootje van onze Peter te lenen, 'Speedy Gonzales'.

Het ding was bont en blauw geschilderd en d'r mankeerde van alles aan. Om toch maar vooral niet op te vallen, parkeerde ik hem zo ver mogelijk uit het zicht. Het gesprek op het terras, onder het genot van een kopje thee verliep vlot. Ik dacht zo onopvallend mogelijk naar mijn verborgen leenauto terug te keren. Vriendelijk pratend begeleidde Frits Philips mij. Ik moest aan de rechterkant instappen. Links kon ie niet open! Ik geneerde me diep. Wie komt er nou in zo'n auto bij meneer Philips op bezoek? Die zal van alles gedacht hebben, maar liet niets merken. Tja, achteraf heb ik er wel om moeten lachen.” Een paar korte, complimenteuzen woorden herinneren mensen zich vaak levens-

lang. Zoals eens na het voorlezen van het 'vendelged' Van der Voort: „Frits Philips complimenteerde de gilden en zei: Zo prachtig dat je zegt, dat er zo veel christendom in uitkomt.” Al die ontmoetingen verliepen prima. Men was vol lof over de gilden. Korte, persoonlijke, oprechte aandacht was er altijd. Mathieu bereidde de gezamenlijke optredens voor, zoals bij de opening van het Evoluon (1966), in aanwezigheid van prins Bernhard. Mathieu had de positie van elke gildebroeder exact gemarkeerd door een vlaggetje. Van der Voort: „Bij een rood vlaggetje een vendelier, bij een blauw een koning en bij een wit een tamboer.” Alles prachtig uitgezet. Toen het optreden moest beginnen kwam Tjeu's secondant aangehold: „Geen paniek, geen paniek alle vlaggetjes zijn weg.” Van een geordende presentatie kwam niks terecht. Alle kinderen hadden die vlaggetjes in hun knuistjes. Frits Philips en de andere hoogwaardigheidsbekleders sloegen de gilden met voldoening gade, hun bezorgde regisseur inclusief. De situatie ontlokte hen gelach, maar ook een hartelijk en gemeend applaus.

Frits Philips heeft enorm veel bijgedragen aan de verspreiding van de goede naam en faam van de gilden. Hij was aanwezig bij de opening (1977) van de tentoonstelling '500 Jaar Noord-Brabantse Schuttersgilden' in het Philips Ontspanning Centrum in Eindhoven. Die avond kwam zijn vraag: „Zijn er ook gildebroeders van het Sint Jorisgilde Bladel aanwezig?” Die waren er. Wim Duis, Ben Holleman en Nico van Limpt vormden het heroprichtingscomité. Ze werden naar voren geroepen en ontvingen toen van de heer Frits Philips een koningsschild uit 1854 van Adrianus Kroonen; afkomstig uit de persoonlijke verzameling van de heer Philips. Toen het gilde in 1907 insliep, waren alle schilden en attributen verkocht. Ondanks navraag en onderzoekingen was in 1977 geen enkel schild meer terug te vinden. Vol overtuiging zeggen de Bladelse gildebroeders nu hierover: „Het ontvangen van het koningsschild uit 1854 was een aanmoediging, een stimulans om met de heroprichtingsactiviteiten door te gaan. De heer Philips werd vanwege deze gift gevraagd en benoemd tot ere-deken van het gilde. Hij had altijd een warme belangstelling voor het gilde. Hij was persoonlijk aanwezig op de vergadering, waarin het gilde besloot tot kostumering. Op de uitnodiging tekende hij een gildebroeder in middeleeuws kostuum. Bepaalde onderdelen van deze tekening kwamen later terug in het gildekostuum.” Hij was aanwezig op de beide kringgildedagen, die het Bladelse gilde organiseerde (1981 en 1993) en op de teeravond van 1987. Dankbaar schrijft de Bladelse deken: „Bij die gelegenheid schonk hij het gilde een mooie, antieke koningsvogel en medaillon. Hij volgde de activiteiten van het gilde via het contactblad De Guld. En op 16 april 2005 mochten wij hem feliciteren met zijn honderdste verjaardag en hem op de Wielewaal een vendelhuide brengen.” De organisatoren van de genoemde tentoonstelling bewaren herinneringen, die veel zeggen over de warme, oprechte persoon, die Frits Philips was. Zij werden uitgenodigd om daags na de opening bij meneer Philips op bezoek te komen, om te bekijken of er nog iets interessants aan de tentoonstelling kon worden toegevoegd. Zij werden door meneer Philips ontvangen en zagen bij het uittrekken van de jassen, de tentoonstellingscatalogus bij de kapstok liggen. Er was bij de openingsavond maar één catalogus cadeau gedaan; aan de Commissaris van de Koningin. Een omissie, die goed gemaakt werd door Meneer Philips alsnog een exemplaar aan te bieden. Hij ging thee halen, schonk die in en er werd een hele tijd gekeuveld over zijn verzameling, de gilden, zilver in het algemeen

en gildezilver in het bijzonder. Frits Philips stelde voor een laat-16de / vroeg-17de eeuwse papegaai met medaillon uit te lenen aan de lopende tentoonstelling. „Maar hoe komt hij daar?“, werd gevraagd. „Maken jullie je daar geen zorgen over, daar zorg ik dadelijk voor“, was het vriendelijke antwoord. „Als jullie dadelijk naar het POC gaan, breng ik 'm. Kan ie meteen achter glas.“ Daar aangekomen bleek Frits Philips naar het POC gekomen te zijn; in een dafje. Hij stond bij de ingang af te rekenen. „Gisteravond had hij geen geld bij zich“, merkte de verbaasde suppoost later op.

De gilden zijn Frits Philips veel dank verschuldigd. Zoals velen al schreven: zijn overlijden symboliseert het einde van een tijdperk. In hem verliezen we een oprechte, betrokken, warmhartige gildevriend.

Johan Oomen

DE MAN OP DE ACHTERGROND

1910 - 2005 Drs. W.H.Th. Knippenberg



De Gildetrom had het eind 1972 zwaar te verduren. Het blad maakte redactioneel en financieel een moeilijke periode door. Willy Knippenberg had voor De Gildetrom al verschillende artikelen geschreven. Hij doceerde klassieke talen, oude geschiedenis en natuurlijke historie aan het klein-seminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel. In 1973 werd de classicus Knippenberg bereid gevonden het redactionele werk voor De Gildetrom op zich te nemen. Er was voor hem niet veel eer aan te behalen. Maar hij liet zich strikken en uit waarderding voor de gilden nam hij deze taak op zich. Redacteuren en correspondenten zorgden voor bijdragen, maar dat waren doorgaans niet meer dan allerlei

geschreven of getypte gildemededelingen op verschillende formaten papier. Al die chaotische stukken moest Knippenberg corrigeren en proberen die tot een eenheid te smeden. Dat was nou niet bepaald het gedroomde werk voor de publicist Knippenberg, die zo'n grote en brede kennis bezat en een overvolle agenda. Maar hij liet niets sloffen, waardoor de inhoud en de periodieke verschijning verbeterden. Vier keer per jaar kwamen de correspondenten bij hem, in zijn tot aan het plafond gevulde appartement, bijeen. De kamer was schaars verlicht. Er waren thee en enkele blikjes drinken. Vaak moest eerst de tafel nog leeggeruimd worden, voordat ieder zijn paperassen neer kon leggen. Knippenberg stelde zich altijd terughoudend op. Met interne stekeligheden en belangentegenstellingen tussen gildebroeders had hij niets te maken. Hij liet ieder maar betijen, zweeg en dacht er het zijne van. Al die jaren heeft hij De Gildetrom minzaam glimlachend, met zijn innemend gezag, gediend. Uiterst nauwgezet corrigeerde hij de ingebrachte teksten. Tussen drukkerij Bek (Veghel) en Knippenberg gingen de proefdrukken voor elk nummer enige malen heen en weer. Na een hele dag werken en lezingen houden, verbeterde hij dan diep in de nacht de teksten en schreef zelf bijdragen. Zijn inventarisatie van het gildezilver kreeg een neerslag in De Gildetrom. Knippenberg was een pionier op het terrein van het Brabants zilver en heeft vaak zijn deskundigheid als jurylid beschikbaar gesteld. Hij stimuleerde initiatieven en bemoedigde de gilden in hun drang naar erkenning en hoger aanzien. Hij wilde bij zijn toehoorders de zin voor onze cultuur en historie wekken, met het doel het heden te begrijpen. Om te weten dat we zorgvuldig met onze erfenis om moeten gaan. Maar liefst achttien jaar heeft Knippenberg het hoofdredacteurschap vervuld, naast een zeer groot aantal andere verplichtingen en bezigheden. Terecht schreef het Brabants Dagblad: „Veel van wat hij begon, is door anderen doorgezet.“ Hij was blij met de nieuwe richting, die De Gildetrom in 1991 insloeg. Als buitenstaander heeft deze grote Brabander talloze uren belangeloos voor onze gilden gezwoegd.

Willy Knippenberg zij dank, heel veel dank.

Johan Oomen

VAN DE REDACTIE

HET SCHRIJVEN VAN ARTIKELS DOOR GILDEN

In de richtlijnen voor het maken en aanleveren van kopij en foto's voor De Gildetrom (versie 06-09-2005) staat op bladzijde 2 bij de derde aandachtstip dat een artikel tussen ongeveer 300 en 500 woorden groot mag zijn. Achteraf bekeken blijkt, dat dit toch wel erg veel is en een hele kolom of meer is ook weer niet nodig. Daarom wil ik de schrijvers verzoeken om niet verder te gaan tot ongeveer 350 woorden, maar dan ook niet te ver overschrijden. Een artikel moet voor de lezer aantrekkelijk blijven, kort en krachtig. Het is zo saai om ieder keer weer te moeten lezen hoe het weer was en dat men ter kerke ging; allemaal bijzaken die de lezer eigenlijk niet interesseren. Voor de gilden zelf zijn deze zaken wel belangrijk, en die moeten zij dan in hun eigen kronieken vastleggen. In plaats van die uitgebreide artikels zouden we meer ruimte krijgen voor grotere algemene artikelen en reportages. Graag jullie medewerking hieraan! De 'Richtlijnen voor het maken en aanleveren van kopij en foto's voor De Gildetrom' zijn via uw kringcorrespondent te verkrijgen. ■



Circulaire Wapens Munitie 2005

Bij brief van 20 december 2005, FS/IT 1016, zijn alle gildensecretarissen op de hoogte gebracht van het laatste nieuws en de vervolgacties in het kader van deze circulaire. Wilt u als gildebroeder geïnformeerd zijn, vraag dan naar deze en volgende informatie bij uw eigen gildesecretaris.

Landjuweel 2008

De organisatie van het landjuweel 2008 is toegewezen aan de vijf Oisterwijkse gilden.

Te weten het Sint-Joris- en Sint-Sebastiaangilde Enschoot, het Sint-Sebastiaangilde Oisterwijk, het Sint-Catharina-gilde Moergestel, het Sint-Jorisgilde Moergestel en het Sint-Sebastiaan- en Sint-Barbaragilde Moergestel. Nadere informatie volgt te zijner tijd.

Commissie Website

Het Algemeen Bestuur heeft op 31 januari 2006 een 'Instellingsbesluit Commissie Website' vastgesteld. Hiermee is de websitecommissie een volwaardige commissie geworden binnen de NBFS.

Nieuwe gilden aangesloten bij de NBFS

Kring Maasland

(reg.nr. 1345) Sint-Martinus-Sint-Antoniusgilde Lexmond

Secretariaat: D.J. Brouwer.

Hei- en Boeicopseweg 38, 4126 RJ Hei- en Boeicop.

Kring Peelland

(reg.nr.1522) Sint-Agathagilde Boekel

Secretariaat: A.P.A.M. Wassenberg.

Het Goor 4, 5427 PH Boekel.



INGEZONDEN

PROJECT GESCHIED- SCHRIJVING

De SAT-commissie van Kring Kempenland is al enige tijd bezig met een project over geschiedschrijving.

Doel van het project is de Brabantse gilden een handvest aan te reiken over hoe zij hun eigen geschiedenis kunnen achterhalen en aan het papier toevertrouwen.

De zaken die daarbij aan de orde komen zijn o.a.: Waar halen we de informatie vandaan, waar moet je op letten, aan welke regels dient men zich te houden en in welke vorm geven we het uit? Het handvest zal verschijnen in de vorm van een syllabus met een bijbehorende cd-rom. Op de cd-rom komt ook een 'accessmodule' (invoeringsprogrammaatje, red.) te staan waarmee elk gilde haar ledenadministratie op een dusdanige manier kan bijhouden dat alle gegevens van de gildebroeders en -zusters en ook die van het gilde in het algemeen, kunnen worden ingevoerd. Naast de gebruikelijke gegevens zoals naam, adres, geboortedatum en gegevens betreffende het lidmaatschap, wordt daarbij gedacht aan waar en wanneer men welke schilden heeft gewonnen, et cetera. Kortom, elk gegeven kan later belangrijk zijn om te gebruiken bij het vastleggen van de geschiedenis van het gilde. Als men over 25 jaar die geschiedenis wil schrijven, dan moet men nu al begin-

nen met het zorgvuldig vastleggen van gegevens. De syllabus zal ook een korte gebruiksaanwijzing van de 'accessmodule' bevatten.

Als onderdeel van het project heeft op donderdag 6 oktober 2005 in het gildecentrum van het Sint-Jorisgilde Stratum te Eindhoven een presentatieavond plaatsgevonden. Op deze avond hebben twee, terzake kundige personen een lezing gehouden. Daarnaast werd er op deze avond een discussiegedeelte gehouden waarbij vragen die vanuit gilden waren gesteld, zijn behandeld en beantwoord. Op dit moment is de SAT-commissie bezig met het samenstellen van de syllabus. Men had gedacht de werkzaamheden medio april af te kunnen ronden, echter de tijd die daarmee is gemoeid en de zorgvuldigheid waarmee men de zaken wil belichten, zorgen ervoor dat die planning niet kan worden gehaald. Derhalve is besloten de uitgifte van het eindproduct van het project uit te stellen tot oktober. Gestreefd wordt, om de syllabus en cd-rom tijdens de Hoofdlieëndag in Den Bosch te kunnen presenteren. De SAT-commissie van Kring Kempenland vraagt de gilden dan ook nog even geduld te koesteren. We doen er alles aan om u uiteindelijk een handvest te bieden dat waarde heeft en waarmee u ook daadwerkelijk iets kunt beginnen. Ten slotte is het beter wat langer de tijd te nemen en het goed te doen dan op te korte termijn het project af te ronden met een product dat niet alle aspecten belicht of bepaalde zaken onderbelicht laat. Dank voor uw begrip.

Namens de SAT-commissie Kring Kempenland,
Wil Janssens.

DE GILDETROM

Driemaandelijks tijdschrift over de Noord-Brabantse schuttersgilden



IN IEDER GILDEGEZIN HOORT DE GILDETROM THUIS!



DE BURGEMEESTER VAN WAALWIJK, JAN DE GEUS

In de serie 'De burgemeester van ...' komen aan het woord, de burgemeesters met veel of opmerkelijke gilden in hun gemeente. Ditmaal een interview met burgemeester drs. Jan de Geus van de gemeente Waalwijk. Hij was direct bereid om zijn 'kennis' en 'bemoeyenis' met het gildewezen in een gesprek naar voren te brengen.

Door Aent en Bert van Hulst

De gemeente Waalwijk heeft twee gilden binnen de gemeentegrenzen; en wel het Sint-Ambrosiusgilde uit Baardwijk en het gilde Sint-Crispinus en Sint-Crispinianus uit Besoyen. De heer De Geus, geboren in het Brabantse 's-Gravenmoer, had als kind niets met het gilde, dit omdat deze gemeente van oorsprong protestants geïntereerd is en geen gilde kent. Als politicus echter leerde hij het gildewezen in zowel Brabant en Limburg beter kennen en heeft hij zijn kennis over het gildewezen bewust uitgebouwd.

Toen hij waarnemend burgemeester in Loon op Zand werd, is hij door de gilden van deze gemeente ingehaald. Het gilde Sint-Crispinus en Sint-Crispinianus uit Besoyen heeft als traditie het beschermheerschap bij de burgemeester van de gemeente neergelegd en toen de heer De Geus burgemeester van Waalwijk werd, is hem dan ook gevraagd of hij deze functie op zich wilde nemen.

Ondanks dat hij geen duidelijk beeld had wat een beschermheerschap inhield, was hij toch bereid deze functie op zich te nemen. De heer De Geus geeft het gilde de tip mee, om bij zijn opvolgers duidelijker aan te geven wat de functie inhoudt. De heer De Geus geeft aan dat hij, nu hij deze functie al enkele jaren bekleedt, het beschermheerschap vooral op de achtergrond invulling moet geven. Iedere maand op de vergadering aanwezig zijn en/of op de wekelijkse schietoefeningen heeft volgens hem geen meerwaarde. Uiteraard wel het gilde ontvangen op de jaarlijkse Statedag en aanwezig proberen te zijn op andere feestdagen voor het gilde. Ook is het van belang te bemiddelen in het verkrijgen van subsidies en sponsorbijdragen.

Met het andere gilde in Waalwijk, Sint-Ambrosius, heeft de heer De Geus minder contact, mede omdat hij geen beschermheer van dit gilde is. Toch vindt hij het belangrijk om,

indien nodig, dit gilde ook bij te staan en waar mogelijk van dienst te zijn.

Op de vraag hoe hij de plaats van de gilden in de toekomst ziet, geeft hij aan dat dit uit cultuur-historisch oogpunt van groot belang is. Tenslotte, zo stelt hij, zijn de gilden toch een soort voorloper van de huidige vakbonden en dit is het waard om in stand te houden en het publiek hier kennis mee te laten maken.

Om de gilden in stand te kunnen houden is het van belang om de publiciteit meer op te zoeken, maak gebruik van de mogelijkheden die de gemeenten bieden, aldus de heer De Geus. Als gilde moet men ook geen dingen doen die niets met het gilde van doen hebben, we praten tenslotte over cultuur en niet over folklore zo stelt de heer De Geus; deelnemen aan bijvoorbeeld een carnavalsoptocht hoort dus niet. Daar tegenover staat dat de aanwezigheid van een gilde bij de dodenherdenking en bevrijdingsfeesten wel degelijk op prijs wordt gesteld; hiertoe kunnen de gilden ook zelf het initiatief nemen. Dit zal de bekendheid met en begrip voor de gilden alleen maar kunnen doen toenemen. En meer bekendheid kan weer leiden tot een ledenaanwas, in deze tijd voor de meeste verenigingen en zeker voor de gilden een welkome groei.

Tot slot gaf de heer De Geus aan dat de gildedag ter gelegenheid van de viering van 'Waalwijk 700-jaar' een zeer geslaagde dag was en dat de Waalwijkse bevolking heeft kunnen zien en horen dat het gildewezen in Brabant nog springlevend is. ■





Oud nieuws XXII

Berichtfragmenten uit de Meijerische Courant uit de periode 1890-1915, vergaard door Johan Oomen

Voortzetting van deze reeks fragmenten, laatstelijk opgenomen in De Gildetrom jaargang 42 (1995) aflevering 3, pagina 60.

Nuenen, Sint-Annagilde

18 oktober 1902: „Het is kermis; de verschillende gilden vierten hun traditionele feesten.”

4 juli 1903: „Vroeger hield het Sint-Annagilde in onze gemeente steeds haar teerfeest op den eersten maandag in Juli, waarnaar die dag tegenwoordig nog Sint-Annadag genoemd wordt. Die feestelijkheden waren dan zeer druk, waarbij het geheele dorp als het ware kermis vierde. Als herinnering daaraan wordt Sint-Annadag nog steeds vierd, door sommigen op eene minder stichtende wijze. (...) Onze Fanfare zal a.s. maandag een goed voorbeeld geven door op dien dag een matinee te geven, om daardoor te toonen dat men die dag wel in gepaste vroolijkheid kan doorbrengen.”

17 januari 1907: „’s Maandags werd de uitvaart gehouden van de Kapitein van het Sint-Annagilde, waarbij uiteraard ook de leden aanwezig waren. Zeer zeldzaam mag het genoemd worden dat juist dien zelfden dag de Koning van ons Sint-Annagilde zich in het huwelijksbootje begaf.”

24 oktober 1908: Bij de jaarlijkse prijsverschiëting van dit jaar was de uitslag als volgt: eerste prijs Joh. van Maasakkers; tweede prijs Joh. Rooyakkers en de derde prijs H. van Maasakkers.

7 september 1910: „Daar het een oud gebruik is, dat om de drie jaren in de maand September de schuttersgilde St. Anna wordt verpacht, had dit heden ook plaats bij kastelein P. v.d. Linden, waar het gezelschap gevestigd was. De kastelein C. de Rooij werd dit maal pachter.”

29 oktober 1910: Bij het koningschieten werd Joh. Coolen koning. De prijzen waren voor: eerste C. v. Leuven, tweede Kronenburg, derde Th. v.d. Donk.

19 oktober 1912: „Het is kermis. De gilden zullen van zich doen hooren.”

1 juli 1914: „Op 31 mei vierde het Sint-Annagilde en het Sint-Catharinagilde het jaarlijks patroonsfeest. Bij die gelegenheid is het de gewoonte dat de gilden elkaar na de H. Missen ontmoeten, waarbij dan tusschen de Heren waardigheidsbekleeders de hartelijkste handdrukken worden gewisseld. Treffend was de ontmoeting van heden. Vader Fietelaars, de 80-jarigen tamboer van St. Anna, drukte zijn oudsten zoon de hand, die trommelslager is bij St. Catharina. En toen daarna de grijsaard in jeugdig vuur de groote gildetrom deed roffelen (krachtig en aanhoudend), zoodat geen jongeling het hem verbeteren zou, toen steeg het enthousiasme bij de gildebroeders en de toeschouwers ten top en welgemeend was het bravo geroep dat opsteeg uit de rijen. Mogen de vader zooveel als de zoon nog lange jaren de trom doen roffelen bij onze beide oude gilden. Dat is de wensch van ieder.”

Nuenen, Sint-Catharinagilde

8 juni 1905: Dit gilde was aanwezig bij de ontvangst van de nieuwe bewoner van Soeterbeek, Jhr. E. de Kuijper.

24 oktober 1908: Ter gelegenheid van de kermis hield

dit gilde, gevestigd bij P. Swinkels op Boord, een prijsverschiëting: eerste J. Smits, tweede J. Kuijpers, derde L. Raaijmakers. De prijzen bestonden uit huishoudelijke artikelen.

10 september 1910: Bij de verpachting van de gilde werd P. Swinkels opnieuw kastelein van dit gilde.

29 oktober 1910: Bij het koningschieten werd Th. Swinkels koning. De prijzen waren voor: eerste O. v.d. Linden, tweede J. Smits en derde Adr. Smulders.

22 juni 1911: De vaandrig behaalde de derde prijs op de feesten te Aarle Rixtel.

Nuland, Sint-Antoniusgilde

22 juni 1909: Dit gilde doet als zesde mee aan de optocht bij gelegenheid van de manifestatie Oud ’s-Hertogenbosch op 20 juni. Zoals elk deelnemend gilde ontving men een herinneringsmedaille.

Oeffelt, Gilde Salvator Mundi

23 maart 1907: „Bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan zal dit gilde op 16 juni een concours houden.”

22 juni 1907: „Dit gilde hield een schietwedstrijd. Daarbij wonnen schutters van Hulst (Geldrop) de vierde korpsprijs.”

Oerle, Sint-Jansgilde

8 mei 1909: Bij gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana werd een optocht gehouden, die een uur duurde. Ook het gilde liep hierin mee.

28 juni 1913: „Onze fanfare ’St. Cecilia’ bracht den Heer M. van Keulen wegens diens benoëming als kapitein der St.-Jansgilde verleden woensdag eene serenade. De heer A. v.d. Ven, oud-kapitein, feliciteerde hem.”

Oirschot, Sint-Barbaragilde

2 oktober 1913: Maandag 29 september hield dit gilde koningschieten. Godfr. Vriens werd keizer. Jo Smeets werd daarna koning, natuurlijk onder luid gejuich en gejubel en nadien gevolgd door ’menigen heildronk’.

Oirschot, Sint-Jorisgilde

28 juli 1910: Dit gilde (gevestigd bij P. van Laarhoven) keerde om tien uur ’s avonds van het gildenfeest te Helmond terug. De waarnemend hopman droeg de eerste prijs voor de oudste schilden.

4 juni 1914: Het jaarlijkse koningschieten werd gehouden op woensdag 3 juni. Oud-koning, G. Schepers, werd ontroond door H. v.d. Hamsvoort. ’s Middags kwam men met de echtgenotes in gildecafé P. van Laarhoven op ’t Moleneind bijeen. ■

(Wordt vervolgd)

GILDEKLEINTJE

Nu verkrijgbaar:

DVD van het jeugdvedeltoernooi in Bakel gehouden in november 2005.

Voor slechts 8 euro te bestellen via:

Almo-unique@planet.nl

Of tel. 0492-341948



HET VIJFTIENDE EUROPEES SCHUTTERS TREFFEN IN BERNHEZE

Aan de vier schuttersgilden die de gemeente Bernheze rijk is, valt de eer te beurt om dit jaar het vijftiende Europees Schutters Treffen te organiseren. Daarmee komt het gildewezen weer eens uitgebreid in de belangstelling te staan. Een belangstelling die het verdient.

Traditie

De huidige schuttersgilden vertegenwoordigen namelijk een aloude traditie. Zij ontstonden in de middeleeuwen en dienden verschillende doelen. Een van die doelen was het beschermen en verdedigen van de eigen woonplaats en gemeenschap tegen struikrovers, dieven en binnenvallende legers. Daarnaast hadden zij tot doel elkaar onderlinge hulp en bijstand te verlenen, de maaltijd te vieren (te teren) en de wapens te hanteren ter vermaak. Bovendien luisterden zij met hun aanwezigheid bepaalde kerkelijke en wereldlijke gebeurtenissen op. Natuurlijk hebben de gilden thans geen militaire of politieke taken meer. Maar onderlinge broederschap is ook nu nog een hoog goed binnen de gilden. Evenals onderlinge competitie bij het schieten met

geweer of kruisboog of andere sportieve bezigheden, zoals vendelen en trommelen. En ook nu nog zijn de gilden betrokken bij het opluisteren van kerkelijke of wereldlijke gebeurtenissen.

Schuttersgilden ontmoeten elkaar meerdere keren per jaar bij regionale en bovenregionale wedstrijden in geweer- en kruisboogschieten, vendelzwaaien, trommen en jeu de Boules.

Bij speciale gelegenheden wordt in Brabant soms een 'Landjuweel' georganiseerd, een groots feestelijk en kleurrijk evenement van optrekende schuttersgilden uit heel Brabant.

Europese contacten en samenwerking

Schuttersgilden komen in vele West-Europese landen voor. In 1955 ont-

stond te Eindhoven een bescheiden samenwerkingsverband onder de naam 'Internationaal Contact van Schuttersgilden, schutterijen en schutsbroedersschappen'. Uit Nederland waren hierbij aangesloten de Noord-Brabantse gilden, de Gelderse gilden en schutterijen en de Limburgse schutterijen. Het aantal leden uit verschillende landen nam toe, België, Duitsland, Oostenrijk, en de laatste jaren Oost-Europa. Als een olievlek breidde het zich uit, de naam veranderde in 1971 in 'Werkgemeenschap voor Europese Schuttersgilden' en luidt nu 'Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en Schutterijen', kortweg EGS genoemd.

2006

**JAAR VAN
HISTORISCHE SCHUTTERSGILDEN**

Europees Koningschieten

Om de Europese eenheid gestalte te geven besloot men periodiek een ontmoeting te creëren met als hoofdactiviteit het schieten om de titel 'Europakoning'. Het eerste Europees Koningschieten vond in 1975 plaats te Aken en elke twee jaar achtereenvolgens in Nijmegen, Peer (B), Koblenz (D), Eindhoven (1982 b.g. 750 jaar stadsrechten), Eupen





(B), Lippstadt (D), Valkenburg, Genk (B), Medebach (D), Haaksbergen, Krakow (P), Garrel (D). Sinds 2000 vindt het driejaarlijks plaats. In 2003 was het te Vöcklabruck (O) en nu dus te Bernheze. Hoewel de hoofdactiviteit het koningschieten is met alle activiteiten hieraan verbonden zoals inauguratie, presentatie van de nieuwe

koning, wordt het nu steeds breder beleefd als een grote 'ONTMOETING' met sociale, culturele en charitatieve aspecten. Daar vandaan de naam Europees Schutters Treffen (EST).

Organisatie te Bernheze

De organisatie van het vijftiende Europees Schutters Treffen op

25-26-27 augustus 2006, wordt georganiseerd door de vier Bernhezer gilden: Sint Antonius Abt Vordenbosch, Sint Antonius Sint Catharina Nistelrode, Sint Barbara Dinther, Sint Willebrordus Heeswijk. Een eervolle opdracht want het organiseren van een evenement van deze omvang is voorwaar geen sinecure. Er worden ongeveer 350 gilden verwacht die onder meer afkomstig zijn uit Polen, Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk en Zwitserland. Met daarbij gevoegd de Nederlandse gilden, die ongetwijfeld in groten getale aanwezig zullen zijn, worden er \pm 10.000 gildenzusters en -broeders verwacht. Rekent men daarbij ook nog de meekomende 'achterban' en het publiek, dan moet men toch rekenen op \pm 30.000 toeschouwers. Daarnaast zal dit unieke Europese festijn ongetwijfeld tienduizenden belangstellenden uit het gehele land en van ver over de grenzen aantrekken.

De voorbereidingen van dit Europees gildentreffen zijn reeds in volle gang. Er is een stichting gevormd genaamd Stichting Europees Schutters Treffen 2006 bestaande uit negen leden van de vier gilden met aan het hoofd een onafhankelijke



voorzitter. De stichting heeft een aantal werkgroepen geformeerd voor het ter hand nemen van de vele activiteiten die uit de organisatie voortvloeien. De activiteiten gedurende de drie dagen dat het festijn duurt, vinden plaats in Heeswijk. Het ligt haast voor de hand dat het historische kasteel Heeswijk het schilderachtige decor zal vormen van de verschillende programmaonderdelen. Op het terrein voor het kasteel, aan weerszijden van de Gouverneursweg, worden de wedstrijden gehouden.

Al met al is dit vijftiende Europees Schutterstreffen een unieke gebeurtenis en een mooie gelegenheid om Bernheze en Noord-Brabant te promoten en in de publieke belangstelling te brengen.

Welkom burgemeester Jos Heijmans van Bernheze

„Als gastheer van de gemeente Bernheze heet ik u van harte welkom op dit Europees Schutterstreffen! Bernheze is in 2006 het decor van dit fantastische evenement (EST 2006) en zal dan plaats bieden aan maar liefst 350 gilden, waarvan ongeveer 250 buitenlandse. De organisatie is in handen van onze eigen vier gilden en dat doen zij uitstekend. Wij zullen ons uiterste best doen om er een geslaagd evenement van te maken en ons een waardig gastheer te tonen. In ieder geval hoop ik dat u goede herinneringen zult bewaren aan uw

bezoek aan Bernheze. Ik wens u een fijn verblijf toe en veel succes met alle activiteiten.”

Charitas EST

De Stichting EST 2006 ondersteunt ter gelegenheid van dit festijn een inzamelingsactie, waaraan men, en zeker de gilden en schutterijen, een donatie kunnen doen. Het gaat hier om twee doelen: Stichting Medisch Werk Mumbai en Stichting Samenwerking Bernheze-Kobylin.

Stichting Medisch Werk Mumbai

Het doel van de stichting Medisch Werk Mumbai is, financiële en adviserende ondersteuning te bieden aan kleinschalige medische projecten in India. De doelgroep is het kwetsbare en kansloze deel van de bevolking dat door het ontbreken van een sociaal-medisch vangnet totaal in de verdrukking zit. Vooral de jongeren en ouderen in de samenleving van India hebben de aandacht.

In Indara en Mirpur UP zijn bestaande tbc-kliniekjes die wij steunen met gelden voor onder andere de exploitatie, voor aanschaf van medicijnen, instrumenten en vervoermiddelen. De verspreiding van tuberculose in het noorden van India neemt dramatische vormen aan, mede door de armoede en de slechte voedingstoestand van de bevolking. (Uttar Pradesh is de armste en meest overbevolkte deelstaat van geheel India).



Het project voor aids-patiënten in Indore vraagt ook onze aandacht. Het is een project met medische en sociale zorg voor aids-patiënten en hun gezinnen en vaak als wees achterblijvende kinderen. Zoals ook in andere delen van de wereld is aids met name een gezinsprobleem met grote sociale gevolgen. Armoede en werkloosheid in een land zonder sociale wetten en rechten zijn belangrijke oorzaken voor het verspreiden van de ziekte aids. Het betekent vaak op grote afstand werk zoeken, lange perioden thuis weg, met gevaar van besmetting door aids van één van de ouders. Een gezin met vier of vijf positieve H.I.V.-patiënten is geen uitzondering!! De medicijnen zijn voor de arme aids-patiënten onbetaalbaar.

Uw bijdrage voor dit project kunt u storten op:
Rabobank nummer: 1116.43.228:
Stichting EST 2006 inzake Bernheze-Mumbai-India





Stichting Samenwerking Bernheze-Kobylin

Kobylin is gelegen in centraal Polen tussen de plaatsen Poznan en Wroclaw (het vroegere Breslau) en heeft ongeveer 8000 inwoners. Het bestaat uit niet minder dan 23 dorpen met als centrale plaats het stadje Kobylin. Het heeft een overwegend agrarische bevolking en er is weinig industriële bedrijvigheid. De belangrijkste werkgever is een Nederlandse onderneming, Bolsius uit Schijndel met circa 250 tot 300 werknemers. Het werkloosheidspercentage beweegt zich tussen de 25% en 30% van de beroepsbevolking. Men kan spreken van een schrijnende armoede. In het verleden heeft de stichting al diverse projecten tot stand gebracht in Kobylin. Dit betrof onder andere een waterleidingpro-

ject, inrichting van basisscholen, verharding van speelplaatsen, hulpgoederenzendingen van onder andere sanitair. Verder nog kleding en schoeisel, ziekenhuisbenodigdheden, onderwijsmateriaal, kerstpakkettenacties en daarnaast uitwisselingen van sportverenigingen, muziekgezelschappen, een medisch team en verschillende agrarische organisaties en het bemiddelen bij het vinden van stageplaatsen. Thans staan zij voor een nieuwe uitdaging en dat houdt in dat wij graag een bijdrage willen leveren bij het realiseren van een revalidatiecentrum in Tagewniki (gemeente Poznan). Hiertoe moet een school gerenoveerd en verbouwd worden en vervolgens worden ingericht.

In het centrum wordt tevens een dagverblijf voor meervoudig gehan-

dicapten ingericht. We willen de gemeente Kobylin graag behulpzaam zijn bij de inrichting en de financiering hiervan.

Uw bijdrage voor dit project kunt u storten op:

Rabobank nummer: 1116.43.236:
Stichting EST 2006 inzake Bernheze Kobylin-Polen

Bij voorbaat hartelijk dank namens de Stichting EST2006. ■

Provincie Noord-Brabant



Europees Schutters Treffen 2006



Sint Barbara:	Dinther	Sint Antonius Abt:	Vorstenbosch
Sint Willebrordus:	Heeswijk	Sint Antonius Abt-Sint Catharina:	Nistelrode

Rechtgezet

In De Gildetrom, 2005 aflevering 3, wordt op pagina 83 melding gemaakt van jubilarissen bij het Gilde Sint Sebastiaan uit Lage Mierde. Per abuis is hier vermeld dat beide gildebreeders veertig jaar bij het Gilde Sint Sebastiaan Lage Mierde zijn. Dit moet zijn: vijftig jaar, samen dus 100 jaar gildebreeders!

Sjaak Nouwens zeventig jaar lid van Sint Lambertus Vessem

Zo iemand speld je met trots de Zilveren Speld op. Op de teeravond, 14 september 2005, daags na hun 60-jarige bruiloft, nog vermoeid in de benen, waren ze toch aanwezig. Een stoel bijschuiven vonden ze niet nodig. Maar dat hebben we toch gedaan. Zulke mensen moet je koesteren. Sjaak kreeg de onderscheiding van zijn gilde, maar ook van het kringbestuur en wethouder Wijnands van de gemeente. Zijn vrouw Miet kreeg bloemen.

Op deze teeravond werden ook Sjaak van der Heijden, vijftig jaar lid, Jan de Jong en Jan van Riet veertig jaar lid, door het gilde onderscheiden met zilver. En natuurlijk bloemen voor de dames Marieke, Sjan en Annie.



De jubilarissen met hun echtgenotes



Jubilarissen Sint Catharinagilde tot Blortem en Gestel

Tijdens de viering van Catharinadag op 20 november 2005 werd bij het Sint Catharinagilde tot Blortem en Gestel tevens het feit herdacht dat het gilde vijftienvijftig jaar geleden werd heropgericht. Dit hield tevens in dat de gildebreeders van het eerste uur vijftienvijftig jaar lid waren van het gilde. Het gaat om de volgende personen: M. van Dooremolen; F. Jansen; P. van der Loo; C. Moonen; R. van den Nieuwenhoff; P. Peeters; L. Simons en F. Wilgers. Aan hen werd een fraaie jubileumspeld uitgereikt door de regerend deken M. van Dooremolen. Deze speld, een prachtig ontwerp van Leo van der Sagen, werd ook door de ontwerper zelf vervaardigd. Omdat Diny van Dooremolen; Chris Moonen; R. van den Nieuwenhoff en Leo Simons ook nog eens vijftienvijftig jaar deel uitmaakten van de overheid, kregen zij het Zilveren Schild van Kring Kempfenland opgespeld door de voorzitter van de

kring, Jan Schrurs met assistentie van de raadsheer District Centrum Henk Janssen.



Acht jubilarissen

Kersverse kapitein Sint Joris Vlokhoven schiet zich Koning

Op 25 september 2005 kwam het gilde van Vlokhoven-Eindhoven bijeen voor het driejaarlijkse koningschieten. Er deden elf schutters mee. De houten vogel werd op de spil geplaatst en nadat de boom was gevrijd legde oud-koning John Marinus het koningsvest af, dat nu verzwaard was met een mooi nieuw zilveren schild. Na enkele ere-schoten begon de strijd om het nieuwe koningschap. In de negende ronde, bij het 94ste schot viel het laatste stukje van de vogel naar beneden en werd Martin Sanders de nieuwe koning.



De nieuwe koning

Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad geeft haar geschiedenis bloot

In 2004 vierde het Sint-Catharinagilde Eindhoven-Stad haar gouden jubileum na haar herleving in 1954. Het leek gildebreeders Jacques Govers een goed idee om bij deze gelegenheid de historie van het gilde het licht te doen zien en datgene te bundelen wat in het verleden door gildearchivaris Theo Verschueren intern in een acht-tal 'cahiers' over het gilde gepubliceerd was,



Het jubileumboek

zoals de 'Wederseydse Onthalinge' van de Ridderlijke Gilde van Sint Sebastiaan en het Sint Barbaragilde, het koningschieten enz., aangevuld met eigen historisch onderzoek en externe publicaties over het gilde. Ruim vier jaar heeft de auteur aan het project gewerkt, met een resultaat dat gezien mag worden en het heeft in de pers een goed onthaal gevonden. Na een korte beschrijving over het ontstaan van de gilden in het algemeen en de neergang van het Sint Catharinagilde in de dertiger jaren van de twintigste eeuw, volgt de geschiedenis van het gilde van de afgelopen vijftig jaar met onder andere de herleving, de tradities zoals het uitdelen van 'tooten', het patrimonium van het gilde met een beschrijving van het koningszilver. Naast de historie van het gilde heeft ook de geschiedenis van de stad

Eindhoven aandacht gekregen omdat beiden nauw met elkaar verbonden zijn. Een primeur van het boek is de beschrijving van twee archeologische gildepenningen die in april 2005 tijdens de opgraving van de middeleeuwse Catharinakerk, in hartje stad, gevonden zijn. Op Sint Catharinadag, 20 november 2005, vond de presentatie plaats en werd het eerste officiële exemplaar overhandigd aan wethouder A. M. Schreurs als vertegenwoordigster van de wereldlijke overheid. Daarnaast ontvingen pastor Frans Wijnen c.s.sp. en kringvoorzitter Jan Schrurs een 'eerste' exemplaar als zijnde de kerkelijke- en gildeoverheid. Ook waren er exemplaren voor diegenen die medewerking aan het boek gegeven hadden en mochten ook alle gildebroeders een boek in ontvangst nemen. Het gildeboek is door het gilde in eigen beheer uitgegeven en voor geïnteresseerden verkrijgbaar bij het gilde tegen de kostprijs van 29,50 euro exclusief verzendkosten.



Uitreiking jubileumboek aan kringvoorzitter Jan Schrurs

Jubilaris bij Sint-Catharinagilde Tongelre

Veertig jaar gildebroeder bij het Sint-Catharinagilde Tongelre. Dat is veertig jaar lief en leed met een gilde. Lief als het goed gaat, bijvoorbeeld als er een feest is of een herdenking of koningschieten. Leed bij overlijden of ziekte of zichzelf geen koningschiet. Ja, je kunt wat meemaken als gildebroeder. En de meeste gildebroeders maken dit dan ook allemaal mee. Zo ook Mario van den Berge. Een Zilveren Schild van Kring Kempenland kreeg hij opgespeld voor zijn veertigjarig jubileum en een schildje de 'Zilveren Cathrien' van het eigen gilde. En waarvoor zoal? Nou hij was overheidslid, driemaal drie jaar koning in twaalf jaar tijd. Op zijn derde koningsschild fonkelen daarom drie koningsvogels, met een lege plek ertussenin.



Mario van den Berge krijgt de kringonderscheiding opgespeld

Brabantkruis bij Sint Jorisgilde Gestel

Het Brabantkruis werd dit jaar voor de 31ste keer verschoten bij het Sint Jorisgilde Gestel-Eindhoven achter de Genneper watermolen. Het inschrijven verliep goed

op de eerste wedstrijddag. Het was stralend weer het leek wel een zomerse dag, men kon zonder jas aan schieten en dat op de laatste zondag van oktober! We waren eigenlijk anders gewend. Op de laatste zondag moest er een kampioen komen, zowel bij de veteranen als bij de senioren, dus werd het kampen. Bij de veteranen waren drie kanshebbers en het was Bert Vorstenbosch van het O.L.Vrouwe en Catharinagilde uit Erp die de winnaar van het veteranenschildje werd. Bij de senioren waren er ook drie personen die moesten kampen. Hier was het Henk Jans van het Sint Anthonuisgilde uit Beers, die voor de tweede keer winnaar werd van het Zilveren Brabantkruis. Hijzelf zei: „Vorig jaar was ik al blij, want toen kreeg ik het al na één schot, maar nu heb ik het ècht verdiend!” De schutters die dit jaar, 2006, ook willen komen schieten met de kruisboog, zijn op 29 oktober en op 5, 12 en 19 november van harte welkom bij het Sint Jorisgilde Gestel in Eindhoven achter de Genneper watermolen.

Henk Deelen vijftig jaar lid Sint Antoniuschut Nuenen-Eeneind

Vrijdag 11 november 2005 vierde de Sint Antoniuschut het feit dat Henk Deelen vijftig jaar lid is van het gilde. Vanwege de gezondheidstoestand van Henk was ervoor gekozen om dit jubileum in besloten kring met het gilde te vieren en af te zien van een officiële huldiging en receptie. Een vijftigjarig jubileum is bijzonder, het is nog niet eerder voorgekomen sinds heroprichting van het gilde in de jaren dertig van de vorige eeuw. Tijdens zijn toespraak memoreerde hoofdmans Dré Bemelmans de vele verdiensten van Henk voor de Sint Antoniuschut en voor het Eeneind. Henk was gedurende veertig jaar hoofdmans van het gilde. Hij werd lid in 1955 en meteen benoemd tot hoofdmans na een bestuurscrisis. „Henk heeft de schut al die tijd op een bekwame wijze geleid en hij verstond de kunst om dat te doen zowel in tijden dat het gilde nog maar uit enkele leden bestond als in tijden van soms onstuimige groei”, aldus de huidige hoofdmans. Henks beste jaren waren de jaren tachtig toen het gilde flink was gegroeid en activiteiten organiseerde en actief deelnam aan allerlei gildeactiviteiten. Een grote wens van Henk was de bouw van een nieuwe Antoniuskapel op het Eeneind ter vervanging van de kapel van Opwetten, die uit de veertiende eeuw dateerde, en aan het begin van de vorige eeuw was gesloopt. In 1987 kon de nieuwe kapel aan de Stationsweg worden ingezegend. Henk was een populair hoofdmans. Tien jaar geleden heeft hij heel bewust afstand gedaan van het hoofdmanschap. Bij die gelegenheid werd hij benoemd tot Ere-Hoofdmans. Als blijvend aandenken aan dit heuglijke feit kreeg Henk van het gilde een gegraveerd tinnen bord en een fotocollage van gedenkwaardige momenten uit zijn lange carrière bij het gilde.



Henk Deelen met echtgenote Mia

Sint Catharina en Sint Barbara Mierlo

Het gilde Sint Catharina en Sint Barbara vierde op zaterdag 10 december 2005 haar jaarlijkse teerdag. De dag was goed voorbereid en de stemming zat er goed in. Jammer was alleen, dat niet het voltallige gilde van de dag kon genieten, omdat enkele gildebroeders helaas door ziekte verhinderd waren; iets waarbij vanzelfsprekend werd stilgestaan. Eén van de hoogtepunten was de installatie van Stefan van Hoek, al tien jaar (jeugd) lid van het gilde, maar door het bereiken van de vereiste leeftijd gerechtigd om de eed af te leggen en als gildebroeder door het leven te gaan. Burgemeester Donders-De Leest, die de avond voor een deel bijwoonde, sprak bij de installatie een kernachtig woordje, hetgeen door de aanwezigen zeer op prijs werd gesteld. Zij uitte haar grote waardering voor het gilde, prees de organisatie van de dit jaar in Mierlo gehouden Kringdag Kempenland en hoopte dat in 2006 wederom nieuwe gildebroeders zullen toetreden.



Stefan en de burgemeester

Na 33 jaar eindelijk eigen gildehuis voor Sint Sebastiaangilde Mierlo

Het gilde Sint Sebastiaan was in de jaren zestig thuis in de Roskam, een café in de Marktstraat, waar Jan en Miet van de Boogaard eigenaar waren. Beide mensen waren echte gildemensen. In 1970 kwam zoon Wim in het café, die de zaak verbouwde en er overdekte handboogbanen maakte. Wim was een handboogschutter. Voor het gilde was na de verbouwing in 1970 geen plaats meer en het verhuisde naar een leegstaande bovenverdieping in het oude patronaatgebouw. Maar in 1972 moest het opnieuw verhuizen in verband met brandgevaar. De toenmalige burgemeester Van Cuyk van Mierlo vond echter, dat de oudste vereniging van Mierlo een nettere en betere huisvesting verdiende. Hij bood aan om het oude gemeentehuis te gaan gebruiken als gildehuis. Het stond leeg dus als de gildebroeders wilden. Nou de gildebroeders wilden wel! Helaas is het er niet van gekomen. De Mierlose kunstschilder Hein van de Boomen kwam in het oude gemeentehuis wonen. Dat was dan 1972. Jaren later toen het gebouw weer leeg stond wist niemand op het gemeentehuis nog van de afspraken die er toen gemaakt waren tussen het gemeentebestuur en het gilde Sint Sebastiaan.

En nu is het dan toch zover! Het nieuwe gildehuis en het schietterrein aan de Arkweg in Mierlo werden officieel geopend en ingezegend op 29 mei 2005. Eén man staat in dit verhaal voorop om bedankt te worden en dat is de oud-voorzitter van het gilde Sint Sebastiaan, Tonnie Schönhoff. Mede door zijn inzet en geduld is het toch allemaal gerealiseerd.

Viering Naamdag Sint Catharina- en Barbaragilde Geldrop

Sinds enkele jaren is het Sint Catharina- en Barbara-

gilde in het bezit van een altaar. Het heeft enkele jaren haar diensten bewezen in een noodkerk, die was gebouwd om de kerkdiensten tijdens de bouw van de Heilige Brigidakerk in Geldrop voortgang te laten vinden. Nadat de kerk in 1893 in gebruik genomen was kon de noodkerk worden gesloopt, waarbij alle bouwmaterialen en een groot deel van het interieur, per opbod werden verkocht. Een textielhandelaar afkomstig van Braakhuizen kocht het altaar en bracht het op twee kruiwagens naast elkaar naar zijn huis. Hiermede was hij in het bezit van een prima 'toonbank' en heel wat stoffen zijn over deze 'toonbank' gegaan. Jaren later kreeg het altaar een andere bestemming toen de winkel werd gemoderniseerd en wel als 'werkbank'! De zoon had een grote hobby in het repareren van klokken en voor deze moeilijke klussen was het altaar zeer geschikt. Daar deze man ook ouder werd, zocht hij een goede bestemming voor het, naar zijn mening, 'mooi altaar' en vond die bij ons gilde.

Met veel enthousiasme gingen enkele gildebroeders aan het werk en werd het altaar weer in goede staat gebracht, mede door hulp van onze dorpsgenoot Piet Bakermans die het houtsnijwerk voor zijn rekening nam. Bij nader onderzoek door een aantal deskundigen, waaronder ook Piet Bakermans, bleek dat het altaar niet uit 1880 stamde maar uit de periode rond 1820-1830 waarmee we een bijzonder stukje oude geschiedenis aan ons gildebezit hebben toegevoegd. En aan dit altaar werd voor het eerst in ons eigen gildehuis, op onze naamdag, een mis opgedragen. Hierdoor kreeg de viering van deze naamdag voor alle aanwezigen een heel bijzondere betekenis. Het gildehuis was voor deze gelegenheid veranderd in een echte kapel, opgesierd met vaandels en bloemen.



Naamdag van het Geldropse gilde

Sint Catharina- en Barbaragilde Leende

Op zaterdag 26 november 2005 heeft het gilde van Leende zijn 53ste teeravond gehouden.

In het gildehuis, waar de koffie al klaar stond, heette



Deken-schrijver Jan van Mierlo onderscheiden

regerend deken Frans van de Gevel iedereen welkom. De voorzitter van Kring Kempenland, Jan Schrurs, en secretaris Felix Crooijmans waren aanwezig om onze deken-schrijver Jan van Mierlo, die al vijftig jaar de administratie van het gilde verzorgt, het Gouden Schild van Kring Kempenland op te spelden. Ook waarnemend burgemeester, de heer Jaap van de Linde, was aanwezig ondanks de slechte weersomstandigheden. Een nieuwe gildetrom werd getoond, die door mevrouw Corry van Tongerloo de Werdt is geschonken. Ook werd een ontwerp onthuld van het nieuwe gildeonderkomen, getekend door Coen Heijmans. Het zag er prima uit en nu maar hopen dat de vergunning niet al te lang op zich zal laten wachten. Ook werden op deze avond Wilma en Peter Baudoin bedankt voor hun goede zorgen voor het gilde; het is jammer dat zij op 31 december hiermee stoppen.

Gilde Sint Caecilia Veldhoven bij installatie nieuwe pastoor en viert naamdag

Zondag 30 oktober 2005 werd de eerwaarde heer W. Smulders geïnstalleerd als pastoor van de parochie Drie-eenheid, zijnde Veldhoven-dorp - Zonderwijk - Morele. Hierbij was ons gilde aanwezig, evenals het gilde Sint Jan Baptist uit Oerle, waar de pastoor gaat wonen.



Installatie pastor Smulders

De viering werd voorgegaan door Mgr. A. Hurkmans als hoofdcelebrant. Na deze plechtigheid werd voor de kerk de eed van trouw aan het kerkelijk gezag, zijnde de bisschop en pastores, vernieuwd door een vendelier van gilde Sint Caecilia. Ook de vendeliers van gilde Sint Jan Baptist brachten een vendelhulde voor de aanwezigen.

Traditiegetrouw werd op de eerste zaterdag na 22 november, zijnde de naamdag van de patrones van het gilde Sint Caecilia, een vendelgroet gebracht aan de hoofdman waarna men optrok naar de verblijfplaats van de koning om hem 'uit te halen'. Hierna ging het



Zegening hoofdmanschild

gilde door de sneeuw naar de kerk voor een dienst, voorgegaan door pastoor Petit. Aan het einde van de dienst werd hoofdman Jan Heren door de pastoor aan het altaar gevraagd, waar als verrassing voor hem een mooi hoofdmanschild werd gezegend en bij hem omhangen. Hij was zichtbaar onder de indruk. Het is het eerste schild voor een hoofdman van dit gilde.

Jan Smets 60 jaar gildebroeder Sint Catharina Valkenswaard

Als er een verkiezing zou worden gehouden voor de meest markante gildebroeder van Kring Kempenland, dan zou Jan Smets van ons gilde zeker een goeie kans maken. Jan gaat met zijn 83 levensjaren al zestig jaar als gildebroeder door het leven. Het gilde is zo trots op zijn keizer dat hem en zijn vrouw Joke een receptie werd aangeboden. Naast persoonlijke uitnodigingen, waren er uiteraard uitnodigingen van het gilde zelf. Op 27 november 2005 was het zover. Eerst werd de naamdag gevierd, waarna Jan Zwarthoed werd gehuldigd vanwege zijn vijftigjarige jubileum en Mandy Cleven werd beëdigd. De jubilaris en zijn vrouw, hun kinderen en kleinkinderen en het gilde maakten zich op voor de receptie in het gildehuis. Vele genodigden en afvaardigingen, waaronder kringsecretaris Felix Crooijmans, raadsheer Theo Schoenmakers, burgemeester Hans Haas van Valkenswaard, kwamen Jan en Joke feliciteren. Jan Smets heeft door de jaren heen mede het gezicht van het gilde bepaald. Eind jaren zestig, dreigde het slecht met het gilde af te lopen. Enkele gildebroeders wilden vanwege een teruglopend ledental de eigendommen van het gilde, zoals het zilver, de oude gildeattributen en het boekenbezit verkopen. De opbrengst zou verdeeld worden en het gilde opgeheven. Jan heeft daar resoluut een stokje voor gestoken: „Dat nooit, de guld blijft bestaan!” Het gilde werd slapende. Er werd niet aan activiteiten deelgenomen en men organiseerde zelf geen evenementen. Geheel volgens de statuten, bleven de weinig overgebleven leden wel twee keer per jaar vergaderen. Tijdens de slapende periode vervulde Jan een dubbelfunctie in het bestuur. Midden jaren zeventig realiseerde Jan zich dat er iets moest gebeuren. Aanvankelijk verliep dat natuurlijk niet zo vlot als hij had gehoopt, maar hij zette door en met succes. Onder zijn leiding bloeide het gilde op en tegen het eind van de zeventiger jaren was het ledental gestegen tot rond de tien. Er werd weer deelgenomen aan de jaarlijkse kringgildedag van Kring Kempenland en er werd koning geschoten. Daarnaast kwamen enkele tamboers, schutters en zelfs een vendelier. Ook de jeugd, onder wie Jan's eigen kinderen, werden bij het gilde betrokken. Het was ook in die periode dat Jan een stukje bosgrond aankocht, aanvankelijk met het idee om daar met vrouw en kinderen op mooie zomerse dagen te vertoeven. Later, in 1981, besloot hij dat dit terrein uitstekend dienst zou kunnen doen als schietterrein voor het gilde. De gildebroeders waren enorm blij met dit voorstel. Men kreeg een vergunning en er werd een schutsboom opgesteld en men kon op een 'eigen' terrein het geweeschieten beoefenen. Het gilde schiet nog altijd op ditzelfde terrein en het voldoet aan de huidige milieu- en veiligheidseisen. Was het gilde al 'thuis' bij zijn vader in hotel de Valk, toen Jan het hotel rond 1960 overnam, vond hij het niet meer dan normaal dat het gildehuis bleef waar het was. Jan is vier keer koning geweest; op de dag dat hij zich voor de vijfde keer koning schoot, werd hij automatisch keizer. Jan is de eerste keizer, in het 218-jarig bestaan het Sint Catharinagilde. 20 Augustus 2000 staat dan ook te boek als een bijzonder memorabele datum. Het gilde is trots om Jan Smets in haar gelederen te mogen hebben.

Jan is nog altijd zeer betrokken bij het gilde. Hij bezoekt steevast alle overheidsvergaderingen. Hij luistert en zegt weinig, maar dat wil niet zeggen dat zijn aandacht er niet bij is. Indien er belangrijke punten aan de orde zijn of er dreigen beslissingen genomen te worden waar hij het niet mee eens is, dan roert hij zijn mondje en tracht hij de overheid van zijn gelijk te overtuigen. Maar altijd zal de gemoedelijkheid de boventoon voeren. Bij vele bijeenkomsten in het gildehuis nam Jan aan de piano plaats en voerde de gildebroeders en -zusters mee over Neêrlands polders en dijken, speelde hij muziekjes over liefde en weemoed; maar ook een heuse boogie-woogie tovert hij nog altijd virtuoos uit de witte en zwarte toetsen. Kortom, Jan Smets is een gildebroeder om trots op te zijn.



De eed van trouw aan het kerkelijke gezag



PEELLAND

Geslaagd Vrij Gildefeest Sint Antonius Abt Gilde Deurne

Op 10 en 11 september 2005 werd bij het Sint Antonius Abt Gilde een vrij gildefeest gehouden. Dit naar aanleiding van het feit dat het gilde vijfenzeventig jaar geleden werd heropgericht. Op de zaterdag kwamen alle gildebroeders bij elkaar op het feestterrein. Samen met alle genodigden waaronder afgevaardigden van het kringbestuur, het feestcomité en het werkcomité. Een speciaal welkom was er voor het Koninklijke Sint Sebastiaan Gilde uit Herentals (België). Er werd een rondgang door Deurne gehouden, samen met de andere gilden uit Deurne en het Sint Willibrordusgilde uit Bakel. Iedereen werd welkom geheten door de voorzitter van het werkcomité, de heer Brabers. Daarna opende de voorzitter van Kring Peelland, Loek Swinkels, het gildefeest officieel door het kringvaandel aan te bieden.

Hierna volgde de huldiging van de jubilarissen: Arjan Aldenzee, John Aldenzee, Piet Hoeben, Wout Rovers en koning Noud Wilgers, allen vijftwintig jaar lid. Zij werden toegesproken door de beschermheer Guido Coolen en kregen een zilveren draagteken opgespeld door onze hoofdman Leo Verbaarschot. Daarna kreeg Theo Aldenzee een zilveren schild aangeboden voor zijn veertig jaar lidmaatschap. Verder kregen onze gouden jubilarissen Noud Strijbosch en Jan Rovers een gouden speld uitgereikt. De diamanten jubilaris Piet Verbaarschot kon om gezondheidsredenen niet bij de huldiging aanwezig zijn. Hij was die zaterdagmiddag door het bestuur en de beschermheer van het gilde en de kringvoorzitter thuis gehuldigd. Hij kreeg een gouden speld met een robijn opgespeld. De familie Verbaarschot was zeer vereerd en bedankte het gilde met de overhandiging van een zilveren schild aan de hoofd-



De ledenlijst aangeboden door de jubilarissen

man, als herinnering aan deze bijzondere dag. Na deze huldiging boden de negen jubilarissen een nieuwe ledenlijst aan in de vorm van een schilderij. Hierna volgde een receptie voor het bestuur en de jubilarissen, die zeer druk bezocht werd.

's Zondags trokken onder grote belangstelling zesendertig gilden door het dorp en aangekomen op het feestterrein werd ieder gilde begroet door de ceremoniemeester. Na de massale opmars werd iedereen van harte welkom geheten door hoofdman Leo Verbaarschot en burgemeester Daandels. Kringvoorzitter Loek Swinkels opende officieel het gildefeest.

Het startschot voor de diverse wedstrijden werd gegeven door de pastoor en de burgemeester.

De wedstrijden hadden een vlot verloop ondanks de onderbreking tijdens een hevige regenbui. Ieder gilde kreeg een herinneringsschild en de prijzen werden verdeeld onder de winnaars.



Ontvangst op het gemeentehuis

Teerdag met kringonderscheiding voor Gouden Ere-Broeder bij Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel

Zaterdag 19 november 2005 vierde het Onze Lieve Vrouwe Gilde haar teerdag. Maar liefst vier jubilarissen met in totaal 140 jaar gildebroederschap stonden in het middelpunt van de belangstelling. Met de gebroeders Hans en Harrie Oosthoek ieder vijftwintig jaar, Wim Driessen veertig jaar en Bertus van Rixtel vijftig jaar lidmaatschap, een gezelschap dat het broederschap hoog in het vaandel heeft staan. Ook werd die dag Dave Prinsen als beschermheer geïnstalleerd. Tijdens de viering in de Mariakapel werden zijn attributen door kapelaan Jeroen Beekman ingezegend en omgehangen. Tijdens de interne huldiging werd aan hem door de hoofdman een prachtige, met veel zilver bewerkte, wandelstok overhandigd. Dave op zijn beurt schonk het gilde een prachtig stuk draagzilver. Ere-broeder Bertus van Rixtel werd gehuldigd voor zijn vijftigjarig gildebroederschap. Bertus is zijn gilde niet zomaar vijf-

tig jaar trouw gebleven maar heeft door allerlei functies het gilde mede tot bloei weten te brengen en zelfs bekendheid gegeven in het buitenland. Voor zijn trouw werd hij door hoofdman, Jos van den Heuvel, gelauwerd. Bertus bood het gilde een unieke 'Gildebroeder' aan, die deel zal gaan uitmaken van een doorlopende tentoonstelling op de Heemkamer. Tijdens de koffietafel schonk koning Henk van de Ven een prachtig koningsschild aan het gilde. Tijdens de druk bezochte receptie voor jubilarissen en beschermheer, was ook het gehele kringbestuur aanwezig om Ere-broeder Bertus van Rixtel de kringonderscheiding aan te bieden. Kringvoorzitter Loek Swinkels roemde Bertus om zijn trouw aan het gilde en de vele jaren die hij zich hiervoor heeft ingezet. Ook zijn echtgenote Jo werd betrokken in de huldiging. De dag werd later op de avond afgesloten met een etentje dat bestond uit winterse kost zoals boerenkool met worst en wortelstamp met hachee. Een prachtige dag was ten einde en het nieuwe gildejaar kan met veel vertrouwen tegemoet worden gezien.



Ere-broeder Bertus van Rixtel wordt, geflankeerd door zijn echtgenote, onderscheiden door de kringvoorzitter



MAASLAND

Kermisviering bij het gilde Sint Antonius Abt in Vorstenbosch

In Vorstenbosch klonk zaterdagmorgen 8 mei 2005 tromgeroffel en bazuingeschal, want het gilde ging hun koning Maarten Hoefs van huis afhalen, waarna een rondgang door het dorp werd gemaakt. Na aankomst op de accommodatie 't Gildebergske werd de loting voor het koningsschieten verricht en werd de vogel geïnspecteerd op het voorkomen van zwakke plekken. Nadat de boom was gevrijd, konden eerst de wereldlijke en geestelijke autoriteit en de oud-koning hun eerste schoten lossen, waarna de oud-koning zijn koningsschild aan het gilde aanbood. Het is een modern gevormd schild dat te maken heeft met zijn werk en zijn hobby. Het heeft de vorm van een glas dat veel in een laboratorium wordt gebruikt, onder is het helder en in het midden troebel. De hoofdmansstok staat afgebeeld en de naam Gildekoning 2005. Na een kleine 300 schoten was de koningsvogel behoorlijk aangeschoten en kon elk moment vallen; toch waren er nog 96 schoten nodig voordat de vogel het begaf en Marc Somers zich Gildekoning mocht noemen, nadat hij het laatste stuk naar beneden had geschoten. Hierna vond de strijd plaats voor de titel Schutterskoning. En het was Hein Nooijen die de titel opeiste. Later op de dag werd Marc Somers geïnstalleerd als gildekoning door het omhangen van het vest met de koningsvogel, nadat hij eerst was 'rein gewassen' en zijn belofte had gedaan. De schutterskoning Hein Nooijen kreeg ook zijn schild

omgehangen. Tot slot werd op het grasveld aan beiden een vendelhulde gebracht.

Brabants kampioenschap kruisboogschieten in Vorstenbosch

Zondag 22 mei 2005 vond het NBFS kruisboogtoernooi plaats in Vorstenbosch. Er hadden 94 schutters uit heel Brabant ingeschreven voor dit kampioenschap. De opening werd verricht door de heer Loek Swinkels als afgevaardigde namens het federatiebestuur. Het lukte in totaal dertien schutters om al hun vijftien schoten tot een treffer te maken. Het was een spannende strijd. De schutters die als laatste overbleven lieten een magnifiek staaltje kruisboogschieten zien aan het publiek.



De winnaars van alle categorieën

Jubilarissen gilde Sint Ambrosius Loon op Zand

Het gilde Sint Ambrosius uit Loon op Zand huldigde op de Statiedag van 1 oktober 2005 twee jubilarissen. Dit waren Antoon van Veldhoven die zestig jaar lid is van het gilde en Rob van Meetelen die vijftig jaar lid is. Beide jubilarissen ontvingen op het gildeterrein in de Bijên-Thuijnen de traditionele vendelgroet. Hoofdman Jan van Riel en beschermheer Jonkheer Charles Verheyen hielden een toespraak en speldden vervolgens de herinneringsschilden op. Antoon van Veldhoven is de eerste die zestig jaar lid is van gilde Sint Ambrosius. Na de bevrijding (1945) heeft Antoon van Veldhoven samen met andere gildebreders het gilde weer nieuw leven ingeblazen; hij werd toen zowel secretaris als penningmeester. Antoon bekleedde vijftig jaar lang een overheidsfunctie. Door zijn administratieve kwaliteiten heeft Antoon een financieel fundament onder het gilde gelegd.

Rob van Meetelen werd vijftig jaar geleden lid. Hij nam de taak van Antoon als dekenrentmeester over en bekleedde die functie zakelijk en strak gedurende acht jaar. Rob is een uitstekend handboogschutter. Hij heeft een uitgebreide particuliere collectie van



Jubilarissen bij gilde Sint Ambrosius Loon op Zand

handbogen en zorgt voor kennisoverdracht binnen het gilde.

De gildebroeders Frits Toorians en Mark-Jan Pijnenburg zijn vijftig jaar geleden ook als lid aangestemd maar konden er op de Statiedag niet bij zijn.

Teerdag Sint Catharinagilde Vught

Op de teerdag van het Sint Catharinagilde Vught werd gildebroeder Maarten van Hemert van huis opgehaald. Tijdens de dienst in de Heilig Hartkerk werd door pastoor M. Mesch een oproep gedaan aan de twee Vughtse gilden om mede te strijden voor het behoud van de Sint Petruskerk, daar dit toch ook de moederkerk van de beide gilden is. Hierna was er een koffietafel in café Van Berkel waar Paul Ruijs geïnstalleerd werd als nieuwe vaandrig. De avond ervoor was er een stemming voor gehouden op de traditionele manier met witte en bruine bonen. Ook werden er twee nieuwe jonge dekenen benoemd voor aanvulling van het bestuur: Jos van Gogh en John van den Wittenboer. Oude-Deken werden Frans Schippers en Jonnie van Rixtel.

Traditioneel is ook de verkiezing van Gildebroeder van het jaar 2005. Deze wordt altijd benoemd door de beschermvrouwe, mevrouw M. Houben-van Lanschot. Omdat zij niet aanwezig kon zijn wegens verplichtingen elders, is op haar verzoek door hoofdman Bert Kluytmans deze prijs uitgereikt. Het was Bert Lambou die deze titel voor een jaar mag dragen.

Heroprichting gilde Sint Martinus en Sint Antonius te Lexmond



Eerwijn uit de geschonken sierkan

Met de klank van bazuinen en gezwaai van vendels werd Lexmond en Hei- en Boeicop op zaterdag 20 augustus 2005 duidelijk gemaakt dat het weer een gilde binnen de grenzen heeft. Het Sint Martinus- en Sint Antoniusgilde werd op deze dag officieel herinstalleerd tijdens een bijeenkomst in de Hervormde Kerk in Lexmond. 's Middags stond er een tocht door de straten van Lexmond en een presentatie op het sportcomplex Het Bosch met aansluitend demonstraties

van ondermeer kruisboogschieten en vendelzwaaien op het programma. „Dit is het begin, of eigenlijk de voortzetting van een mooie traditie”, zei burgemeester Frank Konen van de gemeente Zederik. Hij verrichtte de installatie door 's morgens in de kerk het vaandel over te dragen aan hoofdman Henk de With. Die gaf het vervolgens weer door aan de vaandrig. „Nadat het gilde 190 jaar lang niet actief was, gaat het nu weer van start. U ziet er echt fantastisch uit.” Aldus de burgemeester en daar had de burgemeester zeker gelijk in. Na afloop van de dag, die mede dankzij de hulp van kringvoorzitter Jack Goudsmits, goed was verlopen, was hoofdman Henk de With dan ook een gelukkig en tevreden man en verwoordde het als volgt: „Alles is voortreffelijk verlopen. De dag heeft volledig voldaan aan onze verwachtingen. De plechtigheid en waardigheid tijdens de bijeenkomst in de kerk, waarbij meer dan 500 aanwezigen ademloos stil waren, was van een grote intensiteit. We waren er zeer van onder de indruk.”

Gilde Sint Crispinus en Sint Crispinianus Besoijen

Zondag 25 september 2005 hebben de beide gilden uit

Waalwijk, Sint Crispinus en Sint Crispinianus uit Besoijen en Sint Ambrosius uit Baardwijk, afscheid genomen van hun gildeheer, pastoor M. van Zutphen. Op verzoek van het bisdom is Van Zutphen overgegaan naar een parochie in Goirle.

Zondag 30 september 2005 was voor de gildebroeders uit Besoijen de voorlaatste schietbeurt van het buitenschietseizoen aangebroken. Traditioneel wordt op deze dag geschoten om de Willem van den Hoven beker. Al snel bleek dat Ad de Louw op deze dag de beste schutter was en hij mocht dan ook de beker in ontvangst nemen.



De zojuist benoemde ereleden met partner, met v.l.n.r. Mevr. Schalken, Nol Schalken, Mevr. Mahieu en jubilaris Jan van Hulst

Zondag 9 oktober 2005 troffen de gildebroeders en -zusters van de gilden Sint Crispinus en Sint Crispinianus van Besoijen en Sint Hubertus uit Drunen elkaar in het Besoijense.

Ieder jaar is één van de twee gilden gastheer voor het andere gilde waarbij diverse wedstrijden geweeschieten gehouden worden. Voor het eerst sinds 1995 heeft het gilde uit Besoijen het gepresteerd de beker voor het korpschieten weer eens te bemachtigen. Bij het persoonschieten bleef de prijs in Besoijen en de prijs voor vrijhandschieten ging naar Drunen.

Op 31 oktober 2005 vierde het gilde van Besoijen haar traditionele statiedag. Dit jaar was het geen gewone statiedag, maar had het een extra feestelijk tintje, omdat er twee jubilarissen bij het gilde waren. Deze twee leden waren samen goed voor 100 jaar lidmaatschap. Ad de Louw was veertig jaar lid en Jan van Hulst had er maar liefst zestig jaar lidmaatschap op zitten. De eucharistieviering had deze dag ook een bijzonder tintje, omdat het de eerste gildemis was die werd voorgedaan door de nieuwe pastoor, Van Roosmalen. Na de dienst werd, volgens traditie, aan de pastoor gevraagd of hij gildeheer wilde worden. Hij ant-



Uitreiking ereteken door burgemeester J. de Geus aan jubilaris J. van Hulst

woordde met een volmondig: „ja!”, waarna hij geïnstalleerd werd als gildeheer. Ook werd een bezoek gebracht aan onze beschermheer, burgemeester J. de Geus, die met het bijna voltallige college van wethouders het gilde stond op te wachten. In de nieuwe raadszaal ging burgemeester J. de Geus in zijn toespraak in op de grote verdiensten van de jubilarissen voor het gilde in de afgelopen jaren. Jan van Hulsten werd daarop onderscheiden met het gemeentelijke ereteken. Later op de dag werden de jubilarissen Jan van Hulsten en Nol Schalken benoemd tot erelid van het gilde.

Zondag 6 november 2005 werd het winterschietseizoen, waar dan met de luchtbuks wordt geschoten, geopend met het schieten om de Kees Meiling Trofee. Deze prijs wordt geschoten bij de opening van het winterseizoen. Koning, Kees van Hulsten, wist zijn titel met succes te verdedigen.

Jaarvergadering bij het gilde Sint Joris Udenhout



Jan Weijtmans

Op woensdag 28 december 2005 heeft Sint Joris Udenhout zijn jaarvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering heeft Jan Weijtmans zijn bestuursfunctie overgedragen aan Bart Vromans Az. Jan is sinds 16 januari 1970 dekenrentmeester van ons gilde. Hij had destijds deze taak overgenomen van Janus Bertens (v. Zon). In die zesendertig jaar heeft Jan de kas van ons gilde goed bewaard. Ook onze gildeschatten zijn onder zijn

bewind uitgebreid of vernieuwd. Het begon allemaal met de gildekostuums, toen kregen we een eigen gildeverblijf en als laatste is er een nieuw gildevaandel vervaardigd. Tussendoor zijn er nieuwe vendels gekomen, trommen gerenoveerd en hebben we ook twee jeu de boules banen aangelegd. Daarnaast heeft Jan samen met drie andere gildebroeders een jaar lang gewerkt aan twee nieuwe masten voor de kogelvangsers. Al bij al heeft Jan een grote bijdrage geleverd aan ons gilde door verbreding, vernieuwing en stabiliteit. Mede door dit fundament kan ons gilde doorgroeien. Naast de functie van dekenrentmeester heeft Jan ook de functie van dekenschrijver behartigd van 1976 tot en met 1994. De functie van schatbewaarder heeft hij nog niet losgelaten, mede op aandringen van zijn vrouw Dori.

Bart Vromans Az, de nieuwe dekenrentmeester, is lid sinds 1992 en is 32 jaar oud; ook is hij hoofdtamboer van ons gilde. In dezelfde jaarvergadering werd Joost van der Loo aangenomen als lid van ons gilde. Joost heeft het gildebloed in zijn aderen. Zijn opa was gildebroeder en zijn overgrootouders (van moederskant) waren Mie en Petrus Mutsaers, die eind 19de eeuw een café bezaten in Udenhout waar twee gilden thuis waren.

Pieter Scheepers geïnstalleerd als pastoor en gildeheer; Piet Leermakers zeventig jaar lid van Gilde Sint Hubertus Berkel

Op 16 oktober 2005 is Pieter Scheepers tot pastoor geïnstalleerd in de Sint Willibrordus parochie in Berkel. Het gilde Sint Hubertus zou deze feestelijke gebeurtenis opluisteren, maar het gilde Sint Joris uit Geffen, waar hij voorheen pastoor was geweest, had te kennen gegeven daar ook graag aan mee te werken. De beide gilden stonden voor



Installatie gildeheer Pieter Scheepers

de pastorie klaar en het gilde Sint Joris nam de nieuwe pastoor in hun midden om hem, samen met bisschop A. Hurkmans en andere geestelijken, de kerk binnen te leiden en zo symbolisch de pastoor over te dragen aan het Sint Hubertusgilde. Aan het einde van de plechtige installatie nam de hoofdman van Sint Hubertus het woord en vroeg aan de nieuwe pastoor of hij gildeheer wilde worden. Heel spontaan antwoordde hij: „gère.” De hoofdman hing hem de sjerp om en verzocht de vaandrig om de eed van trouw af te leggen.

De zondag was een drukke dag voor het gilde Sint Hubertus Berkel, want naast de installatie van de nieuwe pastoor, vierde op deze dag gildebroeder Piet Leermakers niet alleen zijn negentigste verjaardag, maar was hij ook zeventig jaar lid van het gilde. Piet is niet zomaar een lid. Jarenlang heeft hij in de overheid gezeten. Hiervan is hij zes jaar dekenschrijver geweest en drieëntwintig jaar diaken. Bij zijn veertigjarig lidmaatschap heeft hij een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. In 1984 is hij door het gilde benoemd tot erelid. Deze zondag ging de overheid met tamboers en vendelier naar Oisterwijk om hem te feliciteren. De hoofdman dankte hem voor de vele verdiensten die hij voor het gilde heeft en spelde hem een zilveren herinneringsspel op. Vendelier Ewold Goris bracht de vendelgroet.



Zilveren herinneringsspel voor Piet Leermakers

Gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan uit Haaren naar Mayen in Duitsland

Het gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan is op zondag 28 augustus 2005 naar Mayen in Duitsland geweest. In deze vroege morgen, het was nog donker, vertrokken de gildebroeders en -zusters, vrienden en kennissen en leden van andere zuster-gilden met een bus vanuit Haaren. We namen deel aan de optocht die georganiseerd was door de schutterij van Mayen vanwege het vijftig jaar bestaan van de EGS. Tijdens de optocht door de straten van Mayen kregen we veel applaus van het massaal aanwezig publiek. Na de

optocht waren wij aangewezen om ons op eigen initiatief te vermaken. Om het publiek te amuseren maakten onze tamboers, vendeliers en de ander leden van ons gilde een kring en brachten aan de bevolking een vendelgroet. Er was een nar van een Gelders gilde die languit op de grond was van liggen voor onze hoofdvendelier. De reden hiervoor was, dat als de vendelier zijn oefenkunst goed zou uitvoeren hij de nar niet zou raken en hij heeft het er goed van af gebracht ook!



Vendelgroet in Mayen

Statiedag gilde Sint Hubertus Drunen

Op de eerste zaterdag van de maand november, dichtbij de patroonsdag van Sint Hubertus, vierde het gilde Sint Hubertus uit Drunen met zijn statiedag de afsluiting van het seizoen. Na de koning thuis te hebben opgehaald werd in optocht naar de kerk gegaan. Daar werden tijdens de mis de Hubertusbroadjes gezegend door pastoor Van den Hout. Na de koffietafel werd 's middags een vendelgroet gebracht bij de eigen Hubertuskapel. Verder werd de dag ingevuld met het schieten voor prijsbekers en andere prijzen. Winnaar van de Hubertusbeker werd Jo Junggeburth en de Bertus van Oosterhoutbokaal ging naar John Strijk. Na deze statiedag komt men in de wintermaanden nog een enkele keer bij elkaar om koffieprijsen te schieten. Maar de gildebroeders blijven erg actief. Zo zal het oudpapier ophalen gewoon doorgaan in de drie wijken waar het gilde dit mag inzamelen. Ook de joker- en rikavonden voor 'het Zorgenkind' en DVS worden weer georganiseerd. Samen met de Onze Lieve Vrouwe Schuts uit Elshout worden weer drie bijeenkomsten gehouden. Het is voor de 37ste keer dat de gilden met steun van de middenstand uit Drunen en Elshout een bijdrage kunnen leveren aan de voormelde groepen.

Vughtse gilden schieten om het Gemeentewisselschild

De beide Vughtse gilden Sint Catharina en Sint Barbara-Sint Sebastiaan hebben op zondag 9 oktober geschoten om het wisselschild dat beschikbaar is gesteld door het gemeentebestuur van Vught. Om dit schild te mogen behouden moet driemaal achter elkaar gewonnen worden. Het Sint Catharinagilde heeft dit schild al tweemaal achtereen gewonnen en bij winst zouden zij het schild dus definitief in het bezit krijgen. Burgemeester J. de Groot opende de wedstrijd, waarna de strijd losbarstte. Het was erg spannend, want de beide gilden gingen in deze strijd gelijk op. Maar in de zevende en achtste ronde liep het Sint Catharinagilde iets uit en won tenslotte met een minimaal verschil. Het Sint Catharinagilde kreeg dus het schild definitief in bezit. Omdat de burgemeester andere verplichtingen had werd afgesproken dat het verliezende gilde de prijsuitreiking zou verzorgen. Na de wedstrijd reikte Toon Verhagen van het gilde Sint Barbara-Sint Sebastiaan

daarom de prijs uit met een toepasselijk woord aan het Sint Catharinagilde.



Prijsuitreiking Gemeentewisselschild Vught

Kampioenen Sint Catharina Vlijmen

Tijdens de jaarlijkse feestavond zijn de kampioenen van de onderlinge competitie van het schuttersgilde Sint Catharina uit Vlijmen gehuldigd. Voorafgaande aan deze huldiging werd eerst nog de laatste competitiewedstrijd afgewerkt op het schietterrein De Moerputten. Zoals al vele jaren het geval is, zijn er op de laatste dag nog vele kandidaten die kans maken op de titel. Bij het opgelegd schieten in klasse A, waren nog zes schutters in de race. Winnaar hiervan werd Els Verhoeven. Bij klasse B opgelegd ging de titel naar Angelique van Hulsten.

Ook bij het vrijehand schieten was het tot het laatste schot spannend. Tim Vastré wist te winnen van Wim van de Griendt, die tweede werd. Nico van Bokhoven was de beste in de klasse B vrijehand en Rick van de Griendt was de beste bij de jeugd onder de veertien jaar. Ook zijn de schutters van Sint Catharina het afgelopen seizoen actief geweest in de regio. Daar waren de prestaties echter niet optimaal. Vermeldenswaard is toch wel de tweede plaats Korps opgelegd in de hoogste klasse van de Langstraatse Schutters Bond (LSB) en een eerste plaats Korps vrijehand in de derde klasse van de LSB. De leden van Sint Catharina kunnen terug zien op een mooi schietseizoen.



Kampioenen Sint Catharina Vlijmen

Teeravond gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch met vijftigjarig lid dr. Paul Esser

Op zaterdagavond 21 januari 2006 heeft het gilde Sint Antonius Abt te Vorstenbosch haar jaarlijkse teeravond gehouden. We kwamen samen in zaal De Schaapskooi, vanwaar we in optocht naar de kerk vertrokken. Deze traditionele avond werd zoals gebruikelijk geopend met een mis in de Lambertuskerk. Verschillende genodigden waren aanwezig, waaronder burgemeester Heijmans, Ben Cornelissen voorzitter van

Stichtingsbestuur Europees Schutters Treffen (EST2006) en de weduwen van overleden gildebroeders. Tijdens deze dienst werd ons erelid en oud-beschermheer dr. Paul Esser speciaal gehuldigd voor zijn vijftigjarig lidmaatschap. De avond werd voortgezet in café zaal de Schaapskooi. Daar werden Ad van Nistelrooij en Marc Somers gehuldigd vanwege hun vijftwintigjarig lidmaatschap van het gilde. Ook werd de gildebroeder van het jaar bekend gemaakt en dat was Maarten van de Pas. Tijdens deze avond was weer een inzameling in de melkbus gehouden, die verzorgd werd door Simon Smits en Gerrit Somers. Deze keer is de opbrengst voor twee missionarissen, die op 2 juli 2006 hun veertigjarig priesterfeest hopen te vieren. Jan Somers werkt in Tanzania in de buurt van Mwanza. Jo van de Van werkt in Uganda in het berggebied Moroto.



Huldiging van de jubilarissen



LAND VAN CUIJK

Jan Ebben benoemd tot Ere-deken van het Sint Anthonius- en Sint Nicolaasgilde te Groeningen



Jan Ebben met echtgenote

Tijdens een goed bezochte jaarvergadering is Jan Ebben, tijdens zijn aftreden als eerste deken, benoemd tot Ere-deken van het Sint Anthonius- en Sint Nicolaasgilde. Jan is vierentwintig jaar lid geweest van het bestuur en gedurende deze tijd heeft hij de functie van eerste deken / secretaris vervuld. Hij is sinds 1967 lid van het gilde. Naast bestuurslid is hij ook vele jaren bespeler geweest van de gildetrom en de overslagtrom. Bovendien is hij

trominstructeur geweest bij zijn eigen gilde en ook bij gilden in de buurt. Jarenlang is hij voorzitter en lid geweest van de tromcommissie Kring Land van Cuijk. Hij was in 1992 koning. In 2000 heeft hij een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Jan nam het bijbehorende schild dankbaar in ontvangst uit handen van hoofdman Jac Gerrits.

Open dag bij Sint Antonius- Sint Sebastianus- en Heilig Sacramentsgilde Beugen.

Op zondag 23 oktober werd de open dag van het gilde gehouden. Tamboers, vendeliers en kruisboogschutters gaven demonstraties. Voor de klaroenblazers was het hun eerste optreden voor het publiek. Men kon aan alle onderdelen van het gilde deelnemen, waar ook veelvuldig gebruik van werd gemaakt. Ook was er een

tentoonstelling opgezet van gildenattributen. In de aanloop naar deze open dag hebben de leerlingen van basisschool Onze Bouwsteen kleurplaten ingekleurd en opstellen gemaakt naar aanleiding van een dvd over het gildewezen in Noord-Brabant. De prachtige kleurplaten en de mooie opstellen werden tentoongesteld. Hieraan waren enkele prijzen gekoppeld. Aan het einde van de dag dankte de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en belangstelling en de gildeleden voor hun inzet en reikte de prijzen uit. Ook een speciaal woord van dank aan de kinderen van de groepen vijf, zes, zeven en acht voor hun inzet, aan de leiding van deze groepen en ook aan de schoolleiding van de basisschool Onze Bouwsteen. Na deze open dag hebben we nog diverse reacties ontvangen met vragen over de onderdelen van het gilde en tot nu toe enkele aanmeldingen binnengekregen om opgeleid te worden tot tamboer, vendelier of kruisboogschutter. De doelstelling om de jeugd te bereiken kan geslaagd genoemd worden gezien de vele reacties van de jeugd en hun ouders.



De jeugd werd goed gestimuleerd

Sint Barbara Gilde Ravenstein 75 jaar ouder dan gedacht

Het Ravensteinse Sint Barbara Gilde blijkt vijfenzeventig jaar ouder te zijn dan tot nu toe kon worden bewezen. Op alle documenten staat al jaren, dat het gilde van vóór 1573 is, maar bewijs daarvoor ontbrak. Het oudste bewijs stamde uit 1613. Dankzij naspeuringen van Joost Kocken uit Berlicum en Wout Heessen uit Ravenstein is nieuw bewijs boven tafel gekomen. In het Oud Gerechtelijk Archief Ravenstein in het BHIC in Veghel stuitten de speurders op originele folio's uit 1540, 1541 en 1544. Uit deze documenten blijkt dat het gilde toen bezitter was van rechten op enkele stukken grond, namelijk de Onderstall te Huisseling en de Bloemartscamp in Demen. Een tweede verrassing is dat de tegenwoordig gangbare naam Sint Barbara Gilde ouder is dan de officiële naam. In het oudste eigen charter wordt de naam 'Loffelijke Broederschap van de Heilige Maagd en Martelaresse Barbara' gebruikt. Daarom is ook de officiële naam zo.

Bestuurswisselingen bij Groot Gaesbeeker Gilde Soest

Zo'n zestig gildebroeders waren aanwezig op de 14 december 2005 gehouden Algemene Ledenvergadering van het Soester Groot Gaesbeeker Gilde. Bijzondere aandacht was er voor de bestuursverkiezingen. Penningmeester Leo Kortekaas was niet meer beschikbaar voor een volgende periode. Hij was sinds 1983 bestuurslid, dus tweeëntwintig jaar, een bijzonder lange periode. Hij droeg zijn boeken over aan Dennis Hilhorst, die al twee jaar als assistent van het bestuur meedraaide. De penningmeester laat een gezond gilde achter.

Ook Gijs Kok had aangegeven zich uit het bestuur te willen terugtrekken. Hij was sinds 1989 bestuurslid. Gijs fungeerde de laatste jaren als bode van het gilde. Voorlopig wordt deze functie binnen het huidige bestuur opgevangen.

Hij wordt dus niet vervangen. De lange staat van dienst was voor ouderman René van Hal aanleiding om wat langer bij de activiteiten en inzet van de beide aftredende bestuursleden stil te staan. Dit gebeurde na afloop van de vergadering in aanwezigheid van verschillende gildezusters, die in Soest nog niet het recht hebben om aan de Algemene Vergadering deel te nemen. Als dank ontvingen zowel Leo als Gijs een 'bronzen gildebroeder'.



Leo Kortekaas draagt kasboeken over aan Dennis Hilhorst (r)

Soester gilde speelt actieve rol bij afscheid burgemeester Janssen

Op dinsdag 20 december nam burgemeester Janssen afscheid van Soest. Hij was benoemd tot eerste burger van Zeist. Bijna zes jaar heeft hij in Soest gewerkt. Met paard en wagen werd hij van huis naar het gemeentehuis gebracht, waar het gildekorps op het plein een optreden verzorgde en haar dank uitsprak voor de prettige en inspirerende samenwerking. Als blijk van waardering werd de burgemeester overvondeld en werd hem veel succes gewenst in Zeist. Daarna werd hij door het korps naar de raadszaal gebracht, waar in een bijzondere raadsvergadering afscheid van burgemeester Janssen werd genomen.

Kerstbomenactie en nieuwjaarsreceptie bij Sint Jacobusgilde Zeeland

Voor het derde jaar konden we uit eigen aanplant honderden kerstbomen verkopen aan 'Uden on Ice', bedrijven en tientallen particulieren. Drie weken lang op vrijdag en zaterdag zagen, steken, slepen, opstellen, laden en lossen. De eerste week bij prachtig vorstvrij winterweer, de tweede week in regen en sneeuw waarbij af en toe pauze werd gehouden in ons 'Gildehok', geen elektriciteit maar wel een lekker brandende houtkachel en potten koffie en roggebrood met spek en ham. Nee, het was best vol te houden en heel gezellig. Zoals de vooruitzichten er nu bij staan zal tijdens de komende kerst 2006 ons nieuwe gildehuis-onderkomen klaar zijn. Er staat dus nog veel werk te wachten het komende jaar, maar dat maakt het alleen maar gezelliger. Terwijl dan op de laatste zaterdagmorgen nog bomen gezaagd en verslept moesten worden, waren een paar uren later alle wortelstronken losgemaakt en door Joris van der Ven afgevoerd naar de brandstapel. Na de middag kwam het zware materiaal van loonbedrijf Van der Ven alle vrijgekomen grond frezen en egaliseren en 's avonds hadden we al nieuwe bomen kunnen planten. Maar dat bewaarden we voor januari 2006.

Voor zondag 8 januari was een nieuwjaarsreceptie gepland met als hoogtepunt de huldiging van drie zilveren jubilarissen te weten Wim van Hal, Wim van den Brand en Theo Strik. Het verliep evenwel heel anders door het overlijden van een van de jubilarissen op tweede kerstdag. Theo Strik overleed plotseling en op oudejaarsdag droegen we hem naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof in Zeeland. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie werd allereerst de gildehoed van Theo voorzien van een zilveren schelp en werd de daarbij behorende oorkonde postuum aangeboden. Deze werden later aan zijn vrouw Corrie Strik-Roozen overhandigd, evenals een boeket bloemen. De beide andere jubilarissen kregen op hun hoed eveneens de zilveren schelp met daarbij de oorkonde en bloemen persoonlijk aangeboden. Daarnaast werden enkele functieschilden uitgereikt voor commandant, vaandrig, hoofd-vendelier, eerste wasmeester en eerste deken. Met koffie, thee en veel oliebolletjes en een drankje werd de bijeenkomst besloten.



De kerstbomen worden opgeladen



BARONIE EN MARKIEZAAT

Nieuw tenue en koning voor het Sint Ambrosiusgilde Gilze

Na vijftien jaar intensief gebruik waren de tenues van ons gilde volledig aan vervanging toe. Vooral de zwarte jassen die we noodgedwongen in koudere periodes droegen waren niet al te best van kwaliteit, kwamen flodderig over en ook de pasvorm liet veel te wensen over.



Het gilde in nieuw tenue, mei 2005

Door jarenlang zuinig om te springen met onze centen en vooral ook door geweldige financiële bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente Gilze en Rijen konden we ons de nieuwe tenues veroorloven. Na lange voorbereiding werd besloten geen



Nieuwe koning Wim Teeuwen

afbreuk te doen aan onze herkenbare identiteit en aan de vormgeving en de kleuren van het tenue. Alleen de jas zou volledig worden aangepast en vernieuwd. Trouwens, in onze zwarte broeken, witte blouses, paarse sjerpen en groene kragen zijn wij overal een opvallende verschijning. Dat deze kleuren ook in de jas zouden worden verwerkt lag voor de hand. Tijdens het dorpsfeest 'het Mollebosfist', op 8 mei 2005, werden de tenues voor het eerst aan de Gilse bevol-

king gepresenteerd. Traditiegetrouw vond op zaterdag 8 oktober 2005 het koningschieten plaats bij het Sint Ambrosius gilde in Gilze. In vol ornaat trok men naar

de nog regerend koning Wim Hendrickx. Hem werd een vendelhulde gebracht, waarna hij ieder uitnodigde voor het nuttigen van een brandewijntje. Hierna werden de vertegenwoordigers van het kerkelijk en burgerlijk gezag opgehaald. In het Mollebos bood Wim Hendrickx het gilde een prachtig koningsschild aan en gaf de nodige uitleg over hoe hij tot zijn ontwerp was gekomen. De burgemeester en de pastoor plaatsten samen de houten vogel op de boom en losten de eerste schoten. De volgorde van schieten wordt bij het Sint Ambrosius gilde elke ronde opnieuw door loting bepaald, hetgeen automatisch betekent dat niet per sé de beste schutter ook koning wordt. Bij het 349ste schot haalde Wim Teeuwen de laatste rest van de vogel naar beneden en schoot zich daarmee tot nieuwe koning van het gilde. Samen met hoofdman Ad Jonkers zal de nieuwe koning het gilde het komende jaar vertegenwoordigen op tal van recepties en bij verdere representatieve verplichtingen. ■

NBFS



Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

Agenda

Zoals in onderstaande agenda te zien is, zijn er weer samenvallende gildefeesten. Wij doen nogmaals nadrukkelijk een beroep op u om dit bij het organiseren van uw gildefeest te voorkomen. Met overeenstemming tussen de betreffende kringbesturen en gilden zijn maximaal twee samenvallende gildefeesten acceptabel. Zie in eerste instantie de lijst van gildefeesten in het NBFS-vademecum. Een bijgewerkte lijst van aangeelde c.q. goedgekeurde gildefeesten over meerdere jaren is bij het federatiesecretariaat te verkrijgen.

Gildefeesten in 2006

- 07 mei**
Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint-Anthonius Abt Liempde.
- 21 mei**
Kringdag Peelland, Sint-Hubertus Liessel.
- 21 mei**
Kringdag Maasland, Sint-Ambrosiusgilde Haarsteeg.
- 28 mei**
NBFS-toernooi kruisboog op wip, Sint-Jorisgilde Diessen.
- 11 juni**
Kringdag Kempenland, Sint-Catharina en -Barbaragilde Eersel.
- 13 augustus**
Kringdag Baronie en Markiezaat, Sint-Willibrodusgilde Klein-Zundert.
- 25, 26, 27 augustus**
Europees Schutters Treffen Bernheze.
- 03 september**
NBFS-toernooi geweerschieten, Sint-Ambrosiusgilde Teteringen.
- 03 september**
Vrij gildenfeest, Sint-Sebastiaangilde Oirschot.
- 17 september**
NBFS-toernooi V-T-B-S, Sint-Luciagilde Steensel.

14 oktober
Hoofdlieëndag. Opluistering kring Maasland.

Gildefeesten in 2007

- 20 mei**
Kringdag Peelland, Sint-Willibrordus Bakel.
- 03 juni**
Kringdag Kempenland, Sint-Joris en Barbaragilde Maarheeze.
- 10 juni**
Vrij gildenfeest Sint-Sebastiaangilde Lage Mierde.
- 17 juni**
Vrij gildenfeest O.L.Vr. Zeven Weeën Lierop.
- 24 juni**
Kringdag Baronie en Markiezaat, Cloveniersgilde Sint-Jan de Doper Etten.
- 01 juli**
Kringdag Maasland, Sint-Lambertusgilde Maren-Kessel.
- 19 augustus**
Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint-Sebastiaangilde Hoogeloon.

Gildefeesten in 2008

- Landjuweel te Moergestel door de vijf Oisterwijkse gilden.
- 08 juni**
Kringdag Maasland Sint-Hubertusgilde Drunen.
- 22 juni**
Vrij gildenfeest, Sint-Lambertusgilde Vessem.
- 13 juli**
Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint-Brigidagilde Netersel.
- 17 september**
NBFS-toernooi V-T-B-S, Heilig Sacramentsgilde Hulsel.

IN MEMORIAM

IM1114-1

Jan Heijnen, Heilig Bloedsgilde Boxmeer (Land van Cuijk)



Jan Heijnen

Op 5 december 2005 overleed onze 2de gildemeester/penningmeester Jan Heijnen op 53-jarige leeftijd. Sinds 1987 was hij lid van het gilde. In 1992 en 1998 was hij koning. De manier waarop Jan het secretariaat en het penningmeesterschap beheerde was van onschatbare waarde, tot hij door drukke werkzaamheden het secretariaat over droeg; maar de centen bleef Jan beheren en daar zijn we altijd heel blij mee geweest. Hij was niet alleen een goede gildebroeder maar ook een zeer gewaardeerde persoonlijkheid.

Wim Hillenaar, Heilig Bloedsgilde Boxmeer (Land van Cuijk)



Wim Hillenaar

Op 28 december 2005 overleed onze Ere Deken Wim Hillenaar op 76-jarige leeftijd. Sinds 1972 was hij lid van het Heilig Bloedsgilde en in 1974 schoot hij zich tot koning van het gilde. In zijn periode als burgemeester van de gemeente Boxmeer werd Wim Hillenaar tot Ere-deken benoemd van het Heilig Bloedsgilde. Als burgemeester zijnde, van 1972 tot 1992, was hij zeer betrokken bij culturele aspecten van het gilde.

Cees van Hoek, Sint Ambrosius Gilze (Baronie-Markiezaat)



Cees van Hoek

Veel te jong - 62 jaar was hij pas - overleed op 22 september onze medegildebroeder Cees van Hoek. Op tien december 1994 werd hij geïnstalleerd en leerde in korte tijd de handboog te hanteren. In 1998 en in 2000 wist hij zich tot koning te schieten; de twee prachtige koningsschilden blijven een eeuwige herinnering aan hem. Dienstbaarheid was voor Cees een vanzelfsprekendheid: hij was altijd van de partij.

Gerry van de Wiel van Gilde Sint Antonius & Sint Sebastiaan Haaren (Maasland)

Op 6 april 2005 is op 62-jarige leeftijd

gildezuster Gerry van de Wiel van Haaren overleden. Zij was bijna 39 jaar de echtgenote van gildebroeder Cees van de Wiel. En omdat Cees toen koning was, zijn ze met gilde-eer getrouwd. Ze heeft het koningschap met ere gedragen. Trots was ze dan ook dat het onderhoud van het koningszilver in haar handen was. Toen Cees in 1983 het keizerschap behaalde, werd Gerry keizerin. In 1989 hebben ze ook intens genoten van de gildereis naar Lourdes. Dankbaar was zij ook voor de bezoeken van de gildeleden tijdens haar langdurig ziekbed.

Toon Vinck, Gilde Sint Dionysius Heijen (Land van Cuijk)



Toon Vinck

Op 20 januari 2006 overleed op zesenzestigjarige leeftijd Toon Vinck, gildebroeder en vendelier van het Sint Dionysiusgilde Heijen. Hij was vijfenvijftig jaar actief gildebroeder en leerde het vendelen van wijlen Theo Hendriks. Hij beoefende het vendelen meer dan vijftig jaar. Ook was hij een succesvol geweschutter en bovenal een inspirator voor het gilde. Het Sint Dionysiusgilde hoopt de herinneringen aan Toon Vinck levend te houden en te gebruiken als inspiratie om door te gaan.

Piet Paridaans, Sint Sebastiaangilde, Lage Mierde (Kwartier van Oirschot)



Piet Paridaans

Op 31 december 2005 is Piet Paridaans (78) na een kortstondige ziekte toch nog plotseling, overleden. Piet was gedurende 51 jaar lid van het gilde waar hij trots op was. Hij vervulde door de jaren heen verschillende functies. Tot aan de laatste gilde-activiteiten bleef hij actief meedoen. Hij genoot altijd met volle teugen van de gildesfeer, vooral samen met zijn vrouw en leeftijdgenoten. Door zijn rustige uitstraling was hij bij iedereen graag gezien.

Adrie Boot, Sint Hubertusgilde Leur (Baronie-Markiezaat)

Met grote verslagenheid hebben het kringbestuur en de gilden van de kring van schuttersgilden Baronie en Markiezaat, kennis genomen van het overlijden van gildebroeder Adrie Boot. Binnen de kring en ook ver daar buiten heeft Adrie als gildebroeder een zeer actief leven gehad. Ruim zeventien jaar heeft Adrie de functie van kringsecretaris bekleed. Daarnaast was Adrie voorzitter van de historische commissie binnen zijn eigen



Adrie Boot.

Hubertus Leur heeft Adrie zich als gildebroeder altijd ten dienste gesteld van zijn mede gildebroeders.

Frans Bekx, Gilde van Sint Antonius Abt Lierop (Peelland)

Op 3 oktober 2005 overleed Frans Bekx op 83-jarige leeftijd. Frans was geen geüniformeerd lid ofschoon hij één keer het uniform heeft aan gehad en wel tijdens een gildepelgrimage naar Rome in 1990. Hij was zesenzestig jaar lid van het gilde.

Mevrouw Smets, Sint Martinusgilde Luyksgestel (Kempeland)

Op dinsdag 10 januari is op 76-jarige leeftijd te Bladel overleden mevrouw Antonie Smets, echtgenote van onze gildebroeder Louis Smets. Op uitdrukkelijk verzoek van Louis hebben wij haar met gilde-eer begraven op zaterdag 14 januari. Het gilde heeft haar thuis opgehaald en begeleid naar de kerk voor de uitvaartdienst en ten grave gelegd naast haar, op drie-jarige leeftijd overleden, zoontje. Antonie was voor Louis een grote steun en toeverlaat. Door haar is Louis altijd een fanatiek en toegewijd gildebroeder geweest. Haar belangstelling voor het gilde is ook altijd zeer groot geweest.

Bob Smirk, Sint Sebastiaan Mierlo (Kempeland)



Bob Smirk

Op 2 augustus 2005 is Bob Smirk overleden. Hij is zestig jaar oud geworden. Bob was sinds 1990 lid van het Gilde Sint Sebastiaan in Mierlo. Voor zijn verhuizing naar Mierlo is hij ook een heel aantal jaren lid geweest van het Sint Jorisgilde in Stratum. In de periode dat het gilde geen eigen onderkomen had, werden bij hem thuis de maandelijkse vergaderingen gehouden. Van het nieuwe clubhuis waarvoor hij ook in de bouwcommissie zat heeft hij op de dorpswerkplaats in Mierlo de kozijnen vervaardigd.

Harrie Dijkmans, Sint Jorisgilde Oostelbeers (Kwartier van Oirschot)

Op 30 november 2005 is Harrie Dijk-



Harrie Dijkmans

mans (74) overleden. Vanaf 1981 was Harrie lid, waarvan vele jaren als actief schutter. Al lange tijd wist Harrie dat volledige genezing niet meer mogelijk was. Toch kon hij genieten van de dingen die hij nog wel mocht beleven. Als het even kon probeerde hij er nog bij te zijn als het gilde uitrukte, al was het maar als toeschouwer.

Ans van Opbergen-Janssen, Sint Theobaldusgilde Overloon (Land van Cuijk)



Ans van Opbergen-Janssen

Op 24 november 2005 moest het gilde afscheid nemen van Ans van Opbergen-Janssen. Vanaf 2001 was zij een trouw en gewaardeerd lid. Ans was een gildezuster in hart en nieren. Voor iedereen had zij altijd een belangstellend woordje. Ans werd slechts 48 jaar.

Jan Verhaeren, Gilde Sint Joris/ Cloveniersgilde Sint Bavo, Rijsbergen (Baronie- Markiezaat).

Op 25 oktober 2005 overleed Jan Verhaeren op 86-jarige leeftijd. Jan was een verdienstelijk gildebroeder. Hij was oprichter (1938) en lid van kruisboogvereniging Sint Hubertus. Lid van het Sint Jorisgilde vanaf 1947. Hier was hij drie maal koning en heeft in de overheid

nog diverse functies bekleed. Bij het Cloveniersgilde Sint Bavo was Jan vanaf 1946 lid. In de periode van 1997 tot 2003 beklede hij daar de functie van ouderman.

Jan van de Voort Sint Martinusgilde Tongelre (Kempeland)



Jan van de Voort

ziekte moest hij dit jammer genoeg opgeven. Hij was ook een verdienstelijke schutter, daar hij zich tot driemaal toe tot koning wist te schieten. Ook heeft Jan jarenlang in het bestuur gezeten. Jan werd door het gilde met voorop een standaardrijder naar de Sint Martinuskerk begeleid.

Op vrijdag 16 december 2005 overleed Jan van de Voort op 62-jarige leeftijd. Jan is ruimzevenendertig jaar lid van het gilde geweest waar hij jarenlang als standaardrijder de weg voor het gilde vrij maakte. Wegens

Leo Meeuws, Sint Jorisgilde Someren (Peelland)



Leo Meeuws

schietterrein ligt achter zijn molen.

Op 5 november 2005 is Leo Meeuws plotseling overleden. Leo was geüniformeerd lid sinds 1996. Bij de bouw van het nieuwe schietterrein Jorisveste in 1995 kon je altijd een beroep doen op deze molenaar, want het

Mevrouw W. Schuurmans, Sint Catharinagilde Vught (Maasland)

Op 20 december 2005 is na een zorgzaam en werkzaam leven op 85-jarige leeftijd mevrouw Wilhelmina Cornelia Schuurmans, gildezuster van het Sint Catharinagilde te Vught overleden. Haar man, Ere-hoofdman van het Sint Catharinagilde, overleed in 2004.

Theo Strik, Sint Jacobusgilde Zeeland(Land van Cuijk)

Terwijl iedereen met genoegen en dankbaarheid de kerstdagen viert komt plotseling op tweede kerstdag, 26 december



Theo Strik

het bericht binnen dat gildebroeder Theo Strik (64) plotseling is overleden. Een triestere afsluiting van een gildejaar kan men zich bijna niet voorstellen. Als oudste zoon uit een gezin van zestien kinderen werd hij in Beu-

gen geboren op 20 mei 1941. In 1981 werd hij lid van het gilde en alles was geregeld om hem, met twee andere gildebroeders, op 8 januari 2006 te huldigen voor vijfentwintig jaar lidmaatschap. Hem is postuum de zilveren schelp en oorkonde gegeven.

Mogen zij allen rusten in vrede ■

WILLIGERS makers van vaandels, vendels en andere gildeattributen

Joke Willigers (V.H. H.M. Waters)
Zand 33, 5757 RX Liessel (0493) 34 25 68

Beeldengieterij TENAX

Voor verschillende Gildebeelden en diverse andere beelden

Jan van Grunsven
Kampweg 19a, 5476 VB Vorstenbosch
Tel./fax: (0413) 36 31 64
Privé: (0413) 35 04 74



JANSEN

Kogelvangers en schietinrichtingen
wapenkasten

Tel.06-51 61 18 95

GOUD EN ZILVERSMEDERIJ

de edelsmidse v.o.f.

Sniederslaan 17a, 5531 EG Bladel
Telefoon (0497) 38 79 36

**Het adres voor het
vervaardigen en ontwerpen
van al uw gildezilver**



JUWELIERS - HORLOGES

Jan Andriessen

DORPSSTRAAT 28
5708 GK HELMOND (STIPHOUT)
TEL. (0492) 55 07 92
FAX (0492) 52 22 69

Seezo Uniformen, meesters in maatwerk



Een veelzijdig assortiment
voor schutterij, gilde,
muziek en showband.
Comfortabele uniformen
met een perfecte pasvorm
voor een herkenbare
identiteit en een
stijlvolle
presentatie.

Seezo

Meesters in maatwerk

Seezo Uniformen B.V. St. Janstraat 38 - 7256 BC Keijenborg Gld.
Tel. (0575) 46 16 41. (na 17.00 uur: (0575) 46 19 38). Fax (0575) 46 26 69
info@seezo.nl / www.seezo.nl



't Tamboerke

De gildetrom specialist

J. v.d. Heijden

Streepkant 4
5476 KP Vorstenbosch
Tel./Fax: (0413) 350726
Mob.: (06) 12718140

E-mail: gildetrom@tamboerke.nl
www.tamboerke.nl

- Goud en Zilver
- Reparaties
- Veranderingen
- Nieuw werk
- Eigen ontwerp
- Gildewerk
- Graveren



John Bijsterveld
Meester Goudsmid/Edelsmid

Leenderweg 37, Valkenswaard, Tel. (040) 204 24 89





Oude traditie met een nieuwe uitstraling



van Herp
music fashion

Enschotsestraat 122
5014 DH Tilburg
Tel.: (013) 511 06 12
Fax: (013) 511 06 13
GSM: 06 22 46 45 58
Internet: www.musicfashion.nl
E-mail: info@musicfashion.nl