



De Gildetrom

Magazine van de Noord-Brabantse schuttersgilden



Fotografie: Peter van Huijkelom, Brabants Dagblad

Mijn vader had vaandrig moeten zijn



Oude rotten
nemen afscheid

4



Bouw gildehuis lijkt
bokswedstrijd

6



De EGS

8



laserschietsen
op wip

36



BELIEN



Uw gildekleding en
toebehoren, perfect op maat
gemaakt in eigen atelier.

Wij zijn gespecialiseerd in sjerpen,
hoeden (in vele modellen, kwaliteiten
en kleur) en gildekousen tot ver over
de knie (alleen bij ons verkrijgbaar).
Ook kunnen logo's (patroonsheiligen)
ingeborduurd worden!

Alle door ons geklede gilden worden
ook door ons onderhouden!

BELIEN



Kerkstraat 20, 3930 Hamont, België
Telefoon: 00 32 - 11 - 44 52 58

LAARZEN LAARZEN LAARZEN
PLUIMEN-VEREN-PLUIMEN
KOPPELS-RIEMEN-KOPPELS
HOEDEN-SHAKO'S-HOEDEN
UNIFORMSCHOENEN
DANSSCHOENEN DANSSCHOENEN
HISTORISCHE-SCHOENEN
GILDESCHOENEN GILDESCHOENEN
OVERSCHOENEN OVERSCHOENEN
HANDSCHOENEN HANDSCHOENEN
OPERA-OPERETTE-SCHOENEN



VAN BEERS B.V.
SCHOENFABRIEK

Mgr. Völkerstraat 33, 5171 JM Kaatsheuvel NL
Tel.: (0416) 27 22 54, b.g.g. 27 65 48 - 27 70 72
Internationaal Tel.: 0031 (416) 27 22 54

TONEELSCHOENEN



EDELSMEDERIJ
NOL COOPMANS V.O.F.
GESLAGEN SCHOONHEID

ATELIER VOOR HET LATEN ONTWERPEN EN
VERVAARDIGEN VAN AL UW EXCLUSIEF
HANDVERVAARDIGD GILDEZILVER



GRAVEREN - DRIJVEN - CISELEREN - GIETEN

5632 PG Eindhoven, Kruburg 1a,
Tel.: (040) 241 85 86, Fax: (040) 241 20 78

GOUD EN ZILVERSMEDERIJ

de edelsmidse v.o.f.

Sniederslaan 17a, 5531 EG Bladel
Telefoon (0497) 38 79 36

Het adres voor het
vervaardigen en ontwerpen
van al uw gildezilver

GILDEZILVER

ATELIER NOUD PETERS

Breestraat 47, St. Anthonis Tel. (0485) 38 33 66
www.edelsmidpeters.nl



Blinkt uit in vakmanschap

Driemaandelijks magazine van de
Noord-Brabantse schuttersgilden uitgave van de
Stichting De Gildetrom ISSN 1380-233x.
Jaargang 59 (2012) nummer 1

HOOFDREDACTIE

Peter van Kuijen
Morgenroodstraat 10, 5641 HD Eindhoven
T (040) 281 50 31
E p.van.kuijen@onsneteindhoven.nl

ADJUNCT HOOFDREDACTEUR EN CORRECTOR

Felix (F.) Crooijmans
Gravenstraat 14, 5663 GC Geldrop
T (040) 285 05 43 E fmwcrooijmans@onsbrabantnet.nl

CORRESPONDENTEN

Europese Gemeenschap van Schuttersgilden

Open vacature

Noordbrabantse Federatie

Ton (A.H.A.M.) de Brouwer
Ruiterweg 6, 5674 XB Nuenen
T (040) 284 22 12 E a.debrouwer01@onsnet.nu

Kwartier van Oirschot

Jan van Gelooven
Bendastraat 55, 5011 TB Tilburg
T (013) 455 64 17 M 06 55 33 83 74
E janvangeloooven@planet.nl

Peelland

Frans (Fr) Aldenzee
Nieuwe Uitleg 10, 5761 ED Bakel
T (0492) 34 19 48 E almo-unique@planet.nl

Maasland

Bert (B.) van Hulten
Sint Antoniussstraat 81, 5144 AC Waalwijk
T (0416) 33 54 63 E menfrey@compaqnet.nl

Kempenland

Piet (P.J.M.) van de Wiel
Boekweitstraat 34, 5632 KJ Eindhoven
T (040) 241 09 78 E ripilimielki@kpnplanet.nl

Land van Cuijk

Hannie Hamers-Heessen
Walstraat 47, 5371 AL Ravenstein
T (0486) 41 15 52 E fam.hamers@planet.nl

Baronie en Markiezaat

Rien de Krom
Konijnenberg 3, 4661 AH Halsteren
T (0164) 68 55 99 E mfdkrom@home.nl

ADMINISTRATIE EN ABONNEMENTEN

Henk (H.C.M.) van den Broek
Beukendreef 39, 5056 CA Berkel-Enschot
T 013 52 85 520 E henk.vanden.broek@tele2.nl

BETALINGEN

RABOBANK Steensel
Rekeningnummer: 13.45.08.874
Stichting De Gildetrom

“Oh wat leuk, we staan erin!” - kringnieuws

Waar zal mijn eerste voorwoord als kersverse adjunct-hoofdredacteur over gaan? Juist, over kringnieuws. En daar staat dit blad toevallig altijd vol mee. Heel fijn indien het nieuws van uw eigen gilde erin staat. Dat was zo, dat is zo en dat moet vooral zo blijven. Ikzelf blader ook altijd eerst naar de pagina's van Kempenland om te zien of er nog leuk nieuws is. En dat is er dan natuurlijk wel, maar waar heb ik dat vaker gelezen? De oude koning werd thuis opgehaald – bezoek aan de kerk of kapel – de boom werd gevrijd - de pastoor en/of de burgemeester loste het eerste schot – het werd een spannende strijd – uiteindelijk viel de vogel in het 345ste schot – enz.

Heel interessant, goed nieuws, want we hebben een nieuwe koning! En daar moet het kringnieuws ook over gaan. Toch zouden wij u willen vragen om het zo origineel mogelijk op te schrijven. En er zijn gelukkig wel gilden die dat reeds doen. Probeer het, als het kan, zo “lekker” mogelijk te maken. Ik denk hierbij aan de kers op het schaalteje appelmoes bij een bekende keten van restaurants. Ik wens u veel schrijf- maar vooral ook schietplezier dit jaar.

Felix Crooijmans

Sluitingsdata inzenden kopij voor 2012/2013

Nr. 2/2012	2 april	Nr. 4/2012	1 oktober
Nr. 3/2012	25 juni	Nr. 1/2013	7 januari

VOORWAARDEN

Abonnementsprijzen 2012:

Particulier abonnement € 10,50 (indien een machtiging tot automatische overschrijving is verleend € 7,50). Collectief abonnement via gilde € 7,50.

Indien geen machtiging tot automatische overschrijving is verleend, wordt voor de incasso van het totaalbedrag per gilde € 3,00 in rekening gebracht.

Buitenlands abonnement: € 17,50. Het abonnement geldt voor een kalenderjaar en wordt geacht te zijn voortgezet, indien niet vóór 1 november opzegging heeft plaatsgehad. Nieuwe abonnementen kunnen onmiddellijk ingaan. De redactie houdt zich het recht voor, teksten naar beste weten en in ieders belang te redigeren.

Advertentietarieven worden op aanvraag medegedeeld.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting De Gildetrom. Geplaatste artikelen in De Gildetrom vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Vormgeving en layout: Olafs Grafische Vormgeving

Druk: Drukkerij Vos Gemert

Oplage: 3500 stuks



Oude rotten in het vak nemen afscheid

Het was zo ver, na een aankondiging al heel ver tevoren “we gaan er mee stoppen” en dan nu het moment van afscheid, het blijft een raar gevoel. Dit zijn zo de eerste indrukken als er mannen aftreden van dit kaliber. Mannen van een kaliber waarvan hun opvolgers nog vaak zullen denken, “hoe kregen ze het allemaal voor elkaar”.

Fred van den Berg en Henk van Helvoirt, velen uit de gildekring Maasland en ver daarbuiten hebben deze gildebroeders als deken in de kring Maasland in de loop der tijd leren kennen. We kunnen bij deze twee heren rustig zeggen “in de loop der tijd”, immers Fred van den Berg is vanaf 1987 lid van de overheid en werd enkele jaren later dekenschrijver, Henk van Helvoirt is vanaf 1984 lid van de overheid. De geweldige kennis van deze heren op het gebied van het gildewezen, dit in combinatie met hun historisch besef en hun inlevingsvermogen, maakt ze tot de iconen die ze geworden zijn. Beiden misten zelden een vergadering, kwamen altijd beslagen ten ijs, hun dossierkennis was tot in de puntjes. Kring Maasland is er wel bij gevaren.

Fred van den Berg en Henk van Helvoirt werden door hoofdman Jack Goudsmits in de vergadering voorgedragen om ze tot eredecken te benoemen, dit voor hun niet aflatende jarenlange inzet en betrokkenheid, “die zich vertaalde in een op zeer positieve wijze geleverde substantiële bijdrage aan de verhoging van het aanzien van, de waardering voor het inzicht in de wijze van optreden van gildekring Maasland”. Het voorstel tot deze benoeming werd met een luid applaus ontvangen. Beiden kregen hierna de bijbehorende onderscheidingen van ere-deken opgespeld. Heren van harte gefeliciteerd.

De taak van Fred van den Berg als dekenschrijver wordt overgenomen door Frans van Delft, de taak van Henk van Helvoirt wordt ingevuld door Gerrie van der Schoot. Beide heren opvolgers zijn door hoofdman Jack Goudsmits alle succes toegewenst.

De functie van deken schrijver wordt door Fred van den Berg in het Sint Barbaragilde Dinther nog bekleed. Het woord ‘nog’ springt hierbij in het oog, ook in zijn eigen gilde heeft hij aangegeven dat zijn functie eindig is, in

de voorjaarsvergadering van 2012 zal dit een feit zijn. In zijn eigen gilde wordt er naarstig gezocht naar een opvolger of zelfs opvolgers. Het aantal taken dat er door de loop van jaren in zijn pakket is gekomen kent nauwelijks grenzen.

Zijn kennis in zijn eigen gilde is vermaard, een nooit aflatende informatiebron, toch zal of zullen ook hier nu nog niet bekende derden deze taken over moeten gaan nemen. ■



Fred van den Berg krijgt de onderscheiding opgespeld.



Henk van Helvoirt krijgt de onderscheiding opgespeld.



Een plaquette voor Poolse militairen

Het was het bestuur van heemkundekring “De Vlasselt” al heel lang een doorn in het oog, dat er in Terheijden voor twee gesneuvelde Poolse militairen geen monument was opgericht.

(Ter informatie: Terheijden is op 4 november 1944 door de eerste Poolse pantserdivisie bevrijd van de Duitse overheersing. 's Avonds, toen er in het dorp een feestvreugde was, stuurde de Poolse commandant twee soldaten met een jeep er op uit om een boodschap te doen. Toen deze soldaten, Theofil Kaczorowski en Michael Turek om negen uur nog niet terug waren, werd er een patrouille op uitgestuurd om beide mannen te gaan zoeken. Wel, de jeep werd op een polderweg, Munnikenhof, teruggevonden met daarbij de overleden soldaten. De jeep was in een diepe bomkrater gereden, die vol water stond.)

Zevenenzestig jaar later is het er dan toch van gekomen. De heemkundekring kreeg van het parochiebestuur toestemming om in het gazon, behorende bij de Mariakapel aan de Poolse Dreef, een herinneringsplaquette te mogen plaatsen. Deze plek is goed gekozen, niet ver van de plaats waar de twee soldaten overleden. De Mariakapel wordt door veel mensen bezocht.

De plaquette bestaat uit een zwarte marmeren steen met daarop de namen van de overleden Poolse soldaten met hun bijzonderheden. Daarnaast is ook de naam van een

Amerikaanse soldaat, Byron Balk vermeld. Deze behoorde bij de “Timberwolvers” en hij is op zijn eerste verkenningstocht krijgsgevangen gemaakt en naar Terheijden overgebracht. Daar overleed hij op 27 oktober 1944. De officiële onthulling werd verricht door de zonen van twee andere Poolse oud-strijders, die na de oorlog met Terheijdense schonen gehuwd zijn en in Terheijden bleven wonen. Inmiddels zijn beide oud-strijders ook overleden.

Op 4 november 2011 waren voor de onthulling uitgenodigd: de burgemeester van de Poolse gemeente Kozmin, de honorair consul van Polen, een wethouder van de gemeente Drimmelen, het bestuur van de heemkundekring, de plaatselijke harmonie, het R.K. herenkor, het kloveniersgilde Sint-Antonius Abt. Ook veel andere belangstellenden waren samengekomen in een boerenschuur, niet ver van de Mariakapel. Daar volgden enkele toespraken en daarna ging het gezelschap naar de plaats van handeling. Daar werd de plaquette ontdaan van een vlag en er werden verschillende bloemstukken weggelegd. Een vendelier bracht een speciale vendelgroet, de Last Post werd geblazen en twee minuten stilte in acht genomen. Tenslotte bracht de harmonie twee volksliederen ten gehore. Het was een sfeervolle en aangrijpende samenkomst. ■



De plaquette.

Is Jouw mede-lezer nog geen abonnee?

De Gildetrom het blad voor jong en oud.





Een conflict rond de bouw van een gildehuis en een schaapskooi in Lage Mierde is een bokswedstrijd geworden. De gilden en Peter Michielse lijken als tegenstanders in de ring te staan en de gemeente moet als scheidsrechter erop toezien dat de spelregels goed worden toegepast.

Bouw Mierds gildehuis lijkt een bokswedstrijd

DE VOORGESCHIEDENIS

Lage Mierde heeft twee gilden: gilde Sint Ambrosius en gilde Sint Sebastiaan. De gilden zijn gevestigd op verschillende locaties en hanteren verschillende wapens: Sint Ambrosius schiet met de kruisboog op doel en Sint Sebastiaan met de handboog op de wip. Tot voor kort hadden de gilden nauwelijks contact met elkaar, maar daar komt in 2009 verandering in. Dan maakt de gemeente Reusel-De Mierden in samenwerking met de lokale regiegroep een integraal dorpsontwikkelplan (IDOP) voor de kern Lage Mierde. In die regiegroep zitten vertegenwoordigers van de bevolking, waaronder een gildebroeder van Sint Sebastiaan. Hij vertelt over het plan waarin verbeteringen op sociaal-cultureel gebied worden opgenomen. Omdat de locaties van beide gilden niet meer voldoen lijkt het de gilden een goed idee om de handen ineen te slaan en een gezamenlijk gildehuis te gaan bouwen met IDOP-subsidie van de provincie. Eind 2009 vindt het eerste gesprek tussen de gilden en de gemeente plaats.

DE STICHTING

Om risico's uit te sluiten hebben de twee gilden Stichting Gildehuis Lage Mierde opgericht. De stichting is een rechtspersoon die losstaat van de gilden. De stichting beheert het pand, zorgt voor de afbakening van de subsidiegelden en verdeelt de exploitatiekosten over de twee gilden. De gilden zijn er verantwoordelijk voor dat de stichting kan bestaan. In het stichtingsbestuur zitten vier personen, van elk gilde twee:

Ad van Mook (Sint Ambrosius) is de voorzitter, Dave Geysen (Sint Sebastiaan) is de penningmeester, Kees van de Wouw (Sint Ambrosius) is de secretaris en lid Niek Borgmans (Sint Sebastiaan) is als voorzitter van de bouwcommissie de linking pin tussen deze commissie en het stichtingsbestuur.

HET BOUWPLAN

De twee gilden willen het evenemententerrein aan de Broekkant in Lage Mierde gaan gebruiken voor de activiteiten van de beide gilden. Sint Sebastiaan maakt al gebruik van dit terrein waarop de schutsbomen staan en heeft er een schuilhut van circa 74 m², die in de singel staat die het terrein omzoomt. Ook de Stichting Zeskamp maakt gebruik van het terrein. De gilden willen hun nieuwe clubgebouw in de singel bouwen en een schietbaan met doelhuis (berging) inrichten. De schuilhut komt vrij voor Stichting Zeskamp. De gemeente verleent een bouwvergunning en de gilden denken aan de gang te kunnen gaan.

DE EERSTE BEZWAARRONDE

Peter Michielse die een eind van het sportpark woont, wil al tien jaar een schaapskooi bouwen op een stukje grond tegenover zijn huis. Maar dat mag hij niet omdat er een andere bestemming op die grond zit, terwijl Michielse stelt dat deze grond als bouwgrond is opgenomen in de StructuurVisiePlus. Dan leest hij op 8 april 2011 dat de gilden wel een bouwvergunning krijgen. Hij maakt daar bezwaar tegen, ook dient hij een handhavingverzoek in waardoor de gilden

niet kunnen gaan bouwen. De gemeente is verplicht zo'n verzoek te honoreren. De gemeente gaat de zaak onderzoeken en wat blijkt? De singel heeft een andere bestemming dan het sportpark, namelijk die van agrarisch gebied met landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarden. Daarop mag niet worden gebouwd tenzij het bouwwerk uitsluitend voor agrarisch gebruik is. Op dinsdag 30 augustus stelt de gemeentelijke commissie Bezwaar en beroep de bezwaarmaker in het gelijk aangaande de verkeerde bestemming. De gemeente wijzigt het bestemmingsplan waarna de raad het vernieuwde plan met sport als bestemming goedkeurt. Op 23 september gaan de gilden, met de nieuwe bouwvergunning op zak, aan de slag. Maar de gilden twijfelen aan de goede afloop. Michielse heeft meer pijlen op zijn boog. Hij heeft inhoudelijk bezwaar gemaakt, waarin hij stelt dat zijn uitzicht belemmerd wordt en dat het beekdal van het riviertje De Reusel aangetast zal worden.

DE TWEDE BEZWAARRONDE

Na acht dagen bouwen wordt de bouw inderdaad stopgezet. De rechter heeft een voorlopige voorziening opgelegd omdat Michielse bezwaar met nieuwe informatie heeft ingediend. Begin december vernietigt de rechter de bouwvergunning omdat de regels van 'Kleinschalige vrijetijdsvoorzieningen' gelden. Dit houdt in dat een voorziening als een gildehuis in een kernrandzone moet liggen en dat de bebouwing beperkt moet zijn. Maar het te bouwen clubhuis ligt niet in een kernrandzone en de rechter vindt



De ruwbouw van het nieuwe gildehuis, eind december 2011.

ook dat er geen sprake is van een beperkte bebouwing.

WAAROM?

Waarom verstrekt de gemeente een bouwvergunning terwijl ze moet weten dat bouwen in strijd is met het bestemmingsplan? Heeft de gemeente zitten slapen of hebben de gilden een streepje voor? Waarom weet de gemeente niet dat het terrein niet in een kernrandzone ligt? Waarom is de wetgeving zo onduidelijk en zegt deze dat een beperkte bebouwing is toegestaan terwijl ze niet definieert wat beperkt is? Het zijn allemaal vragen waarop het antwoord onbekend zal blijven. Michielse is geen lichtgewicht, hij is van de bezwaarmarkt thuis en een kenner van het bestuursrecht. Hij ligt in de clinch met zijn burens en hij belemmert jonge mensen in de bouw van nieuwe woningen aan de andere kant van zijn perceel. Hij wil geen gildehuis vlakbij zijn huis en het lijkt erop dat hij dit doet omdat hij geen schaapskooi mag bouwen. Maar Michielse staat terecht in de boksring, hij mag bezwaren en handhavingverzoeken indienen. De gilden zijn zich van geen kwaad bewust, de gemeente heeft hun de grond en de bouwvergunning gegeven. De gilden zijn afhankelijk van de gemeente die de regels zou moeten kennen.

DE DERDE RONDE

Eind december 2011 beperkt de ruwbouw zich tot de binnenmuren en de dakconstructie. De bouwcommissie neemt maatregelen

zodat zij - zodra het is toegestaan - er een dakconstructie op kan leggen omdat het winterweer aanzienlijke schade zal toebrengen aan de bouw. De gilden hebben uitstel gekregen voor de besteding van de IDOP-gelden tot 23 oktober 2012. Wat dan niet opgemaakt is moet terug. De gilden zijn

optimistisch maar weten ook dat zij er nog niet zijn. Dave Geysen: „We gaan de derde ronde in en eens zullen we winnen. We zijn ongeveer 300 en 400 jaar oud en dat gaat de bezwaarmaker niet halen.” „Een goede bokswedstrijd duurt tien rondes,” aldus Ad van Mook. ■

IDOP - integraal dorppontwikkelingsplan

De provincie Noord-Brabant wil de leefbaarheid in de dorpen en wijken verbeteren en doet dit onder andere door het stimuleren van integrale dorppontwikkelingsplannen (IDOP's). Daarvoor trok de provincie voor de periode 2009-2010 €20 miljoen uit voor het ontwikkelen en uitvoeren van IDOP's. Bij een IDOP kijken de bewoners samen met de gemeente naar de toekomst van hun dorp. Centraal staat de vraag: wat is er nodig om de leefbaarheid nu en in de komende tien jaar te verbeteren? Een IDOP bevat een analyse van economische, ecologische, ruimtelijke en sociaal-culturele factoren én daarop gebaseerde concrete acties.

Het bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid. Maar het bestuursrecht regelt ook op welke manier de overheid beslissingen moet nemen en wat de burger kan doen als hij het met zo'n beslissing niet eens is. In tegenstelling tot de rechtspositie van burgers in het privaatrecht, waar burgers alles mogen, tenzij het bij wet verboden is, mag in het bestuursrecht een bestuursorgaan niets, tenzij het wordt toegestaan door een wettelijk voorschrift. De bestuursrechter behandelt zaken over onder andere: uitkeringen, vergunningen en belastingen.



Mijn vader had vaandrig moeten zijn

Aan het slot van het gesprek dat ik met hem mocht voeren, bekennt Willem Hamers (35) dat het niet in hem op zou zijn gekomen om het vaandrigschap te kopen als zijn vader Conny nog geleefd had.

Zijn vader was de reservevaandrig en zou normaliter diegene zijn die het vaandrigschap zou overnemen van de aftredende vaandrig. Maar helaas overleed Conny Hamers op 21 juni 2011 na een ziekbed van een half jaar. Willem Hamers: "Ben had al enige tijd geleden aangekondigd dat hij aan het eind van het gildejaar zijn vaandrigschap zou opgeven. De broeders en zusters wisten dat mijn vader hem dolgraag wilde opvolgen en die functie zou willen kopen."

De jonge vaandrig komt uit een echt 'gildenest'. "Zijn overgrootvader, grootvader (beiden van moederskant), zijn vader, enkele ooms en sinds een vijftal jaren ook zijn moeder zijn met hart en ziel gildelid. Zijn opa was keizer en zijn moeder was tot mei 2011 gildekoning.", zegt Ben Kuijpers die zelf al 52 jaar lid is.

Willem werd al bij zijn geboorte aangemeld als gildebroeder en liep als kleuter al vaak met het gilde mee. "Officieel is mijn lidmaatschap op mijn zesde ingegaan", aldus Willem, ik ben dus al 29 jaar actief bij het gilde".

De grootste verdiensten heeft Willem Hamers bij het vendelen, zijn passie. Hij treedt wekelijks op als trainer van de vendeliers van vier gildes uit de omgeving (Huisseling, Niftrik, Oss en Ravenstein). "Dat trainen gaat gewoon door, maar zelf vendelen kan ik nu niet meer als vaandrig, behalve uiteraard bij wedstrijden", aldus Willem.

Wat het vaandrigschap inhoudt weet de nog zeer kwieke Ben Kuijpers haarfijn te vertellen: "Als vaandrig loop je met het mooie grote gildevaandel altijd voor de gildekoning. De functie van vaandrig is zelfs zo belangrijk dat je met het koningsschieten niet hoeft te loten voor de schietvolgorde.

Men mag gewoon direct na de aftredende koning schieten. Verder is er uiteraard de verantwoording voor het beheer van het kostbare vaandel." Even later komt Ben met het nieuwe vaandel de kamer in.



Nieuwe en oude vaandrig.

Fotografie: Peter van Huijkelom, Brabants Dagblad

Als hij het openvouwt kun je inderdaad zien dat het een kostbaar vaandel is. In de hoofdkleuren geel en blauw vindt men de heilige Barbara, de barokke Ravensteinse parochiekerk, de Maas en de wapens van stad en land van Ravenstein.

"Voor mij is dit het vierde vaandel waar ik mee heb gelopen, want tijdens mijn tijd als reservevaandrig was er een nog ouder vaandel. We zijn met het gilde zeer actief, dus het vaandel heeft wel wat te verduren." Ben is, ondanks zijn hoge leeftijd nog zeer vitaal en had nog wel enkele jaren door kunnen gaan, maar hij vond het wel genoeg na 33 jaar.

"Op gildedagen loop je soms enkele kilometers en over soms hobbelige weilanden en het vaandel weegt toch al gauw een kilo of vijf of zes. Het is mooi geweest en ik wist dat goede opvolgers klaarstonden om het over te nemen. Zelf heb ik het destijds overgenomen van Co Hey, voor veertig gulden.

Co dacht destijds het geld in eigen zak te kunnen steken, maar hij had het mis want dat geld was voor het gilde" lacht Ben hartelijk.

De nieuwe vaandrig heeft aanmerkelijk meer uit moeten geven om het vaandrigschap over te kunnen nemen. "Ben zette zelf in op vijftig euro en dat bedrag is uiteindelijk opgelopen tot 180 euro", vertelt de nieuwbakken vaandrig. Hij is van plan om de functie lang te vervullen. Ben's vrouw let geeft aan het einde van het gesprek nog een goede tip:

"Denk erom dat je zorgt voor voldoende koperpoets, want de bol moet altijd blinken alsof hij nieuw is."

Op 4 december 2011, patroonsdag van het gilde, heeft Ben in de Sint-Luciakerk het vaandel officieel overgedragen aan Willem Hamers. Na de dienst heeft hij voor de allereerste keer ten overstaan van pastoor en burgemeester de eed van trouw hernieuwd met zijn fraaie nieuwe vaandel. ■

Hebben onze tradities nog een toekomst?

Op 12 november 2011 hield de ANVR, een internationale beweging voor de Nederlandse taal, cultuur en maatschappij een studiedag over de toekomst van tradities in Dilbeek-België. Dit werd gecombineerd met de viering van het zestigjarig bestaan van het VKKB, de Vlaamse Volkskunstbeweging. De studiedag stond onder leiding van Stefaan Top. Top is professor in de wijsbegeerte, hij is germanist en doceert Nederlandse volkskunde en Europese volkskunst aan de Leuvense universiteit.

DE RESULTATEN VAN DE ANVR-ENQUÊTE OVER TRADITIES

De ANVR enquête over tradities werd gehouden in verenigingen die lid zijn van de werkgroep: de Hoge Gilde raad der Kempen, de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, de Vlaamse Volkskunstbeweging, de Vlaamse Volkskunstgemeenschap en de Commissie Volkscultuur Veldeke Limburg. De beide Vlaamse verenigingen doen aan volksdansen, zingen volksliederen en organiseren spelen zoals een meiboomfestival met meispielen, het verbranden van de winter, het zingen van meiliederden, de kroning van meiparen en volksbal. Veldeke Limburg bevordert de Limburgse volkscultuur en de Limburgse taal.

Een panel dat bestond uit de afvaardiging van de vijf verenigingen gaf een samenvatting van de resultaten van de enquête die nog niet gepubliceerd was. De gilden werden

vertegenwoordigd door Tony Vaessen, voorzitter van de SAT van de NBFS en Theo Aerts de opperhoofdman van de Hoge Gilde raad der Kempen. Als u een e-mailberichtje stuurt naar backaert.anv@edpnet.be krijgt u een berichtje terug met gegevens over de publicatie en hoe u deze kunt bestellen.

WAT ZEGT DE ENQUÊTE OVER DE GILDEN?

De belangrijkste eigenschappen van de gilden zijn dat ze behoudsgezind zijn, hiërarchisch zijn opgebouwd en dat ze een groot respect voor tradities hebben. De opvallendste ontwikkelingen zijn de vervrouwelijking, de ontkerking en dat de gilden moeite hebben met de werving.

IS ER NOG TOEKOMST VOOR (DE TRADITIES VAN) DE GILDEN?

Top vatte het zo samen: 'De huidige

samenleving ligt niet wakker van tradities. Of de gilden blijven overleven ligt aan de mate van slagen of men het zinvol vindt er aan te werken. De gilden zullen coulant om moeten gaan met tradities, niet alle tradities zijn nog haalbaar. Het werken aan de toekomst is belangrijk, maar ook een leraar weet niet waar zijn invloed stopt. We bereiken meer mensen dan we denken en we zullen met onze talenten moeten werken, ze laten renderen. Introspectie - in de spiegel kijken - is belangrijk.'

Er kwam in de zaal een discussie op gang wie er bij de gilden verantwoordelijk is voor het in gang brengen van een vernieuwingsproces. Mensen in de zaal wilden niet alleen onderzoek, maar samenwerking en acties naar aanleiding van onderzoek en lezingen. Panellid Vaessen, gooide de bal terug en zei dat de gilden hier zelf verantwoordelijk voor zijn. Er kwam nog een discussie op gang of het kostuum (g)een belemmering is voor de aanwas, maar ook daar kwam men niet uit.

LEREN VAN ANDEREN

De top en de basis van de gilden hebben elkaar nog niet gevonden in hun visie op de toekomst. Laten we niet blijven discussiëren, maar aan het werk gaan. De Vlaamse Volkskunstbeweging heeft het goede voorbeeld gegeven. De top van de vereniging ging op zoek naar promotionele expertise. Dit leidde tot nieuwe, soms ook eenvoudige ideeën, zoals het inrichten van spiegel tenten op dansavonden. Waarom gaat de gildentop ook niet op zoek naar promotioneel onderzoek, deskundigheid en creativiteit? Dit moeten de lokale gilden niet zelf doen, een grotere dynamiek heeft meer kans van slagen dan een kleine. En daarna kunnen de gilden aan de slag met de adviezen. En omdat we trots zijn op onze tradities noemen we het voortaan immaterieel erfgoed. ■





In 1994 werd ik verliefd op het Europees schutterstreffen dat toen in Medebach (Duitsland) op 2, 3 en 4 september werd gehouden. Het was een geweldig feest en voor mij de aanleiding om gildenzuster te worden. Dat de EGS (Europese Gemeenschap van historische Schuttersgilden) het Europees schutterstreffen organiseert weten de meeste lezers wel. Maar waar staat de EGS nou precies voor? Ik maakte een afspraak met Jo van den Biggelaar die op 29 april 2010 zijn functie als presidiumlid van de EGS neerlegde.

De EGS

Europese Gemeenschap van historische Schuttersgilden

JO VAN DEN BIGGELAAR EN DE EGS

Jo van den Biggelaar woont onder de rook van Eindhoven in het rustige dorp Wintelre. Zijn huiskamer ademt rust, zijn meterslange boekenkast is gevuld met Franse literatuur en boeken over de geschiedenis van Brabant. Jo heeft een groot deel van zijn vrije tijd besteed aan het gildenwezen en rolde van de ene in de andere functie. En dat komt niet alleen door zijn belangstelling, hij kan geen nee zeggen. Hij is sinds 1978 lid van het gilde Onze Lieve Vrouw en H. Willibrordus uit Wintelre, hij was secretaris van de kring Oirschot en werd afgevaardigde van zijn kring in het federatiebestuur. Via het interfederatief overleg kwam hij bij de EGS terecht. Ook is Jo erelid van het Zweedse gilde Det Broderlige Papegoeye.

Dat Jo om gezondheidsredenen moest stoppen als presidiumlid van de EGS doet hem zichtbaar pijn, hij mist de internationale broederschap. En dat is waar het bij de EGS om gaat: het gaat om de verbroedering in Europa onder het motto 'Voor een Verenigd Christelijke Europa'. De belangrijkste uiting van de internationale broederschap is het driejaarlijkse Europees schutterstreffen (EST) met het Europees koningschieten. Verder is er twee keer per jaar een algemene vergadering en zes keer per jaar een presidiumvergadering (bestuursvergadering). Daar praten de heren afgevaardigden over wat er in de landen speelt, een vaak terugkomend onderwerp zijn de vergunningen. En er zijn altijd wel speciaal aangekondigde onderwerpen, een tentoonstelling bijvoorbeeld. Jo: 'De vergaderingen zijn saai, maar de verbroedering is leuk. En je ontmoet er mensen die je anders nooit zou ontmoeten.' De voertaal is Duits omdat de meeste leden uit Duitsland komen.

Het leukste wat Jo heeft meegemaakt was dat de president van de EGS, Charles-Louis

Prins de Merode, op hem afstapte toen Jo in uniform was en hem met een Franse tongval vroeg: 'Waarom draagt gij mijn wapen?' Maar dat kon Jo wel uitleggen, want De Merode was in het verleden halfheer van Oirschot. De Merode deelde het heerschap van Oirschot met de familie Sweerts de Landas. Bij het afscheid van Jo zei De Merode het spijtig te vinden om van Jo afscheid te moeten nemen. Jo was de enige met wie hij in zijn moedertaal kon praten.

DE EGS

Op de dag van vandaag zijn 25 federaties en bonden aangesloten uit twaalf verschillende landen. Ongeveer 2.800 broederschapen, gilden, schutterijen en verenigingen zijn in de EGS verenigd. Schutters en gildenbroeders en -zusters uit Zweden, Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Liechtenstein, Italië, Polen, Tsjechië en Kroatië vinden in de EGS hun Europese thuisbasis. Veel aangesloten verenigingen zijn verbonden met de kerk omdat ze hun oorsprong vinden in de bescherming van outer, herd en troon. De daadwerkelijke bescherming van de christelijke waarden wat vroeger met wapens gebeurde wordt bereikt door een broederlijk samenzijn.

HET ONTSTAAN VAN DE EGS

Tijdens de Koude Oorlog en de steeds verder gaande industrialisering startte niet de politiek maar de schuttersgilden de Europeanisering. In 1954 beraadslaagden afgevaardigden van Belgische, Duitse en Nederlandse gilden over hoe ze hun idealen van broederschap en schutten over de grenzen konden realiseren. Dat ging niet van een leien dakje, er werd veel gediscussieerd totdat de Brabantse, Gelderse en Belgisch-Brabantse gilden het voortouw namen. Zij richtten het Internationaal Contact van Schuttersgilden, Schutterijen en Schutsbroederschapen op. Op 25 juni

1955 werd de oprichtingsacte bij notaris mr. Johannes Lauwers in Eindhoven ondertekend. De bedoeling was de traditie en de aard van het gildenwezen in de christelijke geest tot ontwikkeling en bloei te brengen in België, Nederland en West-Duitsland. Nadat andere federaties participeerden veranderde de naam in Europäische Arbeitsgemeinschaft der Schützenbruderschaften, Schützengilden und Schutterijen. De doelen werden aangepast zodat contacten tussen de federaties en wetenschappelijk onderzoek binnen de Europese gilden meer de nadruk kregen. Na de ondertekening van de oprichtingsacte waren er wel wat onderlinge contacten maar de gemeenschap kwam niet tot leven.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd een poging gedaan om de partijen die in 1955 de basis hadden gelegd tot elkaar te brengen. De samenwerking tussen de aangesloten federaties werd wat hechter. Er werden lezingen, colleges en social events gehouden, wat leidde tot grotere grensoverschrijdende gildenfestivals. Na lang discussiëren besloot men om in 1975 een Europees schuttersfeest in Aken te organiseren. Men koos niet alleen voor Aken vanwege de centrale positie aan de grens van drie landen, maar ook omdat de eerste Europese vorst Karel de Grote zijn zetel in de stad had. Het feest begon op 20 september. Niemand had voorzien wat de consequenties voor de stad zouden zijn, duizenden gildenbroeders en -zusters ontmoetten daar elkaar. Het enthousiasme van de deelnemers en bezoekers was zo groot dat men besloot deze gebeurtenis vaker te organiseren. Het nieuwe elan van de Europese beweging van schuttersgilden accelereerde. Met een bestuur en voorlopige statuten konden de voorbereidingen voor een grote schuttersbijeenkomst in Nijmegen beginnen. Na Nijmegen volgden nog veertien Europese schuttersfeesten.



Deze foto van het presidium is enkele jaren geleden genomen in Korsbroich. Geheel rechts op de achterste rij staat Karl von Habsburg. Op de voorste rij staat in het midden - met stok - Otto von Habsburg, derde van rechts is Charles-Louis de Merode en tweede van rechts Jo van den Biggelaar.

DE ORGANISATIE

In 1994 kreeg de EGS nieuwe statuten en daarmee een nieuwe structuur. Het presidium van de EGS is het feitelijke bestuursorgaan. Het presidium bestaat uit het dagelijks bestuur, onder leiding van president Charles-Louis Prins De Merode en vertegenwoordigers van de vijf regio's. De vijf regio's zijn:

Regio 1: Duitsland, ten noorden van de Main.

Regio 2: Duitsland, ten zuiden van de Main met Oostenrijk, Zwitserland en Italië.

Regio 3: Scandinavië, Groot Brittannië en Nederland.

Regio 4: België, Frankrijk, Portugal, Spanje en Griekenland.

Regio 5: Oost-Europa met op dit moment het zwaartepunt in Polen, Kroatië en Tsjechië.

HET EUROPEES SCHUTTERSTREFFEN

De EGS organiseert om de drie jaar een Europees schutterstreffen, alle bonden nemen daar aan deel. Bij dit feest gaat het, naast de strijd om de Europese koningstitel, om de persoonlijke ontmoeting van alle Europese schutters. Wedstrijden in onder andere schieten, trommelen en vendelen, en het samenkomen van de jongeren versterken de onderlinge Europese banden en vriendschappen evenals het samen feesten, eten, drinken en dansen. De Europese grensoverschrijdende vriendschapsband staat centraal. En, ondanks de aanwezigheid van duizenden mensen, is er nooit een spatje agressie.

De organisatie van een EST regelt niet alleen de locatie, de accommodatie, de infrastructuur, de bemensing, de wedstrijdleiding, de logistiek, de vergunningen, de P.R. en de financiën, maar is ook verantwoordelijk voor de veiligheid en moet een veiligheidsplan, een calamiteitenplan en een verkeerscirculatieplan hebben.

HET SOCIALE ENGAGEMENT

Binnen de EGS is een netwerk actief dat sociale projecten ondersteunt. In 1998 ondersteunde het netwerk de Poolse Broeder Albert stichting voor de bouw van een nieuw huis en beschutte werkplaats in het kinderdorp Radwanowice. Bij het EST in het Duitse Garrel in 2000 werd het project 'Hulp voor de kinderen in Luck' ondersteund. Luck is een stad in de Oekraïne in de omgeving van Tsjernobyl waar de gevolgen van de kernreactorcatastrofe nog steeds merkbaar zijn. Luck heeft een weeshuis, gaarkeukens en een apotheek, die kosteloos medicamenten verstrekt. In 2003 werd de Poolse Broeder Albert stichting geholpen bij het aanbrengen van geïsoleerde ramen in de gebouwen. Bij het EST in Bernheze in 2006 werd een instelling voor meervoudig gehandicapten ondersteund. En bij het Kinrooise EST in 2009 kon men een aantal projecten supporten: een akkerbouwproject in El Carmen in Peru, een hulptransport voor de inrichting van een consultatiebureau in Conan in Roemenië en een hulpactie voor een waterput in Kenia.

ANDERE TAKEN

De EGS doet meer dan alleen het EST, zoals het mede-organiseren van gemeenschappelijke activiteiten van aangesloten federaties, het meewerken aan nationale en internationale schuttersactiviteiten, het organiseren van wedstrijden op Europees niveau (vendelen, muziek, geweer-, hand- en kruisboogschieten) en samenwerken met kerkelijke en wereldlijke overheden en organisaties.

DE RIDDERORDE VAN DE HEILIGE SEBASTIAAN IN EUROPA

De ridderorde van de heilige Sebastiaan in Europa is nauw verweven met de EGS. Deze ridderorde wil de band van de schutters met de kerk versterken en bevorderen. Het motto van de ridderorde is hetzelfde als van de EGS: Pro deo – pro europae christinani unitate - pro vita (voor God - voor een verenigd, christelijk Europa - voor het leven). Mensen die zich hebben ingespannen voor een christelijk Europa worden met de daarbij horende insignes in de orde opgenomen. Dat gebeurt in de investituursmis tijdens het EST.

De EGS richtte in 1985 de ridderorde op in Eupen, België. Als grootmeester trad aan Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid, Aartshertog Dr. Otto von Habsburg (1912-2011), hij was lid van het Europees Parlement. De orde werd statutair verbonden aan het Huis Habsburg. Sinds 31 augustus 2008 is de zoon van Otto, Karl von Habsburg, grootmeester. >>



Jo van den Biggelaar met een Poolse gilden-zuster in Ystad-Zweden.

« De orde telt meer dan 300 leden, daarbij zijn vertegenwoordigers van de kerk, staatslieden, politici maar ook 'gewone' mensen die de christelijke waarden in Europa willen behouden. Hoewel de band tussen de katholieke kerk en de orde belangrijk is heeft de orde een geloofsoverschrijdend christelijk karakter

DE STRUCTUUR

Het presidium van de EGS vormt ook het kapittel van de orde en geeft daarmee zowel leiding aan de orde als aan de EGS. De grootmeester zit het kapittel voor en de griffier leidt de organisatie van de orde. Deze bestaat uit vijf commanderijen die gelijk zijn aan de regio's van de EGS. De commandeuren hebben als leider van een commanderij zitting en stemrecht in het ordekapittel.

WAT HOUDT DE ORDE IN?

De orde wil het christelijke karakter van het schuttersgildenwezen in stand houden, versterken en uitdragen. Men wil aan het christelijk geloof in alle openheid uiting kunnen geven en aan andere religieuze geloofsgemeenschappen een plaats bieden. Van de individuele leden wordt gevraagd om te werken aan de oecumenische gedachte en verdraagzaamheid voor andere geloofsrichtingen. Van ieder lid wordt een onbesproken levenswandel gevraagd.

Samenvattend kun je zeggen dat de EGS en de ridderorde van St. Sebastiaan een span zijn dat elkaar in balans houdt. De EGS organiseert de beleving van de Europese broederschap en de ridderorde zorgt voor de christelijke verdieping. ■

Verkeerde foto

Bij het IM-bericht van Piet van Houtum, 58ste jrg. 4.2011, blz. 155, is helaas een verkeerde foto geplaatst. Onze excuses hiervoor. Piet van Houtum overleed op 1 oktober 2011. De goede foto plaatsen we hier alsnog. ■



Piet van Houtum

Geen foto

In de Gildetrom nummer 4/2011 stond in de rubriek In Memoriam een overlijdensbericht van Wil Castelijns. Hij is op 30 juni 2011 door een noodlottig ongeval om het leven gekomen, veertig jaar oud. Hij was lid van het Sint Willibrordusgilde. Nu was er bij dit bericht door onvoorziene omstandigheden geen foto bijgeleverd. Op verzoek van de familie plaatsen we de foto alsnog. ■



Wil Castelijns

Graag uw aandacht voor het volgende...

Graag uw aandacht voor het volgende...

Om misverstanden en teleurstelling met betrekking tot plaatsing van uw artikelen te voorkomen, het volgende.

- A. Kopij voor het tijdschrift De Gildetrom dient u te sturen naar de correspondent van uw eigen kring, zie hiervoor de (mail)adressen in het colofon.
- B. Kopij voor de digitale nieuwsbrief stuurt u naar nieuwsbrief@degildetrom.nl Kopij welke u naar één van deze twee mogelijkheden stuurt, wordt door ons intern NIET doorgestuurd. U beslist zelf waar uw artikel opgenomen mag worden. Wilt u uw artikel zowel in de nieuwsbrief als in De Gildetrom, dient u dit volgens A en B in te sturen.

Annie Maas

Het kost maar 5 euro

Het kost maar 5 euro om een advertentie van vier regels in 'De Gildetrom' te plaatsen. De enige voorwaarde is, dat u abonnee bent. U kunt de tekst, maximaal 4 Gildetrom regels, sturen aan: De Gildetrom, Beukendreef 39, 5056 CA Berkel-Enschot.

Voeg het geld in contanten er bij. Het onderwerp van de advertentie hoeft niet persé op het gilde betrekking te hebben. Mogelijke onderwerpen o.a. de aandacht vestigen op een activiteit, informatie aanvragen over een bepaald onderwerp, groeten of dankbetuigingen of iets te koop aanbieden.

Hoofdliedendag in teken van proeverij

Afgelopen hoofdliedendag was er een tentoonstelling van kunstwerken in de hal van het provinciehuis. Een tentoonstelling waar velen van hebben genoten. In 2012 willen we weer eens iets apart gaan doen.

De leden van de federatieve SAT commissie willen namelijk de gildes, de gildebroeders en –zusters oproepen die streekeigen producten maken. Dus leden die zelf iets maken. En dat kan van alles zijn. Zoals het maken van bier, likeur, kaas, worst, honing, zult, enzovoort. Of bijvoorbeeld gildes die bij een brouwer bier laten brouwen voor het gilde. Zij die likeur maken of een andere drank. Bedenk

maar wat. Zou u hieraan mee willen doen, laat dan wat van u horen. Wij zijn vol goede moed dat het gaat lukken, nu jullie nog. We hebben ook al een spreker voor de komende Hoofdliedendag, namelijk Paul Spapens. Hij heeft al enige kookboeken geschreven over streekeigen gerechten. Dus dat past daar goed bij. Voelt u er iets voor dan kunt u dat via een mailtje of briefje aan Tony Vaessen, voorzitter federatieve SAT. antoni.us.vaessen@pandora.be of aan Maria van der Laak, secretaris federatieve SAT mariawil@home.nl, laten weten. Wij nemen daarna weer contact met jullie op. ■



Fragment schilderij P. Breughel de Oude

Immaterieel erfgoed 2012 ook voor gildes

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed heeft 2012 uitgeroepen tot Jaar van het Immaterieel Erfgoed en wij willen u uitnodigen om daar aan deel te nemen.

Onder immaterieel erfgoed verstaan wij de tradities die van generatie op generatie worden doorgegeven en die wij niet verloren willen laten gaan. Het sinterklaasfeest bijvoorbeeld en de gildes. Zo zijn er een heleboel tradities die wij van huis uit mee hebben gekregen en ook weer doorgegeven aan onze kinderen.

UNESCO heeft om deze tradities te beschermen een conventie aangenomen, die binnenkort door Nederland zal worden ondertekend. UNESCO roept in dat verdrag de landen op om hun immaterieel erfgoed te inventariseren en plannen te maken om hun levensvatbaarheid te vergroten. In het jaar van het immaterieel erfgoed willen wij mensen hiervan bewust maken en ze laten nadenken over het immaterieel erfgoed in onze omgeving.

Wij, als Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, willen ons inzetten voor het immaterieel erfgoed en wij willen de gildes vragen om ook hieraan deel te nemen. Daarvoor hoeven jullie niet veel te doen en

meedoen is gratis. Wij vragen jullie om het logo van het themajaar te gebruiken, uw traditie zoveel mogelijk in het zonnetje te zetten en ons op de hoogte te houden van eventuele activiteiten. De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden staat vermeld op de website van Immaterieel Erfgoed. Zij zorgen ook voor de promotie. Wilt u een logo om te gebruiken op

al uw drukwerk of op uw briefpapier. Vraag het aan en wij sturen het u toe.

Tony Vaessen,
voorzitter Federatieve SAT
e-mail: antoni.us.vaessen@pandora.be.
Maria van der Laak,
secretaris Federatieve SAT
e-mail: mariawil@home.nl ■





Twee lintjes bij gilde Boxtel

Tijdens de jaarlijkse teeravond van het Boxtelse schuttersgilde Sint-Barbara & Sint-Joris hebben twee bestuursleden op zaterdag 10 december 2011 een koninklijke onderscheiding gekregen. Deken -rentmeester Hans van Breugel en bestuurslid Henk Voermans werden door burgemeester Frank van Beers benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voorafgaand aan de teeravond werd Joris van Os in de Sint-Petruskerk ingezworen als nieuwe gildebroeder en werden ook twee jeugdleden verwelkomd. Daarna trok de schuts naar grand café Rembrandt. De kruisboogschutters en hun partners vierden het derde lustrum na de heropricting. Dat burgemeester Van Beers het woord nam was voor de meeste aanwezigen echter een verrassing. Zeker nadat hij zei dat het hare majesteit 'had behaagd'. Zowel Van Breugel (64) als de een jaar oudere Voermans stonden in 1996 aan de wieg bij de hergeboorte van het Boxtelse gilde. Van meet af aan hebben zij zich sterk gemaakt voor de onderlinge schietcompetitie. Samen met anderen zorgen ze ervoor dat de gildetuin en het onderkomen aan het Essche Heike er picobello uitziet. In 2006 trad het tweetal toe tot de overheid. Van Breugel beheert op accurate wijze de kas, terwijl Voermans leiding geeft aan de schietcommissie. ■



Hans van Breugel (deken-rentmeester, links) en deken-schietcommissie Henk Voermans mogen zich voortaan lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. (Foto: Ruud van Casteren).

Jubilarissen in Oostelbeers

In de jaarvergadering van 3 oktober 2011 huldigde het gilde Sint Joris uit Oostelbeers twee jubilarissen, Frans Timmermans en Jan van Doormaal. Frans Timmermans (93) is vijftig jaar lid. Na een woordje van de hoofdmann en kringvoorzitter Jan van Riel, werd Frans gehuldigd. Frans kreeg van Jan het felbegeerde kroontje dat aan zijn veertigjarige onderscheiding is toegevoegd. Jan van Doormaal (76) is veertig jaar lid. Hij kreeg de onderscheiding behorende bij zijn 40-jarige jubileum opgespeld. Na de felicitaties werd de jaarvergadering voortgezet.

Ook mocht het gilde weer een nieuwe gildebroeder verwelkomen. Eric van Kuringen heeft aangegeven lid te willen worden van het gilde en zal zich aansluiten bij de schutters. Na de gebruikelijke kroning volgde een "lang zal hij leven" en werd de nieuwe website getoond en was het weer tijd voor verbroedering. ■

150 jaar gilde-wijsheden bij Gilde Sint Catharina



De jubilarissen met hun echtgenoten.

Zaterdag 27 november 2011 hield Gilde Sint Catharina Moergestel haar jaarlijkse teerdag. Na de koffietafel werden drie jubilarissen, samen goed voor 150 jaar gilde-wijsheden, gehuldigd. Kees van de Boogaart, Harrie Wolfs en Wim Wolfs, waren vijftig jaar lid. Kees, een actieve schutter en Wim zijn van 1962 t/m 1970 vendelier geweest. Harrie was 1977 t/m 1979 eerste deken. Alle drie zijn ze nog erg betrokken bij het gilde en bij officiële gelegenheden zullen ze ook nooit ontbreken. Door omstandigheden kon Wim er op deze bijzondere dag helaas niet bij zijn. Kees en Harrie zijn door hoofdmann Peter Wolfs op gepaste wijze gehuldigd en zij kregen door plaatsvervangend burgemeester Joost Wagemakers een gouden speldje met het embleem van Sint Catharina opgespeld en ontvingen uit handen van de voorzitter van het Kwartier van Oirschot, Jan van Riel, een gouden kroontje. Binnen de overheid van Sint Catharina heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Na twaalf jaar stopt Jan van de Sande met de functie van eerste deken. Als blijk van waardering kreeg hij een zilveren schildje met daarop een kruisboogje. Zijn functie wordt overgenomen door Henk van de Zanden. ■



De jubilarissen van Oostelbeers.



Gildehuwelijk in Vessem

In de zomer van 2011 is gildebroeder Chiel van Aaken in het huwelijk getreden met Ellen Coppens. Chiel is sinds 2002 actief als vendelier en nam afgelopen jaar voor het eerst deel aan het groepsvendelen. Het gilde heeft het bruidspaar naar de Lambertuskerk begeleid, de dienst werd ondersteund met gilde-eer en aansluitend brachten de collega vendeliers een vendelgroet aan het bruidspaar. ■



Het bruidspaar Chiel en Ellen van Aaken – Coppens.

Weer een gildehuwelijk in Vessem

Johan van de Wouw, vendelier van het Vessemse Lambertusgilde, heeft zijn ja-woord gegeven aan Maike van der Schoot. Het bruidspaar kwam samen met het gilde aan bij de Vessemse kerk waar vervolgens het huwelijk met gilde-eer bezegeld werd. De gebruikelijke vendelgroet ontbrak uiteraard niet. De Vessemse vendeliers en de overheid waren bij het huwelijksfeest van de partij. Johan is sinds 2004 lid van het gilde. Behalve vendelier heeft hij zich afgelopen tijd ook ingezet bij de aanpassingen van het gildeterrein. Als boomspecialist heeft hij onder andere advies gegeven voor het verplaatsen van de Koningsbeuken. ■



Het bruidspaar Van de Wouw – Van der Schoot.

Jubilarissen bij Sint Sebastiaan, Oirschot

Op de jaarlijkse Teerdag van het Oirschotse Sint Sebastiaansgilde, 16 januari 2012, zijn drie jubilarissen geëerd die zestig respectievelijk veertig jaar lid zijn van het gilde. Het gaat om Loek van de Wal, Toon van Esch en Peter Broeren.

Loek van de Wal werd op 10 juni 1952 lid en bekleedde in zijn lange loopbaan diverse functies zoals secretaris, koningsdeken en hoofdmansdeken. 21 januari 2002 werd hij benoemd tot erelid.

Toon van Esch werd lid op 14 oktober 1972 en omdat hij een groot belang hecht aan het goed bewaren van kostbaarheden van het gilde werd hij gekozen en benoemd tot archivaris en bekleedde die functie van februari 1974 tot januari 1999. Vanaf 1999 werd Toon, na vijftien jaar, benoemd tot erearchivaris.

Ook Peter Broeren werd lid op 14 oktober 1972. Hij werd tamboer in juni 1973 en bleef dat tot april 1978. Wegens zijn ervaringen werd hij benoemd tot hoofdtamboer in november 1999 en is dat nog steeds. In maart 2005 werd hij bovendien knecht. Tijdens de Sint Sebastiaansdag werd het drietal in de bloemetjes gezet en de burgemeester deelde mede dat Peter Broeren benoemd was tot Lid Oranje Nassau. ■



Toon van Esch en Peter Broeren.



Zevenendertigste Zilveren Brabantkruis 2011

Al weer een mooie wedstrijd kruisboog schieten op wip bij het Sint Joris Gestel in Eindhoven voorbij. Op 30 oktober 2011 begon bij mooi weer deze wedstrijd over vier zondagen. De schutters komen uit alle kringen, zelfs uit Lexmond. Ook de drie volgende zondagen was het mooi schietweer, zodat op de laatste zondag vier schutters met zestig treffers moesten strijden voor het Zilveren Brabantkruis. Te weten Ed de Laat – Jack Neggers – Henk Jans en John van Haaren. Na de vijfde kampronde bleek dat Ed de Laat, Sint Jorisdigilde, Diessen de winnaar werd van het Zilveren Brabant kruis. Dat hij blij was liet hij na afloop wel zien, hij had al verschillende malen in de kamp gezeten.

Bij de veteranen was Gerard Gerrits, Sint Jorisdigilde, Geffen de winnaar van het Veteranenschildje. Hij was de enige met zestig treffers. Voor het veteranen schildje mag men mee schieten als men ouder is dan zestig jaar. Wil je het ook eens proberen één van de schildjes of een mooi vleesprijs te winnen kom dan op 28 oktober - 4 – 11 – 18 november 2012 je geluk beproeven. Namens de schiet commissie tot ziens in 2012. ■



Winnaar Ed de Laat.

Koningschieten Sint Catharina-Sint Barbara, Mierlo

Gilde Sint Catharina-Sint Barbara heeft zaterdag 10 september 2011 haar jaarlijkse koningschieten gehouden. Hierbij moet op een houten vogel geschoten worden totdat die naar beneden valt. Na 257 schoten was het zover. Het laatste schot werd gelost door Richard Verrijt, wat inhoudt dat Richard zich een jaar lang koning mag noemen van het gilde Sint Catharina- St. Barbara. ■



Richard geflankeerd door vaandrig Theo Lenders.

Kort Gildebroeder voor het leven

Al vijftig jaar slaat Walter van der Westen bij het Mierlose Gilde Sint Sebastiaan, op de trom. Er wordt flink getrommeld bij familie Van der Westen. Vader Walter, zijn zoon en beide dochters spelen de trommel bij harmonie Phileutonia in Helmond. "Mijn vrouw baalt daar wel eens van", zegt Van der Westen (55), want overal in huis wordt getrommeld. Mijn kinderen hebben het van mij overgenomen zoals ik het van mijn vader heb meegekregen. Mijn vader was tamboer bij het Gilde Sint Sebastiaan en ik kwam daar bij toen ik vijf jaar oud was. Mijn zoon Kees is ook van kleins af aan bij het gilde, zijn vriendin is in verwachting en we hopen op een vierde generatie tamboers. Een van mijn dochters zit bij het gilde St. Anthonius Abt in Mierlo-Hout. Ik ben sinds 1961 lid, al die tijd tamboer en later ook archivaris. Sint Sebastian was oorspronkelijk een schutsgilde ter bescherming van de dorpsbevolking. Van der Westen is nu vijftig jaar gildebroeder en zal dat zijn hele leven blijven. We hebben het rooms-katholieke geloof hoog in het vaandel. We zijn daar niet streng in, maar we gaan voor elk belangrijk evenement wel eerst naar de kerk. Gilde Sint Sebastiaan telt dertig leden en vijf jeugdleden. Om zijn schoonmoeder te pesten heeft Van der Westen besloten honderd jaar oud te worden. "Dus het 95-jarig lidmaatschap haal ik wel." ■



Een "schoon" familiefoto.



Sint-Jansgilde Soerendonk is met aftellen begonnen

In 2014 organiseert het Sint-Jansgilde, Soerendonk de gildedag van Kring Kempenland. Op zondag 4 september 2011, het was toen exact 1000 dagen tot aan de kringgildedag op 1 juni 2014, verzamelden de leden van het Sint-Jansgilde zich voor de aftrap van de organisatie. Hoogtepunt van de middag vormde de strijd om de ludieke titel "1000-dagen koning". Deze strijd stond enkel open voor niet-leden. Een mooie vogel werd op de schutsboom geplaatst en het openings-schot kwam van wethouder Patrick Beerten. Met het 75ste schot was het Harrie Das die het laatste stuk van het gevogelte naar beneden schoot. Bij de jeugd met Buksschieten was het Nick Evers die liet zien dat hij een scherpschutter is en won de titel "1000-dagen jeugd-koning". Het lijkt allemaal nog ver weg, maar de organisatie van zo'n groot feest heeft heel wat voeten in aarde. Om die reden is een stichting in het leven geroepen genaamd: Stichting Activiteiten Sint-Jansgilde Soerendonk. Een afvaardiging van het Sint-Jansgilde is voor notaris Op de Laak verschenen voor het tekenen van de oprichtingsakte. Na deze formele en ludieke aftrap is de stichting inmiddels druk met de organisatie van Kringgildedag 2014 in Soerendonk. ■



Het aftellen is begonnen.

Twee jubilarissen bij Sint Martinus Luyksgestel

Op zaterdag 19 november 2011 hield het Sint Martinusgilde ter afsluiting van het gildejaar haar teeravond. Tijdens deze gezellige feestavond werden twee jubilarissen in het zonnetje gezet. Gildebroeder Sjef Theuws ontving uit handen van kringvoorzitter Jan Schruurs en districtsraadsheer Theo Schoenmakers de zilveren kringonderscheiding vanwege zijn veertigjarig lidmaatschap. Sjef is jarenlang zilverdrager geweest en daarnaast kunnen we altijd op Sjef rekenen als we weer eens vervoer nodig hebben voor materialen. Gildebroeder André Gehoel werd door hopman Wies van Leeuwen onderscheiden vanwege zijn vijftigjarig lidmaatschap. André is al jarenlang zilverdrager en verleent velerlei hand en spandiensten binnen het gilde, maar ook daar buiten. Ook kon deze avond een nieuwe gildebroeder worden geïnstalleerd. Hennie van Lent loopt al een jaar mee binnen het gilde en werd in de najaarsvergadering aangeboden als gildebroeder. ■



Sjef Theuws met echtgenote.



André Gehoel.

Jan Heeren vijftwintig jaar gildebroeder

Op zaterdagavond 19 november 2011 is Jan Heeren tijdens de jaarlijkse teeravond ter gelegenheid van de patroonheilige Caecilia, gehuldigd met een zilveren draagspeld voor zijn vijftwintig jarig jubileum bij Gilde Sint Caecilia Veldhoven. Heeren is op 1 oktober 1986 met meerderheid van stemmen bij het gilde gekomen en heeft in die jaren ontzettend veel taken op zich genomen, zoals vaandrig, de persoon die met het hoofdvaan voor het gilde uitloopt. Ook zorgde hij begin jaren negentig ervoor dat het gilde een schietlokaal kreeg en inmiddels is hij zeventien jaar hoofdman. Jan is een zeer toegewijde gildebroeder die dag en nacht klaar staat: onderhoud aan terrein, gebouw, schutsbomen etc. Ook is hij een groot schutter, want met een zeventig-plus leeftijd schiet hij nog steeds een aardige pijl met de kruisboog. De avond is met het gilde, familie, vrienden en kennissen gevierd. Het was een gezellige en geslaagde avond. ■



Jan Heeren (links) krijgt door René Smetsers het zilveren draagschild opgespeld.



Sint Martinusgilde van het Heilig Sacrament, Dommelen

Bij het gilde in Dommelen vond onlangs het koningschieten plaats. Koning werd Harrie Wijnen. Hij schoot zich voor de tweede keer koning en volgt Jan van Brakel op. ■



De nieuw koning Harrie Wijnen.

Ton Dijstelbloem veertig jaar gildebroeder

Op de patroonsdag 2011 van het Sint Martinusgilde Tongelre (Eindhoven) was het een feestelijk festijn. Kapitein, Henk van de Nobelen, huldigde Ton Dijstelbloem met zijn veertig jarig jubileum. Ton werd in november 1971 lid. Hij beklede diverse functies zoals o.a. vaandeldrager, bedelaar, schutter, schietleider en als laatste regerend deken / kapitein. Ook nu nog is hij een zeer actieve schutter en in de kring geen onbekende. Voor deze verdienstelijke functies bedankte het gilde hem en kreeg hij de bijbehorende versierselen opgespeld. Hierna kreeg Jan Schrurs, voorzitter van Kring Kempenland, het woord. Hij memoreerde, dat het een erg lange tijd was en dat menig vereniging best trots mocht zijn op dit soort jubilarissen. Tegenwoordig blijven bij de meeste verenigingen de leden maar een aantal jaren en zijn dan weer vertrokken. Gelukkig is dit bij gildes niet het geval. Bij Ton werd het gildelidmaatschap overgedragen van vader op zoon. Ook de zonen van Ton zijn lid. Een actieve familie dus waar menig vereniging jaloers op kan zijn. ■



Ton Dijstelbloem met de twee voorzitters.

Twee zilveren jubilarissen bij Sint Martinusgilde Tongelre

Het is vijftwintig jaar geleden dat Fried de Wit besloot, om op aanraden van eredekens Harrie Kuijken en Christ Wouters, ook erelid te worden van het Sint Martinusgilde Tongelre. Voor de vele verdiensten aan het gilde is men hem zeer dankbaar. Normaal zien we Fried met een sigaar in zijn mond, maar door de nieuwe wetten kan en mag dit niet meer.

Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan, spelde de voorzitter hem de versierselen op die bij dit jubileum horen.

Martijn van den Dungen is de middelste zoon van Martien en Wilma van den Dungen. In plaatst van vendelen wilde hij een andere functie binnen het gilde. Hij besloot zich te gaan bekwamen in het trommen. Hij heeft hiermee verschillende prijzen gewonnen. Op 2 mei 2004 schoot hij zich tot koning en heeft zich twee jaar verdienstelijk voor het gilde opgesteld. Als dank hiervoor spelde de voorzitter hem de versierselen, welke hierbij horen op. ■



Fried de Wit krijgt de versierselen opgespeld.



Martijn van den Dungen bedankt het gilde.



Primeur bij Schutsgilde Sint Antonius Abt Mierlo-Hout

Franka van Vijfeijken zorgde zondagmiddag 25 september 2011 bij het koningschieten voor een primeur. Heel verassend schoot ze de laatste restjes van koningsvogel uit de schutboom. Zij haalde hiermee, en dat binnen de eeuwenlange geschiedenis, als eerste gildezuster de koningstitel binnen! Bij het 184ste schot viel de vogel. Franka is al jarenlang marketetster en sinds het besluit begin dit jaar volwaardig lid geworden. Zij koos na het behalen van de koningstitel haar man Ger als prins-gemaal, zodat het koningspaar bestaat uit Franka en Ger van Vijfeijken. Hierna volgde de strijd om het erekruis (dagkoning). Johan van de Hoogenhoff werd hiervan de winnaar. De aanwezige Vrienden van 't gilde sloten het schietfestijn af met een strijd om de wisseltrofee. Zij hadden echt moeite om de vogel aan flarden te schieten, pas bij het 103-e schot haalde Cor Kroon van Munsters Metaal het laatste restje omlaag. ■



Het koningspaar Franka en Ger van Vijfeijken.

Jan Vermeulen vijftwintig jaar keizer

Op zaterdag 22 oktober 2011 vierde Schutsgilde Sint Antonius Abt Mierlo-Hout het vijftwintigjarig keizerschap van Jan Vermeulen. Het keizerspaar Jan en Mieke Vermeulen werd een receptie aangeboden, die druk werd bezocht. Veel vrienden, kennissen, bevriende verenigingen en gilden kwamen hen feliciteren met dit uitzonderlijke jubileum. Jan schoot zich in 1986 tot keizer nadat hij voor de derde achtereenvolgende keer koning had geschoten. Jan is sinds 2005 hoofdman en vanaf 1982 lid. ■



Het keizerlijke paar.

Eervolle onderscheiding Jan Huijbers en Antoon de Groot

Jaarlijks verleent in november de "NOBELE ORDE van de PAPEGAY" als "Orde van Verdienste" eretekens aan gildebreders en andere schutsbroeders, welke door hun houding, inzet of kunnen, zich inzetten om de Europese traditionele waarden in deze verenigingen te handhaven of te doen herleven. Elk jaar vindt in Antwerpen een investituurplechtigheid plaats in het historische "Kloveniershof", alwaar de eretekens worden uitgereikt.

De twee genomineerde gildebreders, Jan Huijbers en Antoon de Groot, trokken op zaterdag 19 november 2011, samen met hun dames, de koning van het Sint Leonardusgilde, Beek en Donk en het bestuur naar Antwerpen om de onderscheiding in ontvangst te nemen. Er werden dit jaar ongeveer veertig personen gemedailleerd, waarvan drie officieren. Uit handen van de voorzitter, commandeur B. Baere ontving Jan Huijbers de officiersmedaille met Zilveren Papegay en Antoon de Groot de Gouden Medaille met Zilveren Papegay. ■



De hele delegatie met de voorzitter Baere in het midden.



Keizerlijke jubilaris

Het Sint Servatius Gilde Lieshout heeft Frits Vorstenbosch gehuldigd in verband met zijn vijftigjarige keizerschap. Ook werd stil gestaan bij zijn veertigjarige huwelijk met Annie. Ook het feit dat Frits 65 jaar was geworden werd door de staande deken aangehaald. Van het gilde kreeg Frits een zilveren speld aan geboden, zijn vrouw Annie kreeg voor haar inzet een bloemetje.

Frits is al meer dan veertig jaar lid van het gilde. Dank zij vader Bert, die zijn zonen mee nam naar het schieten, is het gilde blijven leven.

Aan het einde van de hulding verraste Frits het gilde met de aanbidding van twee pieken. ■



Frits met zijn vrouw Annie.

Laarbeek koningschieten en koningschieten Sint Servatiusgilde Lieshout

Zondag 4 september 2011 is het Laarbeek koningschieten gehouden onder de vijf Laarbeekse gilden op het gildeterrein paviljoen Bomé in Lieshout. Er waren vijftig schutters aanwezig die graag koning wilden worden. Na een hevige strijd werd na 359 schoten Roel van Eijndhoven, gildebroeder van het Sint Servatiusgilde de nieuwe Laarbeek koning 2011/2012.

Maandag 5 september, kermismaandag vond traditiegetrouw het koningschieten plaats bij het Sint Servatiusgilde. De dag begon met het afhalen van koning Klaas van de Zanden en koningin Beppie.

Daarna ging het gilde gezeten op twee houtwagens die getrokken werd door een antieke tractor, naar het gemeentehuis in Beek en Donk voor de aanbidding van de koningswijn door de gemeente. Op de terugweg naar Lieshout werd er gestopt bij Franciscushof om een foto te maken bij het schilderij van Ranier Peijnenburg. Na alle ceremonieën kon men beginnen met het koningschieten, na een felle strijd, waar Klaas van de Zanden het zevende schot benutte, werd na 157 schoten Piet van de Burgt de nieuwe koning van 2011, en blijft Jan de Koning erekoning. ■



Vlnr: Roel van Eijndhoven, Jan de Koning, Gerda van de Burgt en Piet van de Burgt.

Heeft u al een abonnement op de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?

*Neen? Geef u zich dan nu op met uw e-mailadres:
nieuwsbrief@degildetrom.nl*



Hoofdman Ruud van der Linde onderscheiden

Op zaterdag 19 november 2011 werd Ruud van der Linde, hoofdman en oud-koning van het gilde Sint Antonius abt – Sint Catharina, Nistelrode in Antwerpen onderscheiden met de zilveren Medaille van Verdienste in de Orde van de “Ordo Nobilis Papegayi”. Ruud kreeg deze onderscheiding voor zijn twintig jaar onafgebroken inzet als lid van de overheid in de hoedanigheid als vice-hoofdman van 1991 tot en met 2006 en van 2006 tot heden als hoofdman. Van 2008 tot en met 2010 was Ruud ook koning. In al die jaren heeft Ruud van der Linde zich, naast zijn dierenartspraktijk als paardendokter, meer dan voortreffelijk ingezet voor het gilde in Nistelrode en daarbuiten. Wat uiteindelijk voor de overheid van het gilde in Nistelrode aanleiding was hem voor te dragen bij de Nobele Orde en waar hij aan de gestelde voorwaarden voldeed. Jaarlijks in november verleent de “NOBELE ORDE van de PAPEGAY” als “Orde van Verdienste” eretekens aan gildebroeders en andere schutsbroeders, welke zich door hun houding, inzet of kunnen, lieten opmerken in het Europese traditionele schutterswezen. ■



De onderscheiden Ruud van der Linde (links).

Sint Barbaragilde Dinther vierde patronesdag

Het Sint Barbaragilde Dinther hield op 4 december 2011 haar Barbaraviering. De mis werd voorgedaan door pastor Joost Jansen en het gildekoor van het Sint Barbaragilde verzorgde de muzikale omlijsting. Gasten van het gilde uit Neer (L), waar het gildekoor volgend jaar op gaat treden, en burgemeester Boelhouwer met echtgenote genoten van het optreden. Hierna was er voor de genodigden koffie met worstenbrood in het gildehuis, waar de burgemeester een installatie wachtte. Burgemeester Boelhouwer werd door hoofdman Eugène van Bouwdijk Bastiaanse uitgenodigd de titel van gildeheer op zich te nemen. Immers, zo sprak Eugène, we hebben geen waarnemend burgemeester, we hebben een burgemeester die niet alleen op komt passen, maar eentje die flink mee aan de kar trekt en dat is even wat anders. Na het overhandigen van de bij de erefunctie horende onderscheiding nam de heer Boelhouwer het woord. Het is een eer om bij dit gilde in Dinther als gildeheer geïnstalleerd te worden, nauwelijks benoemd tot burgemeester en dan al de vraag om deze functie te willen vervullen. Zeker zal ik deze functie vervullen en met meer dan gemiddelde belangstelling. ■



Installatie burgemeester Boelhouwer.

Afsluiting schietseizoen Sint Blasius Heusden

Op zaterdag 22 oktober 2011 vond weer de jaarlijkse wedstrijd plaats ter afsluiting van het schietseizoen voor het gilde. Diverse gildebroeders en -zusters streden hierbij om de Van Kasterenbeker. Na een spannende wedstrijd kwam Andre Raaijmakers als winnaar uit de bus, waarna in De Veerpoort de Van Kasterenbeker aan hem werd uitgereikt. Kort daarna werd een afvaardiging van het bestuur van Kring Maasland verwelkomd. Dit ter gelegenheid van jubilaris Andre Raaijmakers, die eenendertig jaar een actief en zeer gewaardeerd lid is van gilde. Vanwege zijn vijftwintig jaar als overheidslid en achttien jaar als onderhoofdman, heeft de overheid van gildekring Maasland besloten hem de gouden onderscheiding van de kring toe te kennen. Deze werd door Jack Goudsmits, voorzitter van Kring Maasland, opgespeld. ■



Het opspelden van de gouden onderscheiding bij Andre Raaijmakers.



Afscheid pastoor Jesudoss in Vlijmen

Op 20 november 2011 namen de parochianen van Vlijmen en Haarsteeg afscheid van hun geliefde pastoor Jesudoss. In de bomvolle kerk van Sint Johannes de Doper in Vlijmen trad de pastoor binnen, onder begeleiding van het gilde Sint Ambrosius uit Haarsteeg en de gilden Sint Barbara, Sint Catharina en het OLV gilde uit Vlijmen. Een prachtige dienst was de laatste eer voor pastoor Jesudoss die na acht jaar, waarvan vijf jaar in Vlijmen, weer terugkeert naar zijn geboorteland India. Daags voor zijn afscheid van de parochianen leidde pastoor Jesudoss de mis tijdens de jaarlijkse Statiedag van de Sint Catharina Schuts. Aan het einde van deze viering werd hij bedankt door hoofdmans Jan Blikman en ontving daarbij een sjerp van Sint Catharina en een geldbedrag voor zijn fonds dat hij heeft opgezet voor kansarme kinderen in India. Na afloop van de mis brachten de vendeliers van Sint Catharina nog een vendelgroet aan de pastoor. In een fraai najaarszonnetje was dit een kleurrijk gebeuren. ■



Pastoor Jesudoss geflankeerd door de gildebreeders van Sint Catharina.

Familie Vastré klasse apart bij Sint Catharina Vlijmen

We dachten vorig jaar met vader en zoon Nico en Michel van Bokhoven echte Kleppers in huis te hebben, maar het kan altijd nog beter. Dit moeten Hans Vastré (winnaar A-klasse opgelegd) en zijn vrouw Marijke (winnaar B-klasse opgelegd) ook gedacht hebben. Zij waren het afgelopen jaar niet te stuiten tijdens de wedstrijden van de Onderlinge Competitie van de Sint Catharina Schuts in Vlijmen. Zoon Tim Vastré deed daar nog eens een schepje bovenop en pakte ook nog een mooie titel mee, hij werd kampioen vrije hand in de A-klasse. Evelien van de Griendt werd de winnaar bij de vrije hand B-klasse. Michel van Bokhoven richtte zich afgelopen jaar helemaal op de wedstrijden van de Langstraatse Schutters Bond en behaalde met het korps viertallen een keurige tweede plaats in de A-klasse opgelegd en werd ook nog eens kampioen opgelegd 2011 van de Langstraatse Schutters Bond. ■



Vlnr: Tim Vastré, Hans Vastré, Evelien van de Griendt en Marijke Vastré.

Statiedag Sint Catharinagilde Vught

Het gilde Sint Catharina Vught heeft op 26 november 2011 haar teerdag gevierd. De dag begon met het uithalen van hoofdmans Bert Kluytmans en een mis, waarna de eed van trouw aan het kerkelijk en wereldlijk gezag werd hernieuwd. Tijdens de koffietafel werden Jos van Gogh en John van den Wittenboer geïnstalleerd als oude deken. Frans Schippers en Wiebe Sennema werden geïnstalleerd als nieuwe jonge deken. De twee aftredende oude dekenen, Jan Verhulst en Johnnie van Rixtel, werden bedankt voor hun jarenlange inzet. Ilco Toelen werd geïnstalleerd als nieuwe gildebroeder. Hij was op traditionele manier met witte en bruine bonen aangestemd, een overblijfsel van vroeger, toen de meeste mensen niet konden lezen en schrijven. Mevrouw M. Houben - van Lanschot werd gehuldigd, omdat zij al vanaf 1995 beschermvrouw van het Sint Catharinagilde is. Ze kreeg een sjerp aangeboden met daarop in goudkleurige letters de naam beschermvrouw en het raatje van Sint Catharina. Mevrouw Houben was hiermee zeer verheugd en zal deze met trots dragen. ■



Vlnr: Mia van de Sande, Desiree en koning Robert Kluytmans, pater James, mevrouw M. Houben - van Lanschot, oud commissaris van de koningin Fr. Houben, hoofdmans Bert Kluytmans, Joke Kluytmans.



Gouden paar bij Sint Catharina Vught

Op 14 oktober 2011 vierden Achie en Leo van Kuijk hun gouden huwelijksfeest. 's-Morgens op Huize Boswijk waar de gouden bruid woont en 's-middags bij de Vughtse Heide. Om 10 uur werd door het gilde Sint Catharina op huize Boswijk de vendelgroet gebracht aan het gouden paar. Leo is sinds 1977 lid van het Sint Catharinagilde. Andere hobby's van Leo zijn dammen en tennis. De hobby van Achie was poppen maken en haar dochter bezoeken in Italië. Achie woont anderhalf jaar op Huize Boswijk waar zij het prima naar haar zin heeft, ook omdat Leo twee maal daags langs komt. ■



Het gouden paar Achie en Leo van Kuijk.

Jaarlijkse statiedag in Besoijen

Op maandag 31 oktober 2011 werd bij het gilde Sint Crispinus en Sint Crispinianus van Besoijen weer de jaarlijkse statiedag gehouden. Vanuit de gildekamer trok het gilde naar de Sint Janskerk om de dag te openen met een mis. Daarna werd de onlangs in Waalwijk benoemde pastoor Dorssers geïnstalleerd als nieuwe gildeheer en werd hem de vendelgroet gebracht. Aansluitend vertrok het gilde naar het raadhuis waar de burgemeester al klaar stond om 'zijn' vendelgroet in ontvangst te nemen. Zoals de traditie voorschrijft werd het gilde vervolgens door de burgemeester uitgenodigd om in de oude raadzaal van Waalwijk koffie met worstenbrood te nuttigen. Ook de nieuwe gildeheer was hierbij aanwezig. Toen vertrok het gilde naar de gildekamer voor een lunch. In de middag werd er geschoten voor de jaar- en dagprijzen die tijdens de feestavond in het gildepaviljoen werden uitgereikt, waarmee weer een mooie statiedag werd afgesloten. ■



Impressiefoto van de statiedag in Besoijen.

Henk van Helvoirt eredenken kring Maasland

Op vrijdag 18 november 2011 is tijdens de jaarlijkse najaarsvergadering van Kring Maasland Henk van Helvoirt, hoofdman van het gilde Sint Catharina-Sint Joris uit Rosmalen, benoemd tot eredenken van de kring Maasland. Hem werd door hoofdman Jack Goudsmit van Kring Maasland een onderscheiding opgespeld. Nadat Henk zich niet meer herkiesbaar had gesteld voor de overheid kreeg hij deze titel voor zijn enorme en zeer gewaardeerde inzet. Henk is zeventwintig jaar overheidslid geweest van de kring, waarvan zeventien jaar als waarnemend hoofdman. ■



Henk van Helvoirt krijgt de onderscheiding opgespeld.

Kalkoenschieten in Besoijen

Op zondag 18 december 2011 werd in het paviljoen van het gilde Sint Crispinus & Sint Crispinianus het jaarlijkse kalkoenschieten gehouden. Deze luchtbuswedstrijd, waaraan iedereen deel mag nemen, wordt zo genoemd omdat de hoofdprijs een (uiteraard niet levende) kalkoen is. Daarnaast ontvangt de winnaar ook de felbegeerde John de Jongwisselbeker. De overige prijzen zijn: kerstbrood, rollade en kip. Gildebroeders van het gilde uit Haarsteeg kwamen eens kijken of dit evenement ook in Haarsteeg te organiseren is en namen gelijk twee van de prijzen, waaronder de hoofdprijs, mee naar huis. We rekenen er op dat Jan de Vaan van Haarsteeg ook volgend jaar weer van de partij zal zijn om zijn titel te verdedigen. ■



De winnaars van het kalkoenschieten met rechts John de Jong.



Bijzondere statiedag bij het Sint Hubertusgilde Drunen

Op 5 november 2011 hield het gilde Sint Hubertus te Drunen een bijzondere statiedag met vier jubilarissen. Na het ophalen van de koning en de mis was er een koffietafel waar, zoals gebruikelijk is, de jubilarissen werden gehuldigd. Peter de Wit, vijftienvijftig jaar lid, ontving een zilveren gildeonderscheiding. Frie van Oijen werd voor zijn veertig jaar lidmaatschap geëerd met een zilveren onderscheiding met robijn. Jan van de Velden en Ad Smits ontvingen voor hun vijftigjarig lidmaatschap een zilveren met goud onderscheiding. Na de plechtigheden en het genot van de koffietafel gingen de broeders naar de Hubertuskapel voor een vendelgroet. 's-Middags werd er nog gestreden om enkele schietprijzen. Vanaf vier uur was er een receptie voor de jubilarissen. Iets na vijf uur werd de receptie verrast door de komst van de burgemeester. Deze was erg goed op de hoogte van de inspanningen van de aanwezige jubilarissen. Ad Smits ontving zelfs voor al zijn verdiensten, voor zowel het gildegebeuren als maatschappelijke verdiensten, een koninklijke onderscheiding. ■



Gilde Sint Hubertus huldigt jubilarissen.

De elfde van de elfde in tweeduizend elf

Op 11-11-2011 zijn Manita van der Leest en haar partner Roland Rooijackers getrouwd. De leden van het Gemonde gilde Sint Joris & Sint Catharina boden het bruidspaar tijdens de receptie bij herberg 't Wapen van Croimvoirt een vendelgroet aan. Voorafgaand hieraan memoreerde hoofdman Hans van der Schoot de gildecarrière van Manita. Ze komt uit een echte gildedefamilie, want haar vader, moeder, broers, schoonzussen en neefjes zijn allen ook actief lid bij dit gilde. Manita zelf is begonnen als bruidje en van 1999 tot begin 2011 als Sint Catharina. Momenteel gaat ze als tamboer mee als het gilde uittrekt. Namens het gilde overhandigde Hilde Geerts aan Manita een bronzen beeld van de patroonheilige Sint Catharina. Na de vendelgroet, waarbij ook de neefjes Tygo, Jelle en Jochem een vlag ter hand hadden genomen, nam Manita het woord en bood met gepaste trots het gilde een herinneringsschild aan, tezamen met de symbolische euro aan trouwgeld. ■



Manita van der Leest heeft zojuist een herinneringsschild aan hoofdman Hans van der Schoot overhandigd.

Zilveren schild en kringonderscheiding voor jubilarissen

Op de teeravond van het gilde Sint Lambertus uit Maren-Kessel ontving Lambert van Tuijl van hoofdman Jurgen Swinkels een zilveren schild voor zijn veertigjarig lidmaatschap. Lambert was tweeëntwintig jaar lid van de overheid en geweercommissielid en is nog steeds actief lid van de kruisboogcommissie. Daarbij is hij hoofdvaandeldrager. Vervolgens gaf de hoofdman het woord aan de hoofdman van Kring Maasland, Jack Goudsmits. Deze gaf in zijn speech aan dat Lambert negenentwintig jaar actief is als commissielid van de schietcommissie bij de kring. Hiervoor ontving Lambert de kringonderscheiding in zilver verguld als waardering voor zijn vele werk en inzet. Rein van Tuijl (76) die ondanks zijn gezondheid toch aanwezig was, werd gehuldigd voor zijn zestigjarig lidmaatschap. Ook hij ontving een zilveren schild van de hoofdman die hem bedankte voor de vijftienvijftig jaar die hij als vendelier uit kwam. Ook Rein ontving daarna van Jack Goudsmits een kringonderscheiding in zilver. ■



Lambert van Tuijl wordt gehuldigd.



Rein van Tuijl krijgt de kringonderscheiding opgespeld.



Kringonderscheiding en zilveren schild voor jubilaris in verpleeghuis

Op 3 november 2011 ging een delegatie van het gilde Sint Lambertus uit Maren-Kessel naar het verpleegtehuis De Wellen in Oss om Wim van den Berg te huldigen. Na een vendelgroet voor Wim werd de huldiging voortgezet. Hoofdman Jurgen Swinkels feliciteerde Wim (88) met zijn zestigjarig lidmaatschap van het gilde Sint Lambertus en bedankte hem voor de vijftwintig jaar die hij, samen met Rein van Tuijl, als vendelier uit kwam. Hierna werd door koning Martien van Rossum en jeugdkoning Luuk van Lent het zilveren schild dat hieraan verbonden is bij Wim opgespeld. Door Jurgen Swinkels, vertegenwoordiger van Kring Maasland, werd Wim de kringonderscheiding in zilver opgespeld. ■



Wim van den Berg krijgt onderscheiding opgespeld.

Gerrit van Dinter gehuldigd

Op de dag van de Erpse Lieve Vrouw, 21 november, viert het Erpse Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde haar teerdag. Dit jaar stond in het teken van het vijftigjarig gildebroederschap van Gerrit van Dinter. De dag begon met een vendel hulde en een mis. 's- Avonds zat men aan een diner, waarbij ook zijn kinderen en kleinkinderen aanzaten. Jack Goudsmits sprak namens Kring Maasland Gerrit toe en roemde de energie waarmee de jubilaris zich inzette voor het gildewezen, met name als jurylid bij het vendelen. Ook was Gerrit meer dan veertig jaar lid van het Sint Jorisgilde uit Gemert. Als dank ontving Gerrit de kringonderscheiding in zilver. Hoofdman Paul van Dijk memoreerde, dat de jubilaris in 1978 aan de wieg stond van de herleving en dat hij alle Erpse vendeliers het vendelen bijbracht. Van Dijk overhandigde hem een zilveren schild ter herinnering aan deze dag. Gerrit liet weten erg vereerd te zijn met alle eer die hem deze dag te beurt was gevallen. ■



Gerrit van Dinter met twee zonen en vier kleinkinderen.

Essche vendeliers bij benoeming ereburgers



Guus Meeuwis met Essche vendeliers.

Op 22 november 2011 vond in het Provinciehuis Den Bosch een manifestatie plaats, omdat dit markante gebouw van architect Hugh Maaskant veertig jaar geleden werd geopend door koningin Juliana. Aanwezig waren vertegenwoordigers van alle Brabantse gemeenten met hun burgemeesters, de leden van de Provinciale Staten, het college van Gedeputeerde Staten, de commissaris van de koningin en twee van zijn voorgangers. Ook Brabanders die op de dag van de opening, 12 november 1971, geboren zijn waren uitgenodigd. Er werd een programma voorgeschoteld waarbij werd ingegaan op de historie van het gebouw en de protesten van Bosschenaren die aan de bouw vooraf gingen. Drie bijzondere Brabanders, zijnde Tijs Verwest (D.J. Tiësto), Gerard van Maasackers en Guus Meeuwis werden benoemd tot ereburger van Brabant. Van commissaris Wim van de Donk ontvingen zij de bijbehorende provinciepenning. Onder de klanken van het Philips Symfonisch Blaasorkest, werd het lied Brabant van Guus Meeuwis ten gehore gebracht. Tijdens dit officieuze Brabants volkslied werd door de Essche vendeliers Casper van de Ven en Leo Konings het vendel gezwaaid. Hun bijdrage gaf een typisch Brabants tintje aan het geheel. ■



Gilde neemt afscheid van gildeheer

Op zondag 30 oktober 2011 heeft het Essche Sint-Willebrordusgilde afscheid genomen van haar gildeheer, pastoor Jos Verbraeken. Gedurende drie jaar was hij pastoor van Esch en, evenals al zijn voorgangers, als gildeheer aan het gilde verbonden. Hij gaf aan met weemoed uit Esch te vertrekken, maar toch zoals van een priester wordt verwacht de wens van de bisschop te volgen, die hem benoemd heeft in de fusieparochie Laarbeek. Vermoedelijk gaat hij de geschiedenis in als de laatste pastoor van de zelfstandige Sint Willibrordusparochie in Esch, want ook deze parochie zal binnen afzienbare tijd moeten fuseren met de parochies van Boxtel en Liempde. Na de mis werd de pastoor een vendelgroet gebracht, waarna hij zijn sjerp en daarmee de functie van gildeheer bij de hoofdman inleverde. ■



Pastoor Jos Verbraeken.

Nieuwe koning Sint Willebrordus Heeswijk

Na 187 schoten kreeg het Sint Willebrordusgilde uit Heeswijk een nieuwe koning en weer is het een vrouwelijke. Wilma Brekelmans - Meijs volgde op 5 november 2011 Joke Schakenraad op. Wilma is niet het enige gildelid binnen het gezin, haar man en beide zonen zijn ook al jaren verdienstelijk lid van het gilde. Zelf houdt ze zich bezig met bazuinblazen. Een tweede bezigheid binnen het gilde is het Jeu de Boules, een spel waarmee ze ook meedoet met de competitie van de Hoge Schuts. ■



De nieuwe koning(in) van Heeswijk

Zilveren tekenen voor overheid gilde Sint Willebrordus Heeswijk

Riek den Otter-Vermeulen was het die het gilde prachtige zilveren tekenen schonk. Alle overheidsleden kregen van haar de tekenen, zodat zij voor altijd herkenbaar zijn. Nadat gildeheer pastoor Joost Jansen over de herkenningstekens en haar dragers zijn gebed had uitgesproken, werden de tekenen opgespeld door de erehoofdman burgemeester Heijmans en Riek den Otter - Vermeulen. Het gilde dankt bij deze Riek den Otter - Vermeulen hartelijk met deze prachtige zilveren schilden. De verrassing was compleet toen Gijs de Visser en Antoine van der Pas werden onderscheiden door de overheid van Kring Maasland met een gouden onderscheiding. Deze onderscheiding werd overhandigd door de voorzitter, Jack Goudsmits. ■



Foto-impressie



Heren Van der Cammen schrijven geschiedenis

De onderlinge geweer schietcompetitie van 2011 is bij het Sint-Willebrordusgilde, Heeswijk dit jaar gewonnen door Tonny, Raymond als tweede en Patrick als derde. Vader met zijn twee zoons als nummer één, twee, en drie, een unicum in de geschiedenis van het gilde. Vierentwintig zondagen hebben zij met een vijftiental schutters hun wedstrijden geschoten wat resulteerde in een spannende finale. Raymond stond namelijk maar één punt achter zijn vader maar moest de eerste prijs toch aan hem overlaten. ■



Felicities van de koning voor de winnaars van 2011.

Nieuwe Ereiraad voor gilde Lexmond en Hei- en Boeicop

Het Sint Martinus en Sint Antoniusgilde van Lexmond en Hei- en Boeicop vierde 4 november 2011 op bijzondere wijze hun teeravond. In een prachtige in herfststijl ingerichte kantine stond een winterbuffet klaar. De gildedeelnemers waren zeer verrast want normaal staat er een boerenkoolstampot op tafel. Tijdens de maaltijd richtte hoofdmann Gerrit van der Stegen het woord tot burgemeester Coert van Ee. Deze werd geïnaugureerd als lid van de Ereiraad. Door het afleggen van de bevestiging werd hem de oranje sjaap Ereiraad omgehangen door deken Ceremoniën Marrie van Heumen, de hoed werd hem aangereikt door prins Laurens Houtman en de cape werd hem omgehangen door deken Heraldiek Coby de Vaal. Met trots stond hij in vol ornaat in zijn functie en sprak lovende woorden tot het gilde. De Ereiraad is weer voltalig, zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het gilde. ■



De Ereiraad met vlnr: gildeheer Maarten Bijleveld, gildevrouw Ciska Stark, gildeheer burgemeester Coert van Ee.

Jeroen Kuitert eerste gildekoning van Sint Barbara en Sint Lucia Gilde Uden

Het Udense gilde hield voor het eerst sinds haar heroprichting in december 2008 het koningschieten bij de Molen van Jetten. Het wordt een tweejaarlijkse traditie en bijzonder is dat er geschoten wordt met de kruisboog op een vogel van gips, geplaatst op één van de wiken van de standerdmolen. Alle protocol betreffende het koningschieten zijn vastgesteld en een aantal gildebroeders heeft wekelijks goed geoefend zich het schieten met de kruisboog eigen te maken. Vanuit het clubhuis vertrokken de gildeleden in optocht naar de Molen van Jetten, om daar eerst driemaal rond de molen te trekken voor het verdrijven van kwade invloeden. De gildeheer en plaatsvervangend overdeken werden hierna uitgenodigd twee schoten op de vogel te lossen. Er hadden zich acht gildebroeders ingeschreven. Na het betalen van één euro schietgeld door de schutters, begon de strijd. De staart van de vogel kwam al snel naar beneden. Bij het 28ste schot kwam de vogel plots naar beneden, de gelukkige schutter was hoofdmann Jeroen Kuitert. Hij is de eerste gildekoning van het Udense gilde sinds de heroprichting in 2008. Nadat men getoost had op de nieuwe koning Jeroen, vertrok het gilde naar de Petruskerk, alwaar de koning werd geïnstalleerd door gildeheer Theo van Osch. ■



De Ereiraad met vlnr: gildeheer Maarten Bijleveld, gildevrouw Ciska Stark, gildeheer burgemeester Coert van Ee.



Geert Arts koning Sint Theobaldusgilde Overloon

Na een spannende strijd kwam na het 148ste schot het laatste restje van de vogel naar beneden en kreeg het Sint Theobaldusgilde Geert Arts als nieuwe koning. Om zes uur in de morgen klonk al op verschillende plaatsen de reveille in Overloon. Tweeënhalf uur later werd het oude koningspaar afgehaald waarna men ter kerke ging. Koningin Francien moest haar titel weer beschikbaar stellen.

Bij de senioren wist Sanne Hendriks het laatste restje van de vogel naar beneden te halen en bij de jeugd was het Carly van de Pas die het laatste schot loste. De publieksprijs ging naar Henry Rooymans.

Na het afhalen van de koningin en het afleggen van de eed van trouw, werd de nieuwe koning geïnstalleerd. Het nieuwe koningspaar werd overvondeld en een vendelhulde werd gebracht door hun eigen zoon Wesley. ■



Koning Geert Arts met echtgenote.

Het Ravensteinse Sint Barbara Gilde opnieuw uitgebreid

Op zondag 4 december 2011 vierde het gilde haar patroonsfeest. Een traditie die al eeuwen nagenoeg onafgebroken in stand wordt gehouden. De dag begon met een gildemis in de Sint-Luciakerk. Naast de overdracht van het gildevaandel aan de nieuwe vaandrig, Willem Hamers werden tijdens de gildemis een gildezuster en drie gildebroeders geïnstalleerd. Zij hadden er de aspirant-periode van één jaar met genoeg opzitten. Deze vier zijn: Lonneke Emons - Beerens, René Theunissen, Bert Vlerning en Arnold van Zanten. Het gilde is zeer verheugd dat in de laatste jaren regelmatig nieuwelingen tot het gilde toetreden. Ook dit gildejaar is weer een drietal tot het gilde toegetreden, zij zullen normaliter op 4 december 2012 worden geïnstalleerd. Na de kerkelijke viering werd de eed van trouw aan kerkelijk en wereldlijk gezag hernieuwd. Ditmaal geschiedde dit ten overstaan van pastoor J. van Gaalen en burgemeester, mevrouw W. Bujs - Glaudemans. Hierna bood koning Harry Hattink in zijn residentie het koningsbier aan. Vervolgens werd de feestmiddag voltooid in het teerhuis "Stadsherberg De Keurvorst". ■



De nieuwe broeders en zusters samen met de nieuwe vaandrig.

Opening Oktoberfes in Arcen

Vrijdag 21 oktober 2011 ging een afgevaardigde van het Sint Antonius Abt Gilde uit Blitterswijck naar het Oktoberfes in Arcen, om daar de opening mede te verrichten. Het gilde marcheerde in kostuum met slaande trom de feesttent binnen met de kruiwagen van de bierkruiers waar een vat bier op lag. Dit vat werd symbolisch aangeboden door koning Leon Thiesen en koningin Ans Thiesen. Iedereen werd verwelkomd door Bram Clevis, uitbater van de proeverij Hertog Jan in Arcen. De ceremoniemeester vertelde hierna waarom het gilde van

Blitterswijck dit grote feest mocht openen. Hij wist precies vanaf 1974 tot heden te vertellen waarom het bierkruien was ontstaan en hoe het gilde van Blitterswijck er reilde en zeilde in die periode. Het gilde kruit al achtendertig jaar, daags voor het koningschieten, twee vaten bier van Arcen naar Blitterswijck. Hierna werd het vat officieel aangeslagen op de wijze zoals dat in München ook gebeurt.

De koning en koningin mochten het eerste glas nuttigen en een toast uitbrengen. ■



Toen wij den vogel schooten

Zaterdag 22 oktober 2011 trok het bijna voltallige gilde naar Venray voor de presentatie van het boek "Toen wij den vogel schooten". Dit boek gaat over de gilden van de gemeente Venray. Eerst volgde een optocht naar het Schouwborgplein, waar vanuit drie verschillende richtingen de gilden op kwamen marcheren. De opening van het schieten voor de titel Koning der Koningen werd verricht door burgemeester Hans Gillissen en gildepriester Huub van Horne. Bij het ingaan van de vierde ronde wist Harrie Rongen van het Sint Anna Gilde uit Venray, de vogel naar beneden te halen. Ook werden optredens verzorgd door dansgroep Hakkespits, trommen en vendelen door het gilde van Geijsteren. Als laatste kwam het gilde van Blitterswijck aan de beurt. Aangezien het vendelsterrein niet al te groot was kon er maar met een viertal worden gevendeld. Het tamboerkorps en klaroenblazers speelden een mars en begeleiden de vendeliers met de vendelmars. Na de officiële huldiging van de koning werd het eerste exemplaar van het boek "Toen wij den vogel schooten" overhandigd door auteur Koos Swinkels. ■



Er werd gestreden om de koningstitel.

Nieuwe ouderman Groot Gaesbeeker Gilde Soest

Ouderman Henk van Asch had al aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Een geschikte kandidaat-opvolger is gezocht en gevonden in de persoon van Kees Wantenaar, die in december afscheid heeft genomen als bestuursvoorzitter van Friesland Campina. De leden hebben het bestuursvoorstel tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 december 2011 overgenomen, waarna de voorzittershamer is overhandigd aan de neef van oud-ouderman Wim Schimmel, ook in Brabant waarschijnlijk nog wel bekend. Op de nieuwjaarsreceptie van 8 januari 2012 in het gildehuis is met enig extra ceremonieel aandacht geschonken aan de oudermanwisseling, met het overhandigen van het koningsvogelschild en de Agathastaf. Henk van Asch ontving een beeld met inscriptie voor zijn inzet van de afgelopen vier jaar. Henk en Kees hebben zich rond de jaarwisseling eendrachtig ingespannen om de aankoop van twee hectare land naast het gildeterrein de Blaak voor te bereiden, te begeleiden en af te ronden. Voor de oud-ouderman een kroon op zijn oudermanschap, voor de nieuwe ouderman een historisch begin van zijn eerste termijn. ■



De oudermanwisseling.

St. Antoniusgilde zorgde voor kerstfeest in St. Anthonis

Volgens traditie plaatste het St. Antoniusgilde in het dorp St. Anthonis de kerststal met levende dieren. Na de kinderviering op kerstavond trok het gilde met slaande trom, de kerk uit, gevolgd door de kinderen met hun ouders en een jonge Maria en Jozef met het kindje. Het kindje werd in de kribbe gelegd en er werden kerstliedjes gezongen. Hierna werden chocolademelk en beschuit met muisjes en glühwein aangeboden. Op woensdagavond 28 december (de dag der onnozele kinderen) zong het plaatselijk Oellandkoor een aantal kerstliedjes bij de (gilde)kerststal. Aansluitend bracht het koor ÈgeWies uit Wanroij fraaie kerstliedjes ten gehore. Het was een sfeervolle avond. Enkele vuurkorven zorgden voor warmte en sfeer. Het gilde bood de zangers en bezoekers glühwein aan. Iedereen was erg enthousiast over dit samenzijn. Het aantal bezoekers overtrof het aantal van vorig jaar. Hoofdman Jos Verbeeten stelde voor dat zangkoor ÈgeWies volgend jaar weer van de partij zal zijn. De (gilde)kerststal bleef staan tot na het feest van Driekoningen. Tijdens de feestdagen bezochten veel ouders en kinderen de stal. ■



Een sfeervolle drukte in St. Anthonis.



Sint Bavo Raamsdonk hield Driekoningen verschiëting

Een mooie activiteit begin januari, tevens bedoeld als nieuwjaarsreceptie. Dat gaat zo al enkele jaren. Tot en met vorig jaar waren er twee verschiëtingen, één voor de jeugd op zaterdag, één voor de senioren op zondag. Maar vanwege het minder aantal jeugdleden was er deze keer een combinatie van deze twee, op zondagmiddag 8 januari 2012. In ons Gildehof hebben we de mogelijkheid om met handboog op doel te schieten over een afstand van achttien meter; met twaalf schutters op drie banen. Het was weer een plezierige ontmoeting waarmee we het nieuwe jaar konden beginnen.

Voor de jeugd was door een gildelid een wisselbeker beschikbaar gesteld. De eerste beker, de Marcel de Bontbokaal, is in 2010 voor de derde keer door eenzelfde jeugd lid gewonnen, die de beker daarom mocht behouden. Nu ging het om de Joke Schoenmakersbokaal. Het beste resultaat behaalde Michel de Bont. Bij de senioren eindigde Peter Kommers met de hoogste score, met een gemiddelde van 8,1. Aan deze verschiëting ging dit jaar de bekendmaking en hulding van het jeugd lid 2011 van Kring Baronie en Markiezaat vooraf, zie hierover elders in deze Gildetrom. ■



Michel de Bont winnaar.

Kees van Nispen vijftig jaar gildebroeder

Sedert 24 februari 1962 is hij lid van het Gilde Sint-Jan Wernhout. Kees is een man met veel woorden en kan goed vertellen. In de beginperiode was hij ook een prima schutter die menig prijsje meepikte. Zo kon het gebeuren dat bij verschiëtingen hij zijn tegenstander zenuwachtig maakte door constant op een goedlachs manier te kletsen. In zijn beste periode was Kees een gezellige schutter, goedlachs, hield ook van plezier en kon hele verhalen vertellen. Of die verhalen altijd klopten? Doordat de lichamelijke klachten toenamen, werd Kees gedwongen te stoppen met schieten, maar bleef lid. Hij bleef interesse houden in het wel en wee van het gilde en schenkt ook regelmatig tweedehands spullen voor de jaarmarkt. Met zijn babbeltrucs wist hij een zelfstandig onderneming op te starten. Het Muizenpuntje! Waarom muizenpuntje? Omdat de onderneming op een groot punt is gevestigd in het buitengebied en er toen muizen rond liepen?

Tijdens de eerste teerdag, Sint-Jan teert twee dagen, heeft Jan twee onderscheidingen ontvangen.

Burgemeester mevrouw Poppe - de Looft van de gemeente Zundert heeft als overdeken een onderscheiding uitgereikt. Aansluitend schonk het kringbestuur Jan ook een onderscheiding. Dit als verdiensten voor zijn inzet binnen het gilde. ■



Rien de krom overhandigt de bijbehorende oorkonde.

Gildekleintje

Welvertaald

Vertalingen van Duits naar Nederlands
Meer info: www.welvertaald.nl

Te koop gevraagd

Oude gildetrommen.
Niet compleet of stuk geen probleem.
Ad Kolsters,
tel. 049 9574552

Te koop

2 kruisbogen, inclusief spanners en pijlen.
De bogen zijn apart te koop.
Info: A. van Avendonk, tel. 0497-388071

Sint-Willibrordus Klein-Zundert huldigt twee jubilarissen

Het kloveniersgilde Sint-Willibrordus Klein-Zundert had dit jaar twee jubilarissen: Harrie Havermans en Rinus van Kuijck. Zij waren respectievelijk vijfenzestig en zestig jaar lid van het gilde. Reden genoeg dus om beiden uitgebreid in het zonnetje te zetten. Op deze eerste teerdag werd door gildeheer, pastoor drs. J. de Bont al aandacht besteed aan deze gebeurtenis. 's Middags werden de beide jubilarissen volgens traditie aan huis afgehaald door het gilde met een huifkar. In het gidelokaal werden de beide jubilarissen gehuldigd.

De hoofdman memoreerde de grote verdiensten van beide heren voor het gilde. Als gildebroeder hebben zowel Harrie als Rinus drie grote gildefeesten meegemaakt. In 1956 bij het 275-jarig bestaan, in 1981 bij het 300-jarig bestaan en in 2006 bij het 325 jarig bestaan. Het waren gildefeesten waar heel veel van de gildebroeders gevraagd werd, en op beide jubilarissen is nooit tevergeefs een beroep gedaan, zij waren er altijd. De bouw van de volledig overdekte volautomatische schietbanen van vijftig meter, was ook een ingrijpende gebeurtenis. Deze zes schietbanen zijn door de eigen gildeleden gebouwd, het was een unicum voor die tijd. Beide gildebroeders waren bijna een jaar lang elke avond en zaterdagen aanwezig om te helpen bij de bouw. Rinus voor allerlei klussen en het sjouwwerk en Harrie meer voor het technische werk.

Harrie Havermans werd geboren op 15 juli 1923, en werd dus in 2011 achtentachtig jaar. Harrie werd lid op 24 juni 1946. Deze datum komt overeen met de Zundertse kermis, want dan werd er ook gestemd voor nieuwe leden,



De beide jubilarissen in Klein-Zundert.

Harrie was dus toen 23. Harrie werd in 1962 eerste deken en in 1963 tweede deken ofwel afgaande deken. In 1967 werd Harrie verkozen tot ouderman en was dat tot 1993. Ruim vijftientig jaar zat Harrie in het bestuur. In 1981, bij het 300 jarig bestaan van het gilde, kreeg Harrie Havermans een koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau. In 1996 kreeg hij een onderscheiding van Kring Baronie & Markiezaat voor zijn gouden gildejubileum. Bij het jubileum van zestig jaar gildebroeder kreeg hij de welzijnspenning van de gemeente Zundert, dit gebeurde tegelijkertijd met de viering van het 325-jarig bestaan.

Gildeboeder Rinus van Kuijck werd geboren op 26 oktober 1929. Hij werd lid op 1 maart

1951 op 22-jarige leeftijd. Rinus was in 1968 eerste deken en in 1969 tweede deken. Bij zijn vijftigjarig jubileum als gildebroeder kreeg hij de kringonderscheiding van Kring Baronie & Markiezaat.

Na de toespraak van hoofdman Wim Hერიжgers, werd de beide jubilarissen een geschilderd tegelplateau aangeboden. Deze kunstwerken zijn in opdracht van het gilde gemaakt, door de kunstenaar Annie Graumans uit Rijsbergen. Op de tweede teerdag werd door het gilde een receptie aangeboden aan beide jubilarissen. Deze receptie werd druk bezocht en een bijzonder groot aantal mensen uit het verenigingsleven was aanwezig om de beide jubilarissen de hand te schudden. ■

De oognetjes in De Gildetrom

Er zijn vragen gerezen betreffende de oognetjes in de Gildetrom.

Door drukkerij Vos werd medegedeeld, dat de nietjes een zinken coating bevatten die

roestvorming voorkomt.

De ervaring echter is, als dit langdurig aan vocht wordt blootgesteld er wel roestvorming optreedt. Bij beschadiging

van de coating kan dus roestvorming optreden. Jammer genoeg is beschadiging bij de afwerking niet altijd te voorkomen. ■



Zoals alle gilden wil ook het Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan van Willem III een bijdrage leveren aan de samenleving. Gildebroeder Ton Bastianen interpreteerde deze doelstelling op zijn eigen manier. Hij vertrok samen met zijn zoon naar Malawi om mee te helpen aan een bouwproject van Habitat. Hieronder doet hij verslag van zijn reis naar dit Afrikaanse land

Bouwen in Malawi

MALAWI

Malawi is een (relatief) klein Afrikaans land, ongeveer 3,5 keer zo groot als Nederland. Het ligt niet aan zee maar wel aan het meer van Malawi. Er zijn drie buurlanden: Tanzania, Zambia en Mozambique. Het land telt 14 miljoen inwoners waarvan 46% jonger dan 15 jaar en 2,7% ouder dan 65 jaar. Lilongwe is de grootste (hoofd)stad van het land met 920.000 inwoners. De belangrijkste bevolkingsgroepen zijn Chewa, Nyanja, Tumbuka, Yao, Lomwe, Sena, Tonga, Ngoni en Ngonde. 80% is christen en 13% moslim. In 2003 was 14,2% van de inwoners tussen 15 en 50 jaar besmet met hiv. In 2007 nog 11,9%. Door de aidsepidemie heeft Malawi veel weeskinderen: in 2007 waren het er 550.000. Malawi behoort tot de armste landen in zuidelijk Afrika. Er zijn geen grondstoffen, er is geen toegang tot de zee. Daarnaast zorgen de droogtes, een slecht bestuur en de aidsepidemie voor talloze problemen. De meeste mensen wonen op het platteland en de economie drijft dan ook vooral op de agrarische sector. Tabak, suikerriet, katoen, thee, mais en aardappelen worden verhandeld.

LOGBOEK WEEKOVERZICHT

Zondag komen we aan op het vliegveld van Lilongwe. Wat mij onmiddellijk opvalt is dat er twee uitgangen zijn: je kunt de officiële weg langs de douane nemen maar je kunt ook langs het gebouw lopen en dan sta je buiten aan de weg bij het parkeerterrein. Inklaren gaat uiterst correct en vriendelijk. De bus van Habitat staat samen met Martin op ons te wachten. De eerste kennismaking met de plaatselijke bevolking en het land zijn bijzonder prettig. Tijdens de reis naar de lodge komen we een politiecontrole tegen. Ook hier weer een correcte behandeling. Het landschap maakt een droge indruk: een steppe met rood zand met hier en daar bewoning.



De bouw van het huisje.

De lodge waar wij verblijven is luxe. De tuin is erg mooi aangelegd en wordt hoofdzakelijk door organisaties (Unicef, enz.) gebruikt. Maandag brengen we eerst een bezoek aan het kantoor van Habitat. Hier krijgen we uitleg over het werk van Habitat in Malawi. We gaan de wat grotere huisjes bouwen (7m x 7m). Ieder huis heeft twee slaapkamers, een leefruimte en een voorraadkamer. De toilet- en wasruimte wordt achter in de tuin gebouwd. Koken doet men buiten. Voor het bio-toilet wordt een gat van 4m diep, 1m lang en 0,5m breed gegraven. Dit toilet gaat bij goed gebruik vijftien jaar mee. De huisjes kosten 2700 dollar en worden gekocht door de middenklasse. Bouwen voor de armste klasse kan bijna niet meer, want zij kunnen de kostprijs nooit meer terugbetalen. De rente die door banken wordt berekend, bedraagt 26%. Habitat berekent 17%, de

inflatie bedraagt 10%. Je ziet dan ook dat veel mensen liever in dollars dan in kwatas betaald willen worden. Bovendien heeft men veel problemen met wanbetalers. Naast het bouwen van deze huisjes heeft men ook een project voor weeskinderen lopen. Voor deze weeskinderen worden woningen gebouwd. Andere organisaties nemen de verzorging van deze kinderen op zich. Dan naar de bouwplaats. Sector 49 is het werkgebied van Habitat in Lilongwe. Hier staan ook de kleinere woningen die al een aantal jaren bewoond zijn. Op de bouwplaats krijgen we eerst uitleg van de plaatselijke projectleider Daniel. Hij deelt het werk in. Ik ga metselen samen met een local. Eerst kijkt hij hoe het gaat. Na een steen wegleggen roept hij "okay". Even later mag ik de draad opsteken en daarna de hoeken uit de hand opmetselen. De vrouw van de

metselaar haalt het water met een kind op de rug. De lokale bouwvakkers zijn dagloners in dienst van Habitat. De toekomstige eigenaar van de woning helpt ook mee: stenen sjouwen, cement maken, enz. Gereedschap en hulpmiddelen zijn er bijna niet. Steigermateriaal bestaat eigenlijk uit niet meer dan stokken en wat restmateriaal. Afval kent men niet, alles wordt gebruikt. Dinsdag gaan we verder met het metselen aan het huisje van Alexander Rashid. Alexander is fotojournalist bij de krant. Deze krant was eerst van de overheid en daarom mocht hij in een huis van de overheid wonen. Dit huis heeft elektriciteit, water en een inbandige was- en toiletruimte. Nadat de krant geen overheidsorgaan meer was, werd Alexander uit zijn huis gezet. Hij is dan ook erg blij met zijn huis van Habitat, hij is niet langer afhankelijk.

Na de lunch (witte rijst en/of maisbollen met wat groente en een stukje kip) bouwen we verder. Het is erg warm en drukkend weer. Je snapt dan ook weer waarom het tempo in Afrika anders is dan bij ons in Nederland. Er wordt doorgebouwd tot 16.30 uur. Daarna naar de lodge en douchen. 's Avonds zitten we samen met een viertal mensen op het terras wat te kletsen. Als de ober komt afsluiten, vraagt hij of hij de sigaretten peuken mee mag nemen.

Woensdag zijn wij met de bouw op een hoogte aangekomen dat een steiger nodig is. Dus eerst materiaal hiervoor verzamelen. Dit kost nogal wat tijd.

's Middags loop ik met een paar teamgenoten een stukje de bush in. We kijken bij het steenbakken. Men graaft op een locatie wat klei weg, vermengt dit met water, vult een steenmal en legt alles in de zon te drogen. Daarna worden de 'stenen' opgestapeld en onderin komen stookgaten. Alles wordt aangestoken en afgedekt. Men laat dit drie dagen smoren, waarna de stenen klaar zijn. Erg vormvast zijn ze niet en ook niet erg hard. Je hebt er legale en illegale steenmakers. De een mag hier stenen bakken totdat hij weggestuurd wordt. De ander moet aan de gemeente per dag betalen voor de grond die hij gebruikt.

We zijn ook nog even bij een termietenheuvel gaan kijken. Het water uit de rivier dat we gebruiken bij de bouw blijkt vol te zitten met bloedzuigers en vervuild te zijn met ziektekiemen. Later in de middag gaan we naar een lokale markt. Voor sommigen onder ons een complete cultuurschok: drie centimeter vliegen op de vis.

's Avonds hebben we een culturele avond. Deze was erg gezellig. Daniel heeft zoveel bier op dat hij er de volgende dag nog last van heeft. Maar ja, het was voor hem gratis.

Donderdag. De buitengevels van het huisje zijn klaar. Het stucwerk is klaar en morgen kunnen we met de vloeren beginnen. Maar voordat we verder gaan met bouwen, bezoeken we eerst de tabakveiling. Hier staan 9.000 balen met tabak van ongeveer 90kg. Bij een lage prijs wordt de tabak door de grote sigarettenfabrikanten opgekocht.

Vrijdag, een belangrijke dag: het eerste huisje wordt opgeleverd. De vloeren worden gelegd, de buitengevels bezet of gevoegd. De voordeur en ramen moeten nog worden afgehangen. Samen met Robert ga ik de draairamen afhangen. De kwaliteit van de ramen is niet best. Maar ze zijn dan ook helemaal handgemaakt.

Na de lunch is het feest: de oplevering van het huisje. Er zijn veel kinderen, er is zang door lokale bewoners en we horen de nodige toespraken. Ook hier zie je dan dat alles moet wijken voor de belangrijke bestuurders.

Zaterdag, na gedane arbeid is het goed rusten. In de ochtend gaan we naar een dierentuin. Hier worden gewonde dieren opgevangen en verzorgd. Stichting Aap uit Nederland betaalt hier ook aan mee. Daarna bezoeken we het mausoleum van Banda, de eerste president van Malawi. Na een laatste lunch in de lodge rijden we naar het vliegveld en gaan we, moe maar voldaan, op weg naar huis. ■

Het wapen van Kring Maasland

Het wapen, beter gezegd het wapenschild, zoals het voorkomt op de banier van de kring wordt in het boek *Gilden Kring Maasland 1935-1985* (1985) beschreven als een gotisch schild van zilver, met daarop een rode os met gouden horens, staande op een groen grasveld. De schildvorm is daar bijna driehoekig of wel vroeggotisch. Meestal wordt echter de hier afgebeelde laatgotische halfronde schildvorm gebruikt.

Het sprekende wapen is ontleend aan dat van het kwartier Maasland, een van de vier kwartieren van De Meierij van 's-Hertogenbosch. De centrale figuur op dat wapen is een rode os welke verwijst naar Oss, de hoofdplaats van het kwartier. De schepenbank van Oss had al in 1351 een zegelstempel van een (magere) os onder een eikenboom. In later eeuwen werd de os wat vetter afgebeeld.

Het is niet bekend wanneer het wapen van het kwartier Maasland werd vastgesteld. In het gemeentehuis van 's-Hertogenbosch hangt een schilderij 'de vierschaar' van Theodoor van Thulden uit 1646. Daarop worden de vier kwartieren van De Meierij afgebeeld met hun wapen. Op het zilveren schild van het kwartier Maasland staat een rode os. Hendrik Verhees gebruikt op een kaart van De Meierij uit 1797 voor het wapen van het kwartier Maasland dezelfde kleurstelling. Het Noord-Brabants Museum bezit een door Quirinus van Amelsfoort

en Franciscus de Groot in 1804-1805 geschilderde serie wapenschilden. Het schild van het kwartier Maasland heeft daar een groen veld met daarop een os staande op een grond. De kleur van de os is twijfelachtig, tussen zilver en rood in.

Op het wapen van de gildekring Maasland vinden we voor het schild een combinatie van zilver en groen, mogelijk een compromis. Ook de rode os heeft een duidelijke afkomst. De herkomst van de gouden horens is onbekend, waarschijnlijk een vrijheid van de ontwerper.

(Auteur: Guus de Jong; SAT-commissie Maasland)



Jeugdvendeltoernooi november 2011 te Boxmeer

Op zondag 13 november 2011 werd in sportcentrum het Hoogkoor te Boxmeer het jeugd-indoor-vendel toernooi gehouden. Na de officiële opening kon de strijd beginnen. Onder grote belangstelling hebben tweeënveertig jeugdige vendeliers uit heel Brabant in hun klasse gestreden om de prijzen.

De uitslagen zijn als volgt:

Klasse t/m 10 jaar:

1e prijs Edward Klerks, Drunen. 2e prijs Sem Willems, Beugen.
3e prijs Harold Boots, Beugen.

Klasse 11 t/m 13 jaar:

1e prijs Dik van Genuchten, Vught. 2e prijs Iris Brouwer, Goirle.
3e prijs Eline van Brunschot, Loon op Zand.

Klasse 14 t/m 16 jaar:

1e prijs Kevin van Creij, Vught. 2e prijs Alex Ophorst, Nieuwkuijk.
3e prijs Henri Michels, Enschtot-Heukelom.

Groepen:

1e prijs Sint Willibrordusgilde, Bakel. 2e prijs Sint-Jan Baptista, Leenderstrijp. 3e prijs. Sint Sebastiaangilde Borkel.

Naast de vendelwedstrijden kon de jeugd zich nog vermaken met verschillende spellen, zoals stokvangen, laser geweer schieten, kruisboog laser schieten of kegelen. De jeugd van Brabant kan terug kijken op een mooie vendel- en spellenmiddag. Alle prijswinnaars, van harte gefeliciteerd met de behaalde prijzen. Namens de afgevaardigde van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, was er veel lof aan het gilde van Beugen voor het organiseren van deze dag. In 2012 wordt dit toernooi georganiseerd door het Sint Margarethagilde en het Onze Lieve Vrouwegilde, beiden uit Aarle-Rixtel. ■



Een spreekbeurt over schuttersgilden

Het gilde Sint Joris Udenhout geeft scholen/scholieren de kans om lessen te houden in gildeverblijf Sint-Jorishof, waar uitleg wordt gegeven over het gildewezen in het algemeen en het gilde Sint Joris in het bijzonder. Voor deze lessen wordt gebruik gemaakt van het lespakket van de NBFS 'Doar hedde de guld' en kan er getrommeld, gevendeld en met de kruisboog geschoten worden. Afgelopen herfst vroegen Guido Becx en Brenda de Beer of zij een spreekbeurt over het gilde konden houden. Op 17 november 2011 kwamen de klasgenootjes van Brenda en Guido naar het gildeterrein. Na begroeting door hoofdmans Piet Vromans nam Guido de scepter over en vertelde enthousiast wat een gilde is en hoe ze ontstaan zijn. Brenda vertelde over de gildekostuums en waarom er zoveel verschillende kleuren zijn. Het gildevaandel werd toegelicht en geshowd. Na afloop mochten de kinderen vragen stellen en een eindpunt geven. De algemene reactie was: goed voorbereid, het was leuk en we hebben er iets van geleerd. Toen kwam de laatste vraag: wanneer mogen we een keer schieten? We hebben alle kinderen een keer met de kruisboog laten schieten en ze mochten ook vendelen en trommen. ■



Brenda de Beer, links en Guido Becx.

De Gildetrom het blad voor jong en oud!



Workshop gilde Sint Martinus en Sint Antonius op basisschool Prinses Wilhelmina Lexmond

Een paar leden uit de overheid van ons gilde hebben in een gesprek met de directeur van basisschool Prinses Wilhelmina uitleg gegeven over het schuttersgilde. Als snel kwam de vraag of wij bereid waren deel te nemen aan een workshop en zo geschiedde. In oktober hebben we op drie vrijdagmiddagen gewerkt met zeven leerlingen van groep 7. We begonnen met het vertonen van de DVD "Doar hedde de guld", en hebben uitleg gegeven over ons vaandel en vlaggen. De leerlingen kregen opdracht zelf een vlag te ontwerpen. Op de vierde vrijdag was er open podium en werden alle workshops gepresenteerd. Schuttersgilde Sint Martinus en Sint Antonius van Lexmond en Hei- en Boeicop en de zeven leerlingen mochten de middag openen. Vanaf de bovenverdieping werd met trom en vlaggen voorop, de zeven leerlingen met hun gemaakte vlaggen erachteraan, de trap afgegaan om zich te presenteren in de grote hal van de school. De leerlingen moesten aan de aanwezige ouders vertellen wie wij waren, wat zij hadden gemaakt en uitleg geven over hun gemaakte vlag. Een geslaagde workshop die in januari 2012 vervolgd zal worden. ■



de deelnemers aan de workshop

Jeugdwisselschild Baronie en Markiezaat voor Marvin Martens

Marvin Martens van het Schuttersgilde Sint Bavo te Raamsdonk draagt dit jaar het jeugd wisselschild dat voorzitter Henny Hoppenbrouwers van de Kring Baronie en Markiezaat beschikbaar heeft gesteld voor jeugdleden van gilden die zich bijzonder onderscheiden. Meer nog dan de sportieve prestaties telt daarbij de wijze waarop zij invulling geven aan hun lidmaatschap van het gilde.

Marvin is een heel behoorlijke schutter. Zo won hij driemaal de Driekoningen verschietsing voor jeugdleden van het Sint-Bavogilde en kwam de Marcel de Bontbokaal definitief in zijn bezit. Ook bij de jaarlijkse 3D-verschietsing van het gilde is hij steeds in de voorste gelederen te vinden. Daarnaast onderscheidt hij zich als tamboer. Zo won hij eerste prijzen in de klasse C op gildedagen in Etten-Leur en te Oirschot.

De instructies voor de tamboers en de schietoefeningen bezoekt hij trouw en hij staat altijd klaar om zich voor het gilde in te zetten. Zo verzorgt hij momenteel de website van het Raamsdonkse gilde. Daarmee inspireert hij ook ander jeugdleden, zonder daar veel woorden aan vuil te maken. Uit handen van kringvoorzitter Henny Hoppenbrouwers mocht hij het wisselschild op zondag 8 januari 2012 in ontvangst nemen. Marvin, proficiat! ■



Marvin wordt gefeliciteerd door Henny Hoppenbrouwers.



Laserschietsen op wip voor jeugd Kwartier van Oirschot

In 2012 zal binnen de kring van het Kwartier van Oirschot tijdens de kringdag in Wintelre en het vrij gildefeest in Oostelbeers een jeugdkampioen worden geschoten. Dat gaat gebeuren met een schietwedstrijd op de wip, in gildetraditie met moderne technologie: een laserstraal. Met het laserschietsen is de meeste jeugd al wel op de een of andere manier in aanraking geweest, maar op een schutsboom schieten met een laser is geheel nieuw. Het 'laserschietsen op de wip' is geheel volgens de gilderegels ingericht om het schieten in competitie te ervaren zoals bij de gilden gebruikelijk is. Een bijkomend voordeel is dat de jeugd die mogelijk alleen vendelt of trommelt kennis maakt met een activiteit waarmee de gilden hun bestaansrecht ruimschoots hebben bewezen. Als dit jeugdkampioenschap een succes blijkt te zijn wordt het een vast onderdeel van de gildefeesten binnen het Kwartier van Oirschot. Het bestuur van de kring van het Kwartier van Oirschot onderkent de problemen die de aangesloten gilden tegenwoordig ondervinden bij het werven van nieuwe leden en de problematiek daaromheen. Daarom heeft de commissie Studie Archief Tentoonstellingen (SAT) van het kringbestuur de opdracht gekregen een nieuwe commissie in te stellen die als taak heeft ledenbeleid te ontwikkelen ten dienste van de aangesloten gilden. Vanaf januari 2011 is de commissie Ledenbeleid actief onder voorzitterschap van Eduard van Puijenbroek. Aansluitend op de nota jeugdbeleid van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden; Franje of Fundament heeft de commissie als eerste voorstellen gedaan aan het kringbestuur om de positie en faciliteiten voor jeugdleden die al bij een gilde zijn aangesloten te verbeteren. De aangesloten jeugd moet meer met elkaar in contact kunnen komen, ook moeten er activiteiten worden georganiseerd, al dan niet in samenwerking met de Brabantse Federatie om het jeugd(aspirant) lidmaatschap meer inhoud te geven. Als deze zaken gerealiseerd kunnen worden zal daar mogelijk een positieve werking vanuit gaan die de jeugd blijvend aan de gilden kan binden. Men ziet steeds meer dat, als jonge gildebreders en -zusters in het voortgezet onderwijs een opleiding gaan volgen, zij zich afkeren van de gilden. Dit kan men voorkomen door de jeugd een volwaardige plaats te geven binnen de gilden waar zij in brede kring contacten kunnen opbouwen en bekwaamheden zoals vendelen, trommelen en schieten kunnen ontwikkelen. Centraal op het toernooiveld van de vendeliers en tamboers wordt een acht meter hoge schutsboom geplaatst met bovenin de schietbak. Het geheel is ingericht als bij het schieten met een geweer op de wip, echter met één groot verschil; voor op de loop van het geweer is een laser gemonteerd. Door gebruik te maken van een geweer met laser is het mogelijk om alle deelnemende jeugd aan het gildefeest mee te laten schieten waarbij de veiligheid optimaal is gewaarborgd.



Brenda de Beer, links en Guido Beex.

De aan de optocht deelnemende jongens en meisjes worden verdeeld in twee groepen. Er komt een kampioen tot t/m 12 jaar en een kampioen t/m 16 jaar. Na de massale opmars kunnen de individuele schutters zelf het tijdstip bepalen waarop ze met de aangereikte schietkaart naar het jeugdkampioenschap kunnen schieten. De prijzen zijn natuurlijk zilveren schildjes die in het experimentele jaar 2012 worden geschonken door goud- en zilversmid Paul Hoogendoorn uit Goirle. Het bestuur van het Kwartier van Oirschot en de commissie ledenbeleid, rekenen op veel respons en hebben veel vertrouwen in het welslagen van het experiment. 'Samenzijn en gezamenlijk iets ondernemen' heeft een grote verbindende kracht. Die verbindende kracht, welke binnen de gilden broederschap wordt genoemd, kan bijdragen aan een betere toekomst voor de Brabantse gilden. ■

Ge zult men de broek nie opdoen.

-Je zult mij de broek niet optrekken.-
(Ik laat me niet voor de gek houden.)

PIET NUIJS

Sint-Anthonius, Beers (Land van Cuijk)

Op 23 november 2011 overleed Piet Nuijs (70). De in Rotterdam geboren Piet, inmiddels Brabander in hart en nieren, was vanaf 1994 lid van het gilde. Hij was een actieve, betrokken gildebroeder.



HARRIE VAN DER VELDEN

Sint Odulphus, Best (Kwartier van Oirschot)

Op 28 oktober overleed Harrie van der Velden (80). Harrie lid sinds 1966, was een trouwe bezoeker van de activiteiten van het gilde. Diens overlijden kwam plotseling maar niet geheel onverwacht na een korte opname in het ziekenhuis.



LIES COX - FLEERAKKERS

Sint Jan Baptist, Duizel (Kempenland)

Op 29 oktober 2011 is Lies (75) onverwacht overleden. De echtgenote van erevaandrig Martien Cox was 37 jaar lid. Ze was altijd aanwezig en bijzonder actief. Het hoofdvaandel had 25 jaar lang haar zorg. Ook de Mariakapel, het gildezilver, gildedagen en vele andere zaken kregen haar aandacht.



THEO ELLERMAN

Sint-Willebrordus, Heeswijk (Maasland)

Theo was naast een gezellige en aimabele gildebroeder een historicus. Zijn scriptie kwam in december 2003 tot stand in een boek genaamd Traditie en Vernieuwing. Van het Europees Schutters Treffen 2006 in Heeswijk maakte hij een prachtig naslagwerk, genaamd 'Van toen tot nu...en daarna'. Ook gaf hij nog zijn medewerking aan het boek Geschiedenis van Gildekring Maasland 1985-2010. Theo schoot zich in november 2004 tot koning.



ANT VAN DAAL

Sint-Willebrordus, Heeswijk (Maasland)

We zullen ons erelid missen, altijd was zij bij gildeactiviteiten aanwezig. Vaak had zij het ook over haar echtgenoot Jan, hoe zeer zij hem miste. Jarenlang was zij zijn steun en toeverlaat. In zijn taak als dekenschrijver en -rentmeester ondersteunde Ant hem al die jaren. Jan stierf drie dagen nadat hij als erelid van het gilde voor zijn vele werk beloond was. Zij nam toen zijn taak van erelid over.



JO VAN DILLEN

Sint Monulphus en Gondulphus, Kneegsel (Kwartier van Oirschot)

Op 2 januari 2012 is Jo van Dillen (77) overleden. Sinds 1959 was hij lid van het gilde, zijn vijftigjarig broederschap is in 2009 op gepaste manier gevierd. Jo is altijd een actief schutter geweest. Ook is hij in het verleden actief binnen de overheid geweest, zo ook in de functie van koning.

GÉ VAN MOOK

Sint-Lambertus, Maren-Kessel (Maasland)

Op zondag 16 oktober 2011 overleed Gé van Mook (80). Hij was zevenendertig jaar een bijzonder gewaardeerd lid en indien mogelijk aanwezig bij de gilde-activiteiten. Gé was een graag geziene en gezellig persoon.



NOUD BAKKERS

Sint Joris, Middelbeers (Kwartier van Oirschot)

Op 6 december 2011 kreeg het gilde Sint Joris het bericht dat hun gildebroeder Noud Bakkers (74) was overleden. Noud was sinds 1974 lid en stond bekend als een rustige, zorgzame gildebroeder die altijd van de partij was en altijd bereid te helpen.

JAN KOLSTERS

Sint Joris, Middelbeers (Kwartier van Oirschot)

Op zaterdag 18 december 2011 ontvingen we het droevige nieuws dat gildebroeder Jan Kolsters (91) was overleden. Jan sinds 1950 lid van het gilde. In 2010 ontving Jan een speciale onderscheiding voor zijn zestigjarig lidmaatschap.



KOOS VAN DE VEN

Sint Catharina, Moergestel (Kwartier van Oirschot)

Een half jaar na het overlijden van zijn vrouw is Koos van de Ven op dinsdag 13 december 2011 overleden. Koos kwam in 1983 op 53 jarige leeftijd bij het gilde. Hij was altijd zeer actief aanwezig bij de officiële gelegenheden.



PIET SCHOENMAKERS

Sint Lambertus, Vessem (Kwartier van Oirschot)

Op 29 november 2011 is gildebroeder Piet Schoenmakers (81) overleden. Piet was lid vanaf 1997. Binnen het gilde was hij zilverdrager en namens het gilde acoliet bij uitvaartdiensten.



PIET VAN DE VEN

O.L.Vrouw en Heilige Willibrordus, Wintelre (Kwartier van Oirschot)

Piet van de Ven, beter bekend als "Piet Snor" was ruim vijftig jaar lid. Op de jaarlijkse teerdag hebben wij dit nog gevierd. Piet (74) overleed op 22 september 2011. Piet was koning van 1980 tot 1983. Ook maakte hij deel uit van de overheid.



Mogen zij allen rusten in vrede

WAPENKASTEN IN STAAL

Europees gekeurd



Vanaf 6 geweren
Hoogte 1.50 + 1.75 m
Prijs vanaf € 300/stuk

Voor meer info :
Serrebouw Vandendijk N.V.
Weertersteenweg 451
3640 Kinrooi - België
Tel 0032 89 700 130
info@vandendijk.be
www.vandendijk.be

Uw totaal pakket leverancier voor het gilde

van Herp
music fashion

Handelsweg 15-15a
5071 NT Udenhout
Tel.: 013-511 49 23
Mob: 06-54 29 63 66
Internet: www.musicfashion.nl
E-mail: info@musicfashion.nl

Vaandels, Vendels en Vlaggen *Joke Willigers*

Zand 33, 5757 RX Liessel
Tel.: (0493) 34 25 68 Fax (0842) 25 21 71
jwilligers@planet.nl www.vlag-mast.nl

olafs

T 06 101 950 77
graphic & webdesign

Hooiland 15 | 5663 HL Geldrop | info@olafs.nl | www.olafs.nl

't Tamboerke

De gildetrom specialist



Streekkant 4
5476 KP Vorstenbosch
Tel.: (0413) 368278
Mob.: (06) 12946405

E-mail: gildetrom@tamboerke.nl
www.tamboerke.nl

VAN LOON

CONFECTIE



GILDENKLEDING MET "TRADITIE"

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN!

WWW.VANLOONCONFECTIE.NL INFO@VANLOONCONFECTIE.NL TEL.: 06-28459024



Ontwerp, opmaak, drukken en verzenden van uw magazine of andere periodieke uitgave. Jubileumboeken, brochures en folders voor uw evenementen.

Wij informeren u graag over de vele mogelijkheden binnen uw budget.

Bel Frans Vos, 06-533 661 45.



drukkerij vos

Dommel 36
5422 VH Gemert

T 0492 39 11 11
E info@vosdruk.nl
I www.vosdruk.nl

Goud- Zilver Atelier
Andriessen

voor al uw
Schutters en Gilde zilver

Dorpsstraat 18
5708 GH Helmond
Tel. 0492-550792
www.andriessen-helmond.nl




JOHN BIJSTERVELD
MEESTER GOUDSMID / EDELSMID

Leenderweg 37
5554 CK Valkenswaard
TEL. 040 - 204 24 89
goudsmidbijsterveld@hetnet.nl
www.goudsmidbijsterveld.nl



EXCLUSIEF GILDEWERK
VOOR EEN PERSOONLIJK ACCENT

**Seezo Uniformen,
meesters in maatwerk**



Een veelzijdig assortiment voor schutterij, gilde, muziek en showband. Comfortabele uniformen met een perfecte pasvorm voor een herkenbare identiteit en een stijlvolle presentatie.

Seezo

Meesters in maatwerk

www.seezo.nl

Seezo Uniformen B.V. St. Janstraat 38 - 7256 BC Keijenborg Gld.
Tel. (0575) 46 16 41. (na 17.00 uur: (0575) 46 19 38). Fax (0575) 46 26 69
info@seezo.nl

Noordbrabantsche Federatie van Schuttersgilden

GILDEFEESTEN IN 2012

Federatieve toernooien:

- Het Boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
- Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september;
- Het geweerschieten in oktober.

- 22 april Pausmis Den Haag opgeluisterd door Sint Ambrosiusgilde, Gilze.
- 13 mei Jeugdtoernooi Kring Kempenland, St.-Martinusgilde Tongelre.
- 03 juni Kringdag Maasland, St.-Antonius-St.-Barbaragilde Sint-Michielsgestel.
- 03 juni Kringdag Kempenland, St.-Jorisgilde Stratum.
- 03 juni Kringdag Land van Cuijk, Sint Matthiasgilde Oploo.
- 10 juni Kringdag Kwartier van Oirschot, Gilde O.L.Vr. en de H. Willibrordus Wintelre.
- 17 juni Kringdag Baronie en Markiezaat, Gilde St.-Jan Wernhout.
- 24 juni Kringdag Peelland, St.-Servatiusgilde Lieshout.
- 24 juni Vrije gildedag, Kon. St.-Willibrordusgilde Geijsteren.
- 19 aug Vrij gildefeest, St.-Jorisgilde Oostelbeers.
- 24-26 aug Europees Schutters Treffen Tuchola (Polen).
- 02 sept. NBFS geweerschieten, Gilde St.-Ambrosius Teteringen.
- 16 sep Federatief toernooi VTBS, St.-Joris en St.-Sebastiaan Enschoot-Heukelom.
- 13 okt Hoofdlierendag in 's- Hertogenbosch, opluistering St.-Barbaragilde Dinther.

GILDEFEESTEN IN 2013

Federatieve toernooien:

- Het Boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
- Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september;
- Het geweerschieten in oktober.

- 25 mei Jeugdtoernooi Kring Kempenland, St.-Jorisgilde Bergeijk
- 26 mei Kringdag Peelland, St.-Agathagilde Boekel.
- 02 juni Kringdag Kwartier van Oirschot, Sancta Barbaragilde Oirschot.
- 02 juni Kringdag Kempenland, Onze Lieve Vrouwegilde Eersel.
- 02 juni Kringdag Baronie en Markiezaat, St.-Bavogilde Raamsdonk.
- 23 juni Vrije gildedag, St.-Lambertusgilde Milsbeek.
- 30 juni Kringdag Maasland, St.-Willebrordusgilde Heeswijk.
- 08 sep Vrij gildefeest, St.-Jorisgilde Hoogeloon.

GILDEFEESTEN IN 2014

Federatieve toernooien:

- Het Boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
- Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september;
- Het geweerschieten in oktober.

- mei Jeugdtoernooi Kring Kempenland, St.-Agathagilde Heeze.
- 18 mei Vrij gildefeest, St.-Catharinagilde Moergestel.
- 01 juni Kringdag Kempenland, Sint Jansgilde Soerendonk.
- 01 juni Kringdag Peelland, St.-Antonius Abtgilde Lierop.

GILDEFEESTEN IN 2015

Federatieve toernooien:

- Het Boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
- Het VTBSTR-toernooi op de derde zondag in september;
- Het geweerschieten in oktober.

- 07 juni Kringdag Kempenland, St. Jorisgilde, Bergeijk
- 07 juni Kringdag Peelland, St.-Jorisgilde Asten.
- 20 sep Federatief toernooi VTBS, St.-Sebastiaangilde Lage Mierde.

GILDEFEESTEN IN 2016

Federatieve toernooien:

- Het Boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
- Het VTBSTR-toernooi op de derde zondag in september;
- Het geweerschieten in oktober.

- 05 juni Kringdag Kempenland, Sint-Luciagilde, Steensel





De Gildetrom

Magazine van de Noord-Brabantse schuttersgilden

AFLEVERING 1

Tekst foto omslag (voorzijde)
Eerste kindergildedag Kring Land van Cuijk 1

Ter inleiding

PETER VAN KUIJEN
Digitale nieuwsbrief? 3

Algemeen

SHEF HOOGENDOORN
Is er een toekomst voor de
Brabantse gilden? 6

Reportage

Het Sint Catharinagilde Son bezoekt Landesfest
Freistadt! 8

Algemeen

Enquête Gildetrom 2010 7

Federatienieuws

Gildecongres 2011 7

Kringnieuws

Kwartier van Oirschot

170 jaar gilde-wijsheden in Moergestel
(Jan Wolfs) 8
Wil Schilders onderscheiden 8
Drie jubilarissen in Tilburg 8
Afscheid van een opmerkelijke gildebroeder 9
Koning Sint Sebastiaan Tilburg
presenteert schild 9
Jaarvergadering en statiedag
Tilburgs gilde Sint Sebastiaan 9
Koning der Koningen 10
Nieuwe koning bij gilde Broederschap
van Onser Liever Vrouwe Oirschot 10

Kempenland

Computercrash (Peter van Kuijen) 11
Catharinagilde Tongelre viert
teerdag (Peter van Kuijen) 11
Huldiging Theo van den Dungen 11
Duizels gildeterrein krijgt naam
"St. Jan op de Meer" 11

Peelland

Storende fouten! (Peter van Kuijen) 12
Nieuwe deken Sint Antonius en
Sint Sebastiaangilde 12
Jubilaris Martien van Santvoord gehuldigd 12
Gilde Sint Agatha Boekel naar Catania 12
Willibrordusdag St. Willibrordusgilde Bakel 13
Gilde St. Agatha uit Boekel heeft een diaken 13
Pieter v/d Wallen koning
St. Willibrordusgilde Bakel 13

Maasland

Jubilarissen bij gilde Sint Ambrosius
Loon op Zand (Joke van Gils) 14
Geslagen schoonheid bij gilde
Sint Ambrosius (Joke van Gils) 14
Wisseling wedstrijdleiding handboogschieten
(Joke van Gils) 14
Installatie nieuwe gildekoning in
Dinther (Hans de Visser) 14
Vijftig jaar lid van Sint Catharina Vlijmen
(Toon de Groot) 14

Zo vader, zo zoon (Toon de Groot) 15
Frank van Wetten gildebroeder van het jaar 2010
(Thijn van de Sande) 15
Rinie van Kuijk vijftig jaar Gildebroeder
(Thijn van de Sande) 15
Pater Joe benoemd tot gildeheer
Schijndelse gilde (Leo Telgenkamp) 15
Arno Verbakel koning bij Sint
Catharina en Barbara, Schijndel
(Leo Telgenkamp) 16
Gilde van Besoijen bij boekpresentatie
"Leven met leer" (Jos van de Snepscheut) 16
Statiedag Sint Hubertus Drunen
(Marjolijn Langens van Spaandonk,
De Heusdense Courant) 16
Nederlands gildekampioenschap
kruisboog op wip schieten
(Johnny van der Leest) 16
"Gemonde kermis" (Johnny van der Leest) 17
Levende kerststal in hartje
Gemonde (Johnny van der Leest) 17
Nieuwe koning bij De Oude Schuts
Den Bosch (Hennie van Eldijk) 17
Essche gilde eert patroonheilige (Leo Konings) 18
Nieuwe eredeken én gildebroeder
bij Erpse gilde (Paul van Amstel) 18
Koninklijke eer voor Piet van Dijk
(Paul van Amstel) 18

Land van Cuijk

Wim Vennekens vijfenveertig jaar
tambour-maitre 19
Verlenging predikaat "Koninklijk" 19
Sint Antoniusgilde blij met beschermvrouwe 19
Het kringwapen van Cuijk
(Peter van Kuijen) 19

Baronie & Markiezaat

Jan Dijkers onderscheiden 20
De reis van prins Hendrik in het
jaar 1826 (Rien de Krom) 20

Jeugd

Jeugd, franje of fundament? 22
15 mei 2011, "Jeugdgildedag St. Catharina
en St. Barbara, Leende" 23
Goed resultaat jeugdvendeliërs gilde Sint
Ambrosius Loon op Zand (Petty Dankers) 24
Hoe een klein gilde groot kan zijn
(Jos van de Snepscheut) 24
Een jeugdfederatiekampioen uit Erp
(Paul van Amstel) 25
Kring Baronie en Markiezaat kiest jeugdlid 2011 25
Eerste kindergildedag Kring Land van Cuijk 26

Ingezonden

De Guld online punt NL 27

Varia

NBFS Jeugd Indoor Vendeltoernooi 2011 27

Algemeen

JOKE VAN GILS
Hoe overleefden de gilden de verboden
van hogerhand? 28

Reportage

EGS
Zalig verklaring Johannes Paulus II 30

Varia

Wereldrecord vendelen 2011 31

Reportage

WIL JANSEN
Zilverproject "Blik op zilver"
afgerond 31

In Memoriam

Kwartier van Oirschot

Sint Odulphus, Best
Theo Latijnhouters 32
Sint Sebastiaan, Diessen
Louis Craninckx 32
Sint Joris, Goirle
Jan Smits 32
Pastor Gerard Jansen 32
Sint Sebastiaan, Hilvarenbeek
Sjaak van Oort 32
Heilig Sacrament, Hulsel
Rob Rijzingen 32
Sint Ambrosius, Lage-Mierde
Jan Maas 32
Sint Joris, Moegestel
Niek Beerens 33
Sint Joris, Oirschot
Hein van Hout 33
Sint Joris, Oostelbeers
Harrie van Veghel 33
Onze Lieve Vrouwe, West- en Middelbeers
Geert Kok 33

Kempenland

Sint Catharina en Barbara, Geldrop
Ferry van den Burg 32
Henri Kroes 32

Peelland

Sint Antonius Abt, Lierop
Engel tuin 33
Toon van de Ven 33
Sint Hubertus, Liessel
Toon van Someren 33

Maasland

Sint Blasius, Heusden
Rens Foort 32

Land van Cuijk

Sint Lambertus, Huisseling
Jan van Munster 32
Sint Antonius, Sambeek
Cor van Os 33
Jans Mertens-Moonen 33

Baronie en Markiezaat

Sint Hubertus, Leur
Jan van Harsel 33
Sint Bavo, Rijsbergen
Jan Oostvogels 33

Federatienieuws

Activiteitenbesluit 33
Deelname aan wedstrijden 33

Advertentie Gildetrom 5, 20, 26
Advertenties 2, 21, 34, 35

Spreek 34
Agenda NBFS 36

INDEX

JAARGANG 58-2011

AFLEVERING 2

Tekst foto omslag (voorzijde)
Sint Joris geeft boek uit 37

Ter inleiding

PETER VAN KUIJEN
Nog steeds tweehonderd woorden 39

Algemeen

Sint Joris Oirschot geeft boek uit 40
Jan Mes Prijs voor twee auteurs! 41

Varia

Dat mag je niet missen! 41

Federatienieuws

Ton de Brouwer, secretaris van de NBFS, door
ziekte geveld 41

Persbericht

75 jaar Noordbrabantse Federatie
van Schuttersgilden 43

Algemeen

FRANS ELSHOUT
Schuttersgilden in de Noordelijke
Nederlanden II 42

Kringnieuws

Kwartier van Oirschot
Verbroedering gilden Tilburg Stad 44
Adrianus van Dorst veertig jaar lid Sint Joris. 44
Nieuw onderkomen geopend 44
Huub Daamen onderscheiden 44
Met emmertje, spons, hark en schop 45
Sint Joris onthaalt koningin 45
Aanbieding cheque Ronald McDonald huis 45
Sint Sebastiaan Tilburg opnieuw 'Koninklijk' 45

Kempenland

Tiny v.d. Bos koning 46
Patroonsdag in Heeze 46
Sint-Catharinagilde tot Blorthem en Gestel
(Chris Moonen) 46
Zilveren Brabantkruis 2010
(Jo van de Vorst) 46
Koningschieten Sint-Jorisgilde
Gestel en Blaarthem (Frans Verhoeven) 47
Federatie Commissie Standaardrijden
(Trudy Steeman) 47
Koninklijke onderscheiding gildeheer,
pastoor Freek Groot (Piet v.d. Berk) 47
Bestuurwisseling 48
Jan Maas zestig jaar lid 48
Nieuwjaarsreceptie en bestuurswisseling 48
Sint Martinus, Dommelen in het nieuw
(Ben van Velthoven) 48
jubilarissenregen in Bergeijk 49
zilveren schild voor Ton Egbers 49

Peelland

Jan Hoeks Erebroeder in Groen 50
Tweehonderd jaar gildebroeder en nieuwe
hoofdman 50
Het Sint Jorisgilde Asten trok door Amsterdam
(Ad van Lierop) 50

Maasland

Statedag gilde Sint Hubertus Berkel
(Wim Adams) 51
Gilde Sint Crispinus en Sint Crispinianus Besoijen
'DOET' ook mee (Jos van de Snepscheut) 51
Jaarvergadering bij Sint Hubertus Berkel (Wim
Adams) 51
Gildekring "Hoge Schuts" vergadert
in Dinther (Hans de Visser) 51
Contactavond Sint Barbaragilde
Dinther (Hans de Visser) 52
Teerdag 2011 in Enschoot/Heukelom
(A. Wehmeijer) 52

"Zilverenkruisboog" voor Wilfried
van der Leest (Johnny van der Leest) 52
Nieuw vaandel en standaard Sint Joris Helvoirt
(Hans van den Broek) 53
Jubilarissen bij Sint Catharina Herpt
(C. Eijkemans-de Kort) 53
De laatste gildekoningen van het zelfstandige
Lith (Tonnie Brands) 53
Gilde Maren-Kessel opent gildenpalvijoen
(Jurgen Swinkels) 53
Theo Hanegraaf ereleden kring Maasland
(Mark van der Dussen) 54
Kerstmarkt bij de Binckhorst
(Mark van der Dussen) 54
Teerdag Sint Antonius Abt Nuland
(Mark van der Dussen) 54
Gouden gildebroeder
(Jack Goudsmits) 55
Samen tachtig jaar (Rob Weijtmans) 55
Gilde Schijndel luistert afscheid en inhalen
burgemeesters feestelijk op (Leo Telgenkamp) 55
Drie generaties Moonen gidelid (Frans Vriens) 55
Jubilarissen teerdag Sint Antonius Abt
(Marc Somers) 56
Schenking vendels en trommen aan gilde Uden 56
Kruisboog Martijn Peerenboom gezegend 56

Land van Cuijk

Veertig jaar Sint Jacobus Gilde Zeeland
(Thijs Bongers) 57
Sint Antoniusgilde sluit Winterseizoen
(Pierre van den Berg) 57

Ingezonden

TONY VAESSEN
Kunstenaars gevraagd voor
Hoofdliedendag 2011 57

Reportage

Gilde Sint Sebastiaan heeft nieuwe hoofdman. 58

Jeugd

Eerste optreden jeugdvenelier Rick van Berkel 60
St. Jan Baptist wederom succesvol
met kruisboog 60

Algemeen

JOSEE MOULIN – COPPENS
De geschiedenis van het schietspel 61

Reportage

JOKE VAN GILS
Over tradities en toekomst 62

EGS-nieuws

Afscheid Jo van den Biggelaar als presidiumlid . 63

In Memoriam

Kwartier van Oirschot
Sint Barbara en Sint Joris, Boxtel
Frans Heerschop 64
Sint Sebastiaan, Hoogeloon
Cees Willems 64
Heilig Sacrament, Hulsel
Jo Michelbrink 64
Sint Joris, Tilburg
Cees Vermelis 65

Kempenland

Heilig Sacrament, Bergeijk
Jan Daris 64
Sint Sebastiaan, Borkel
Harry Goossens 64
Sint Jan Baptist, Duizel
Dien Fleerackers-van Loon 64
Jan Wintermans 64
Heilig Kruis, Gerwen Piet Schuts 64
Sint Catharina en Barbara, Mierlo
Wim Vennekens 65
Sint Lucia, Steensel
André Hoeks 65

Sint-Catharina, Tongelre
Jan van den Berge 65
Sint Caecilia, Veldhoven-dorp
Noud van der Heijden 65

Peelland

Sint Leonardus, Donk
Richard v.d. Heijden 64

Maasland

Sint Antonius Abt, Nuland
Jo van der Biezen 65
Sint Antonius-Sint Sebastiaan, Udenhout
Wil van Herp 65
Sint Barbara, Veghel Henk van Genuchten 65

Land van Cuijk

Sint Antonius, Sint Sebastianus en Heilig
Sacrament, Beugen
Johanna Maria (Jo) Barten 64
Sint Dionysius, Heijen
Cor Maas 64
Sint Lambertus, Huisseling
Henri Elemans 64
Sint Jacobus, Zeeland
Wim van den Brand 65

Baronie en Markiezaat

Sint Jan Baptist, Sprundel
Jan Bastiaansen 65

Advertentie Gildetrom 54, 58, 66
Advertenties 38, 59, 66, 67
Gildekleintje 41
Het kost maar 5 euro 49, 66

Agenda NBFS 68

AFLEVERING 3

Tekst foto omslag (voorzijde)
Nieuwe pages Sint Barbara Gilde Dinther 70

Ter inleiding

PETER VAN KUIJEN
Weer aandacht voor jeugd 71

Reportage

Overhandiging nota 'Franje of Fundament' aan
commissaris van de koningin 72

Ingezonden

TON VAN WINSEN
Een schrijven van het
Sint Barbaragilde, Ravenstein 72

Reportage

JAN VAN DE AVOORT en PETER BERENTS
Meimaandviering Sint Jan opgeluisterd
door gilden uit Uden en Nistelrode 73

Federatie nieuws

FRED VAN DEN BERG
-Gildefeesten 73

EGS nieuws

Otto von Habsburg overleden 73

Algemeen

JOKE VAN GILS
Over de grenzen heen 74

Reportage

HANS DE VISSER
Kringgilededag Hoge Schut te Dinther,
genaamd "De uitdaging" was groot succes 77

Kringnieuws

Kwartier van Oirschot
Koning bij Sint Antonius Abt Liempde 78
Bedrijvencompetitie 2011 78
Gildetamboer Frans Teulings Koning 78

INDEX

JAARGANG 58-2011

- Verbroedering Sint Dionysius Tilburg – Heijen . 79
 Gust Hermans koning Sint Jorisgilde
 Hooge Mierde 79
 Vier jubilarissen in Middelbeers 79
 De nieuwe koning van Gilde St. Joris is
 Peter Moorman 80
 Gilde Sint Joris heft nieuwe hoofdman 80
 Gilde Sint Joris Moergestel naar Alpe 'd Huez . 80
 Jubilarissen Sint Joris Gilde Oirschot 81
 Onderscheiding Jos Peek en Piet Goevaers . . . 81
 Nieuwe vaandels voor Sint Joris Oostelbeers . . 81
 Het oude volksfeest herleeft in Hoogeloon 81
- Kempenland**
 Seniorenschutters (club) in het zilver 82
 Nieuwe koning en twee koninklijke
 onderscheidingen in Bergeyk 82
 Ad Engels koning 82
 Patroonsviering op Palmzondag 82
 Huldiging jubilarissen 83
 Jac Dielis koning 83
 Strijper gilde huldigt alsnog jubilarissen 83
 Koninklijke onderscheiding voor Johan Bax . . . 84
 Koning 84
 Gilde huldigt jubilarissen 84
 Zes jubilarissen in Duizel 84
 Jan Wagemakers koning 85
 Koningschieten 85
 Dré Bemelmans koning (Gerrit van Ginkel) 85
- Peelland**
 Zilveren jubileum gildebroeder
 Jan Leijssen (Leo Welten) 86
 Jan Huijbers gouden gildebroeder 86
 Cor Verhagen gehuldigd als gouden
 gildebroeder 86
 Frans Konings ontvangt kringonderscheiding . . 87
 Sint Willibrordusgilde Bakel 87
 Twee koningen Sint Catharinagilde Helmond . . 87
- Maasland**
 Opening van de kasteelweide
 Loon op Zand (Joke van Gils) 88
 Aspirant-koning (19) ziet af van titel
 (Joke van Gils) 88
 Osse Sint Sebastiaangilde heeft een koningin . . 88
 Frans Basters 37ste koning gilde St. Ambrosius
 (Joke van Gils) 88
 Nieuw vaandel voor gilde Sint Hubertus Berkel
 (Wim Adams) 89
 Open dag bij gilde Sint Crispinus en Sint
 Crispinianus Besoijen (J. van de Sneyscheut) . . 89
 Nieuwe schietkampioen Sint Barbaragilde
 Dinther (John van den Berg) 89
 Zo vader, zo zoon! (Jos Klerks) 89
 Koningschieten bij Onze Lieve Vrouwe Schuts
 Elshout (Jorrit Klerks) 90
 Mooie dag voor Onze Lieve Vrouwe
 Schuts Elshout (Jorrit Klerks) 90
 Prijzen voor Elshout in Oerle (Jorrit Klerks) . . . 90
 Mooie resultaten Sint Joris en Sint Sebastiaan
 Enschoot-Heukelom (A. Wehmeijer) 90
 Keizer en vendeliers Sint Joris en
 Sint Sebastiaan Enschoot-Heukelom succesvol
 (A. Wehmeijer) 91
 Bijzondere prijzen Erpse gilde (Paul van Amstel) 91
 Essche hoofdman koninklijk onderscheiden
 (Leo Konings) 91
 Vendelier Henry van der Schoot in
 huwelijksbootje (Johnny van der Leest) 92
 Bèravond in Gemonde (Johnny van der Leest) . 92
 Zevende Gilde Jeu de Boulestoernooi voor
 Gemonds triplete (Johnny van der Leest) 92
 koninklijke onderscheiding Frans
 van de Wiel (Bert van de Wiel) 93
 Mei teren gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan
 Haaren (Wim van de Wiel) 93
 Aanbieding schild koning Albert van de Wiel
 (Bert van de Wiel) 93
 Eerste prijs standaardrijden Hoge Schuts te
 Dinther (Jan van der Avoort) 94
- Sint Antonius Abt actief op Koninginnedag en
 dodenherdenking Nuland
 (Mark van der Dussen) 94
 Sint Antonius Abt, Nuland
 (Mark van der Dussen) 94
 Meiviering in Den Bosch
 Udenhoutse gilde (Frans Vriens) 95
 Installatie ere-hoofdman Udenhout
 (Frans Vriens) 95
 Udenhoutse gilde Nederlands kampioen vrije
 handschieten (Frans Vriens) 95
 Koningschieten gilde Sint Antonius Abt
 Vorstenbosch (Marc Somers) 96
 Koninklijke onderscheiding Thijn
 van der Sande (Thijn van der Sande) 96
- Land van Cuijk**
 Dames bij het gilde in Maashees
 en een nieuwe koning (Mark Rutten) 97
 Jeroen Kuijpers uit Groeningen is Nederlands
 kampioen (Robby Willems) 97
 Jubilaris en koningschieten Heilig Bloedgilde
 Boxmeer (Piet Janssen) 97
 Koningschieten Sint Jacobusgilde
 (Thijs L. A. J. Bongers) 98
 Theo Heijligers koning Sint Matthiasgilde Oploo
 (Ruud van den Hoogenhoff) 98
 Sint Anthoniusgilde SambEEK
 vierde 590ste verjaardag (Jos Kuijpers) 98
 Maria van Erp koningin St. Anthoniusgilde
 (Pierre van den Berg) 99
 Koning St. Antonius-, St. Sebastianus- en
 H. Sacramentsgilde Beugen 99
 Nieuw vaandel en koning Sint Barbara Gilde
 Ravenstein (Wout Heessen) 99
- Reportage**
 RIEN VAN RUREMONDE
 "Diep geworteld, al eeuwen bij de tijd" 100
- Jeugd**
 Impressie eerste kindergildedag
 Kring Land van Cuijk 102
 Eerste en tweede prijs voor Dana Westenberg
 Sint Hubertus Berkel (Wim Adams) 103
 Activiteiten Sint Antonius Abt Nuland
 in juni (Mark van der Dussen) 103
 Bijeenkomst 'School en gilde' in
 Geffen sloeg aan (Rien de Krom en
 Harrie Muskens, Commissie Jeugd NBFS) . . . 103
 Vendeliers van gilde Sint Joris en sint Sebastiaan
 Enschoot-Heukelom kunnen ook schieten
 (A. Wehmeijer) 104
 Nieuwe pages Sint Barbara Gilde Dinther
 (Hans de Visser) 104
 Hoe kwamen we met de jeugd de
 winter door 104
 Pastoor De Vries-wisselschild voor
 Renske Liebrechts 104
- In Memoriam**
Kwartier van Oirschot
 Sint Joris, Middelbeers
 Sjaak van Hoof 105
 Sint Catharina, Moergestel
 Janus Wolfs 105
- Kempenland**
 Heilig Sacrament, Bergeijk
 Tony Royackers-Daris 105
 Jo van Ekert-Donkers 105
 Sint Catharina, tot Blortherm en Gestel
 Rein van den Nieuwenhoff 105
- Maasland**
 Onze Lieve Vrouwe, Elshout
 Hendrik Stieger 105
 Sint Antonius en Sint Sebastiaan, Haaren
 Ad van de Ven 105
 Sint Lambertus, Maren-Kessel
 Mari van Kessel 105
- Sint Catharina, Vught
 Marij van Rosmalen 105
- Land van Cuijk**
 Cloveniers, Grave
 Geert Verbeeten 105
 Salvator Mundi, Oeffelt
 Cor van Dijk 105
 Sint Barbara, Ravenstein
 Conny Hamers 105
- Advertentie Gildetrom 90, 96, 106
 Advertenties 70, 100, 101, 106, 107
 Het kost maar 5 euro 85
- Agenda NBFS 108
- AFLEVERING 4**
 Tekst foto omslag (voorzijde)
 Tweede vrouwelijke Koning Erpse gilde 109
- Ter inleiding**
 PETER VAN KUIJEN
 De Nieuwsbrief is er voor alle abonnees! 111
- Homilie**
 Hoofdliedendag, 8 oktober 2011
 (mgr. drs. A.L.M. Hurkmans) 112
- Algemeen**
 Karel Berkhof kreeg NBFS-onderscheiding' . . . 113
- Reportage**
 FELIX CROOIJMANS
 Wereldrecord vendelen Nieuwdijk, waarin een klein
 dorp groot kan zijn Indrukken van een gast . . . 114
- EGS-nieuws**
 Europese EGS Schützenstad vierde feest . . . 115
 Ridders in de orde van Sint
 Sebastiaan van Europa 115
- Algemeen**
 AD VAN LIEROP
 De herstart van het Sint Jorisgilde Asten 116
 RENÉ VAN HAL
 Gildepelgrimage: opzet aangepast
 aan wensen deelnemers 118
- Kringnieuws**
Kwartier van Oirschot
 Hans van Gisbergen koning gilde
 Sint Ambrosius 120
 Henri Smulders koning Gilde Sancta Barbara . 120
 Toon van de Schoot zestig jaar gildebroeder . . 120
 Gilde Sancta Barbara Oirschot
 krijgt nieuwe sjerpen 121
 Schieten voor het goede doel 121
 Sjeff Mutsaers koning Sint Dionysius 121
 Sjeff Verhoeven dertig jaar keizer 122
 Vier jubilarissen
 Sint Monulphus & Gondulphus 122
 André van de Warenburg koning
 Sint-Jorisgilde Sint-Oedenrode 122
 Koning voor
 Sint Monulphus & Gondulphus 122
 Peter van Oort koning in Diessen 123
 Eerste koningin Gilde van O.L.Vrouw
 van West- en Middelbeers 123
 Gildekoning Ad Timmermans 123
- Kempenland**
 Onze nieuwe koning (Jos Jansen) 124
 Vier maal veertig jaar bij Sint Anna Gilde
 Nederwetten 124
 Jeugdtaamboers bedanken Jan Verbruggen
 (Riny van Rooij) 124
 Nieuw vervoermiddel voor
 Sint Catharinagilde Son 125
 Henri Vermeulen koning
 Catharinagilde Son 125
 Koning Heilig Kruisgilde 125

INDEX

JAARGANG 58-2011

- Lintjesregen bij het Heilig Kruisgilde,
Gerwen 126
Sjak Janssen verlengt koningstitel 126
Zilveren jubilaris bij het
Sint Agathagilde, Heeze 127
Gildemonument in Geldrop 127
Jan van den Putte zestig jaar bij de guld 127
Een schuilhut in aanbouw 128
125 jarig bestaan Sint Lambertusgilde,
Meerveldhoven 128
Kermisprinses 2011 Bladel 128
Vier tachtigjarigen bij gilde Sint Lucia 128
- Peelland**
Hans Hikspoors koning Sint Hubertusgilde .. 129
Mark Joosten erekoning 2011 (Leo Welten) 129
Schieten voor Wisseltrofee "Den Tram" 129
Ger Jacobs nieuwe koning Sint-Jorisgilde
(Hans van Rooij) 130
Gildekoning Sint Lambertusgilde 130
Oud Mariabeeldje krijgt plaats in
Lambertuskapel 130
Mario van de Elsen koning Sint Leonardusgilde 131
Leo van Rens en Rick Damen
broederschapsdragers 131
Eugène Barten oude en nieuwe koning
bij het O. L. Vrouwe Gilde 131
Jubilarissen en nieuwe leden bij
Onze Lieve vrouwe Gilde 132
Nieuwe koning voor Onze Lieve
Vrouw van de Zeven Weeën Lierop 132
Sint Jorisgilde heeft Kermiskoning
en Kermiskoningin 132
- Maasland**
Wijding gildevaandel Sint Hubertus
Berkel-Enschot (Wim Adams) 133
Geert-Jan Wouters eerste burgerschutterskoning
(Wim Adams) 133
Archief gilde Besoijen nu ook
digitaal (Jos van de Sneyscheut) 133
Jeu de boules in Besoijen
(Jos van de Sneyscheut) 133
Afscheid en verwelcoming van gildeheer
(Jos van de Sneyscheut) 134
Kleinzoon Bart Lapré burgerkoning
(Jos Klerks) 134
Installatie gildekoning en schutsbroeder Sint
Barbaragilde Dinther (Hans de Visser) 134
onze Lieve vrouwe Schuts viert statiedag
(Jorrit Klerks) 134
Tweede vrouwelijke koning
Erpse gilde (Paul van Amstel) 135
Essche gilde huldigt jubilarissen (Leo Konings) 135
Truus van der Schoot velt vogel
(Johnny van der Leest) 135
Gemonds korps wordt Brabants kampioen
(Johnny van der Leest) 136
Installatie pastor Francis de Meijer
in Haaren (Bert van de Wiel) 136
Tonnie van Oirschot verlengt koningstitel
(Johnny van der Leest) 136
Zestigjarig huwelijk erehoofdman Henk en
Teuny de With (Marrie van de Heumen - Kros) . 137
Een feestelijke dag in Lexmond
(Marrie van Heumen – Kros) 137
Koning Sint Martinus en sint Anthoniusgilde
Lexmond en Hei- en Boeicop
(Marrie van Heumen – Kros) 137
Burgerdag bij Sint Martinus en
Sint Anthoniusgilde
(Marrie van Heumen – Kros) 138
Statiedag gilde Sint Ambrosius
Loon op Zand (Joke van Gils) 138
Twee nieuwe koningen bij gilde Sint Lambertus
Maren-Kessel (Tonnie Brands) 138
Gilde Nistelrode eert vijftigjarig huwelijkspaar
(Jan van der Avoort) 139
Diverse activiteiten Nulandse gilde
(Mark van der Dussen) 139
Koning- en kermis schieten in
Nuland (Mark van der Dussen) 139
- Gezellig en sportief GrootNuwelants
Jeu de boules toernooi (Mark van der Dussen) . 139
Nulandse gilde bij federatietoernooi VTBS
te Oploo (Mark van der Dussen) 140
Gemeentekoningsschieten Oss 2011
(Guus de Jong) 140
Gaande en komende burgemeester
In Oss (Guus de Jong) 140
Ad Kools koning Broederschap der Sint Catharina
en Barbara Schijndel (Leo Telgenkamp) 141
Nieuwe koning in Udenhout (Frans Vriens) .. 141
Twee NBFS kampioenen (Frans Vriens) 141
Voor de tweede maal koning (Rob Weijtmans) . 142
Peter Theunisz koning Sint Barbaragilde Veghel
(Paul Wonders) 142
Sint Joris Udenhout klaar voor de toekomst
(Rob Weijtmans) 142
Jaarlijkse schietwedstrijd voor donateurs
(Thijn van de Sande) 143
Bert Lamboo schutterskampioen bij het Sint
Catharinagilde Vught (Thijn van de Sande) ... 143
- Land van Cuijk**
Nieuwe koning Sint Anthoniusgilde Beers 144
Nieuw koningspaar Onze Lieve Vrouwe Gilde
Holthees 144
Jubilarissen in het zonnetje bij Beerse gilde ... 144
Nieuwe hoofdman Lambertusgilde Huisseling 145
Frans Siroen ontving koninklijke
onderscheiding 145
St. Anthoniusgilde, St. Anthonis sluit
zomerseizoen met kampioenschap 145
bierkruien en koningschieten 146
het federatietoernooi VTBS in Oploo 146
- Baronie & Markiezaat**
Traai's gildefeest was heel Bijzonder 147
Koningsschieten Sint Antonius Abt, Terheijden . 147
Kringonderscheidingen tijdens erewijn
Kringdag in Terheijden 147
gilde Sint Joris Rijsbergen heeft nieuw vaandel
(Kees Martens) 148
Cloveniersgilde Sint Bavo Rijsbergen
huldigt jubilarissen 148
- Reportage**
MARIA VAN DER LAAK
Hoofdliedendag 8 oktober 2011 149
- Ingezonden**
Oproep over gildefeest in Den Haag, 1971
(M.M. Offringa) 150
- Jeugd**
Marktplaats cultuureducatie, ver weg
en toch dichtbij? 152
johan Dangé jeugdkoning
Sint Barbaragilde Dinther 152
Jeugdvdelier Alex Ophorst,
Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk,
laat zich weer zien 153
Basisschool nodigt gilde uit 153
- Varia**
Mededelingen van het Stichtingsbestuur 154
Afscheid Jo van de Biggelaar 154
Het wapen van Kring Peelland
(auteur onbekend) 154
- In Memoriam**
Kwartier van Oirschot
Sint Willibrordus, Casteren
Wil Castelijns 155
Sint Mauritius, Goirle
Harrie Lambregts 155
Sint Sebastiaan, Hilvarenbeek
Jan van der Loo 156
Sint Joris, Hoogeloon
Kees Swaanen 156
Sint Monulphus & Gondulphus, Knegsel
Ben Otten 156
- Sint Joris, Middelbeers
Kees van Dommelen 156
Sint Sebastiaan, Westelbeers
Toon van Lieshout 157
- Kempensland**
Heilig Sacrament, Bergeijk
Riek Mentink – Wenting 155
Sint Jan Baptist, Duizel
Jan Wintermans 155
Sint Joris, Gestel en Blaarthem,
Jo van Oorschot 155
Sint Lambertus, Meerveldhoven
Hein Dams 156
Sint-Jans, Soerendonk
Jan Damen 157
Sint-Catharina, Tongelre
Harrie Aarts 157
Sint Martinus, Tongelre
Ben Rovers 157
Onze Lieve Vrouwe, Zeelst
Sjef Wijgengangs 157
Sint-Catharina tot Blorthem en Gestel
Frans van der Loo 157
- Peelland**
Onze Lieve Vrouwe, Aarle-Rixtel
Manuel Branten 155
Sint Willibrordus, Bakel Gardje Bouwmans .. 155
Sint Joris, Gemert
Wim van de Vossenbergh 155
Sint Anthonius Abt, Lierop Wim Verberne 156
- Maasland**
Sint Barbara, Dinther
Piet van Houtum 155
O. L. Vrouwe en Catharina, Erp
Martien van den Heuvel 155
Sint Anthonius- en Sebastiaan, Haaren
Tonnie van de Wiel 156
Sint Ambrosius, Loon op Zand
Bert Haans 156
Jhr. Charles H.J.M. Verheyen 156
Sint Hubertus, Loon op Zand
Tijn Broeders 156
Sint Lambertus, Maren-Kessel
Harry van de Ven 156
Sint Antonius Abt - Sint Catharina, Nistelrode
Jan Kerkhof 157
Sint Antonius Abt, Nuland
Hans Gloudemans 157
Sint Sebastiaan, Oss
Antoon Pennings 157
- Land van Cuijk**
St. Antonius – St. Sebastianus en
H. Sacrament, Beugen
Martien (Tien) Reijntjens 155
St. Anthonius en St. Nicolaas, Groeningen
Jan Jans 155
O.L.Vrouwe, Holthees
Wiel Coppis 156
- Advertentie Gildetrom 115,143, 146
Advertenties 110, 150, 151,158,159
Het kost maar 5 euro 158
Gildekleintje 153
- Agenda NBFS 160